



Protestantse gemeente Reitsum c.a.

Gemeentenijs

Dit gemeentenijs begint met verdrietig nieuws. Op 26 april 2026 is Teunia Feenstra-Elzinga overleden in de leeftijd van 79 jaar. Op 1 mei jl vond de dankdienst voor haar leven plaats. Laten we de kinderen en schoonkinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en allen die Teunia missen, in ons gebed meenemen.

Verder is het ook goed om gemeenteleden waar ziekte, zorgen en verdriet is, mee te nemen in ons gebed. Ook als zij niet vermeld worden in het gemeentenijs.

Heeft u die klokken op 29 april ook horen luiden? U vraagt zich vast af waar dat voor was...

Dat had een reden. Op dit ogenblik zijn er 420 kinderen, die hier in Nederland geworteld zijn en geen asiel hebben. Kerkasiel in Kampen heeft gevraagd de (nood)klokken te luiden voor deze kinderen! De classis Fryslân heeft onze medewerking hiervoor gevraagd. Op 29 april luidden om 16.20 uur hiervoor de klokken.

Goed om deze kinderen en iedereen die hier mee te maken heeft, mee te nemen in ons gebed!

Diensten.

Afgelopen maanden waren er veel bijzondere diensten! Mooi om zo met elkaar gemeente te zijn! Deze maand is er met Hemelvaart en Pinksteren natuurlijk ook weer een dienst. Van harte welkom! Maar ook op de "gewone zondagen" bent u, ben jij natuurlijk van harte welkom! We zijn tenslotte "sâmen kerk"!

Terwijl ik dit gemeentenijs schrijf, zie ik buiten de koolmeesjes druk heen en weer vliegen, de bomen weer mooi groen worden. Daar kan ik wel van genieten. Ik hoop dat u, jij, dat ook kunt. Probeer het maar, genieten van de "kleine dingen", de dingen die er écht toe doen. Dank God hiervoor.

En weet dat Hij met u, met jou, is. Alle dagen, tot de voltooiing van deze wereld! Groetnis, Anneke Bouw

Verjaardagen

22-5-2026 77 Dhr. B.IJ. Folkertsma Ginum

Namens de gemeente van Reitsum c.a. wensen wij U en uw kinderen en kleinkinderen een plezierige dag toe.

Kruis

"Ieder huis heeft zijn kruis"
 "En ieder hart zijn smart"
 Deze woorden zijn van thuis
 En draag ze nog in mijn hart.

Want het is waar, wat hier staat
 Niemand van ons ontkomt er aan
 Op deze aarde, hetzij vroeg of laat
 Het betreft een ieders bestaan.

Maar toch mogen wij nu weten
 Jezus heeft ons kruis gedragen
 Zijn leven voor ons willen wagen
 Hij die aan Gods hand is gezeten,

Hij wil onze smart verlichten
 God blijft met ons allen begaan
 Hij laat nooit een bidder staan
 Laten wij ons op Hem richten.

Dan wordt ons kruis niet te zwaar
 En onze pijn niet te groot
 Hij helpt ons in alle nood
 Gods liefde is groot en wonderbaar.

Fedde nicolai

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 14 april 2026 in dorps huis "de Fjouwer" te Reitsum.

Opening: de voorzitter A. Zoodsma heet ons allen welkom. Een bijzonder woord van welkom voor Oege Hoekstra en Ytsje Hilverda. Zij worden komende zondag bevestigd als ambtsdragers maar zijn deze avond al aanwezig. Vervolgens opent Pastor Anneke Bouw de vergadering. Zij leest met ons Psalm 62. God geeft mij rust. Wat voor rust zoek je? Jezus zegt: Ik zal je rust geven. Vervolgens word er een brief rondgedeeld met als aanhef: Mijn geliefd kind. Een brief van de Hemelse Vader. Hij houd van jou. Wees vrij en wees jezelf. Wees niet bezorgd over jezelf. Onze opdracht is dat je alleen op God gericht bent. Worstel niet maar ontspan je in zijn liefde. Ik zal in al je behoeften voorzien, want Ik heb jou lief. Hierna gaat ze voor in gebed.

Notulen: 24-02-2026

De notulen worden goedgekeurd en getekend.

Kerkenraadszaken:

Zieken: alle zieken hebben bezoek gehad of er komt nog iemand langs. Het doorgeven van zieken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door aan de wijkouderling.

Beoordeling CCBB Jaarrekening 2025:

De verkorte jaarrekening 2025 moet voor 1 juli op de ANBI pagina geplaatst worden

Evaluatie gemeente avond:

Er kan teruggekeken worden op een mooie en zinvolle avond. Het verhaal van Gerben en Wybren over Stichting Hope 4 Ukraine was zeer duidelijk en treffend. Men kan meehelpen met de wederopbouw maar men kan ook mee om de mensen te bemoedigen. Ook zal de paaskaars 2025 ter beschikking komen voor Oekraïense hulp. De kaars word omgesmolten tot kleine kaarsjes en dan o.a. gebruikt bij het front etc.

Verder kwamen nog de volgende punten ter sprake:

De vraag om een gezamenlijk app voor de gehele gemeente. We houden het eerst bij de mail. Verder zal er een senseo koffiezet apparaat in de consistorie komen om een bakje koffie voor predikant van ver te zetten. Door diaconie word er een nieuw sponsorkind gezocht en word men het aanspreekpunt hiervoor. Datum voor volgende gemeente avond word vastgesteld op 17 november. Dit i.v.m. afspreken spreker die iets zal vertellen over Stichting "Ik ben Wil". Dit is het doel van verjaardagsbusje 2026.

Evaluatie doopdienst:

Er kan terug gekeken worden op een mooie dienst. Pastor Anneke Bouw wil proberen om met jonge gezinnen iets op te zetten om eens bij elkaar te komen en over het geloof te praten.

Evaluatie slotdienst:

Was een mooie dienst maar wel een lange zit. Het was dan ook inclusief koffiedrinken en voor een keer moet dat kunnen. Ook mooi dat er behalve de jeugdraad ook jongeren meehielpen in de dienst.

Bevestigingsdienst:

Komende zondag 19 april zullen Oege Hoekstra en Ytsje Hilverda bevestigd worden. Na de dienst is er koffie-drinken.

Nieuws Anneke Bouw:

Het gaat momenteel niet zo goed met haar man Ronald. Blijkt dat tijdens de operatie een deel van de tumor niet is opgemerkt en daardoor is blijven zitten. Ronald zit nu weer in de ziektewet en zit er momenteel even helemaal doorheen. Het gaat niet zo lekker en hij is erg moe. Het goede nieuws dat Anneke heeft te vertellen is dat ze er een kleinkind bij hebben gekregen. Begin mei heeft ze een week vakantie.

Pauze:

In de pauze worden we getrakteerd op gebak door Wieke en Hylke daar zij deze avond afscheid nemen van de kerkenraad.

Diaconie:

De notulen van de diaconie worden behandeld. Zijn verder geen vragen en voorzitter bedankt Richtsje voor het maken hiervan.

Kerkrentmeesters:

Ook de notulen van de kerkrentmeesters worden behandeld en er zijn verder geen vragen. Hylke word bedankt voor het maken van de notulen. Er word nog verteld dat er een rekening is geopend bij de bloemenzaak naast de Spar in Dokkum.

Jeugdraad:

Piet Reitsma heeft te kennen gegeven er mee te willen stoppen wat betreft jeugdwerk. Men zoekt hiervoor een nieuwe kandidaat. Nog even afwachten. De startdienst dit jaar zal gezamenlijk zijn met gemeente Raard/Foudgum.

Rondvraag:

Verder geen vragen. Dan bedankt de voorzitter Hylke en Wieke voor het vele werk wat zij voor de gemeente hebben verricht. Er wordt hun beide een cadeaubon overhandigd.

Sluiting:

De voorzitter bedankt een ieder voor hun inbreng deze avond waarna Tineke Boomsma de vergadering sluit met een gebed uit het boekje: Kijk door Jezus ogen.

Volgende vergadering:

Deze zal gehouden worden op 2 juni in het dorps huis. Aanvang 19.45 uur.

Sluiting: H. Akkerman.

Vergadering diaconie

Voor aankondiging : Voor de 67+ . Op 22 September 2026 gaan we weer gezellig met elkaar op stap.

Houd u de datum alvast maar vrij.

Bedank brieven

* Epafra * Amref * Granies 2 Granies * water for life

Toekennen van giften : collecte van Oekraïne heeft € 186,35 opgebracht (door diaconie nog toegekend € 313,65,- wordt het totaal bedrag € 500,-

Stichting Hope for Albanië	€ 200,-	Bright fame	€ 200,-
ORA	€ 100,-	Medair	€ 100,-
Edukans	€ 200,-	OMF	€ 100,-
ECM Nederland ter attentie van Bouke en Evie	€ 200,-	Straat pastoraat Leeuwarden	€ 150,-
Stichting vrienden van de hoop	€ 120,-		

In memoriam

Teunia Feenstra-Elzinga.

Op 26 april 2026 is overleden Teunia Feenstra-Elzinga, in de leeftijd van 79 jaar. Sinds 14 april 2024 was Teunia weduwe van Jan (Tobo) Feenstra.

Teunia en Jan kregen 9 kinderen. En inmiddels ook kleinkinderen en achterkleinkinderen. Tot haar grote vreugde. Voor ieder van hen had zij aandacht. Zij "zag" ieder van hen.

Teunia heeft in haar leven heel veel meegemaakt. Mooie gebeurtenissen, maar ook hele verdrietige. Zoals het overlijden van haar vader in haar kindertijd. Ook het grote verlies door het overlijden van haar kleinkind Jan Harm was een ingrijpende gebeurtenis.

Toch stond de deur van haar huis altijd voor iedereen open. Teunia was goed voor iedereen. Zij maakte geen onderscheid, iedereen was welkom. Zij had een groot hart voor haar naasten, maar ook voor die erbuiten stonden.

Door haar gezondheid kon zij dat de laatste jaren niet meer in praktijk brengen zoals zij dat graag gewild had.

Teunia gaf aan dat haar leven goed was.

*Yn al syn kleuren had it libben,
Folle lok en leafde jun
Gul allinnich hjoed
Gean moarn fierder mei jim libben
Myn libben is folbrocht, it wie goed.*

Dit gedicht beschrijft het leven van Teunia. Afgelopen vrijdag 1 mei vond de dankdienst voor haar leven plaats in de kerk in Reitsum. Tijdens de dankdienst voor haar leven hebben we gehoord hoe Teunia haar vertrouwen stelde op haar God vanuit Psalm 121. Op haar eigen manier. Met een hart vol liefde voor haar naasten en die erbuiten stonden. De deur stond altijd open. Voor een bakje koffie of thee én een luisterend oor. Zij bracht de trouwtekst uit Romeinen 15:7 in praktijk in haar leven: Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

Wij bidden de kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en allen die haar zullen missen heel veel kracht en sterkte toe de komende tijd.

Collecte 10 mei Werelddiaconaat Zambia

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund.

Jongeren zonder ouders staan er vaak alleen voor

Los van de trauma's van het verlies van hun ouders, staan deze kinderen er ook nog eens alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

Collecte 14 mei Hemelvaartsdag Zending Golfstaten

Het aantal christenen in het Midden-Oosten neemt in snel tempo af, maar in de Golfstaten is een tegenovergestelde trend zichtbaar. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië, en de Filippijnen. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van hen zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethodiek waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven.

Eeuwenoude verhalen krijgen zo betekenis in het leven van arbeidsmigranten, die daaruit kracht en hoop putten. Dat helpt hen om vol te houden in hun vaak zware arbeidsomstandigheden. We bevelen deze zendingscollecte van harte bij je aan!

Collecte 17 mei PKN Missionairwerk

Jongeren zijn dagelijks uren actief op sociale media. Wil je hen bereiken met een boodschap van geloof, hoop en liefde? Dan moet je daar zijn! Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met christelijke online platforms, waar jongeren inspirerende video's en verdiepende content vinden. Maar het blijft niet bij online. Ze worden ook aangemoedigd om elkaar in het echte leven te ontmoeten en samen het geloof te ontdekken. Via social media krijgen ze hiervoor volop ideeën en inspiratie aangereikt.

Dit is een eigentijdse manier om jongeren dagelijks te bereiken en daarom een waardevol collectiedoel dat we van harte aanbevelen!

Collecte 24 mei, gaarkeukens in Cuba met hulp van jongeren

In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden. Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een pensioen van 7 euro per maand. Wanda Hernández richtte een pastoraal en diaconaal centrum op. Cubanen komen hier samen voor liturgische cursussen, maar kijken ook om naar mensen in nood om, bijvoorbeeld via een gaarkeuken. Een groep vrijwilligers, waaronder ook jongeren, brengen de meest kwetsbaren iedere week een voedzame warme maaltijd en bieden gezelschap. Mensen kunnen er iedere dag ontbijten. Zo is dit centrum een baken van hoop en persoonlijke aandacht die het zware leven van Cubanen verlicht.

Collecte 31 mei meer vrouwelijke predikanten in Kenia

Vanwege traditionele rolpatronen is het voor Keniaanse vrouwen een stuk lastiger om theologie te studeren dan voor mannen. Kerk in Actie financiert een studiefonds waardoor elk jaar 34 vrouwen een studiebeurs ontvangen om theologie te kunnen studeren. Eén van deze vrouwen is Mary Mwangi. Mary groeide op bij haar ouders, haar oma's en woonde drie jaar in een kindertehuis. Ze had geen makkelijke jeugd vanwege geldgebrek en ruzies tussen haar ouders. Maar op school blonk ze uit. Dat gaf haar zelfvertrouwen. Haar oma vond haar een echte pastor en stimuleerde haar theologie te studeren. Dat ze met hulp van het studiefonds haar roeping kan volgen, ziet ze als Gods leiding. Ze krijgt ook trainingen in vredesopbouw en conflictoplossing. Ze leert hoe ze vrouwen kan versterken en hoe ze huiselijk geweld kan tegengaan. Predikantes als Mary kunnen de positie van vrouwen verbeteren. Mede dankzij het studiefonds studeren steeds meer vrouwen theologie en groeit het aantal vrouwelijke predikanten in Keniaanse kerken.

Collecte 7 juni zending Pakistan

Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Pakistan. Ik heb een vredesteek meegenomen, omdat dit past bij de collecte van vandaag. Ik wil jullie vragen om je vinger op te steken: Wie heeft afgelopen week contact gehad met een moslim? Wie heeft afgelopen week contact gehad met een jood? Wie heeft afgelopen week een gesprek gevoerd met iemand met een andere culturele achtergrond? Het is heel vanzelfsprekend dat we het makkelijkst contact leggen met iemand met dezelfde achtergrond als wijzelf hebben. Dat is in Nederland niet anders dan in Pakistan. Maar in Pakistan zijn christenen een hele kleine minderheidsgroep. Je ziet in ons rijke welvarende land al dat er spanningen kunnen ontstaan tussen bevolkingsgroepen. Dat minderheidsgroepen makkelijk de schuld krijgen van problemen. Laat staan als je in een minder rijk land leeft of in een arme wijk. Kerk in Actie heeft het programma Shared Futures opgezet in meerdere landen in de wereld, ook in Nederland. Het doel is om jongeren van verschillende religieuze achtergronden samen trainingen te geven en kansen op werk. Niet om elkaar te bekeren, maar om polarisatie tegen te gaan. Om elkaar echt te ontmoeten en samen een toekomst op te bouwen. Ook dit is zendingswerk. Geef gul aan deze collecte.

Slotdienst 12 april 2026: Jij bent!

Op zondag 12 april organiseerde de jeugdraad een bijzondere slotzondag – dit keer nét even anders dan anders. Geen traditionele kerkdienst, maar een gezellige en verrassende pubquiz, met natuurlijk wel de vertrouwde elementen die we samen zo belangrijk vinden.

De muzikale begeleiding was in handen van Klaailûd, dat met zang en muziek zorgde voor een mooie verbinding tijdens de dienst. Bij binnenkomst werd de kerk verdeeld in vier groepen, waarmee de basis werd gelegd voor een levendige en betrokken quiz.

Onder leiding van quizmaster Jan Sierksma, en met hulp van Mirthe, Dieter-Klaas, Hein en Sanne, gingen de deelnemers enthousiast van start. Onder het genot van koffie, thee en iets lekkers werd er volop overlegd en nagedacht.

De quiz bestond uit verschillende rondes. In de eerste ronde werd het geheugen getest met fotovragen over het afgelopen seizoen. Daarna volgde een creatieve uitdaging: Bijbelverhalen raden aan de hand van emoticons. In de derde ronde stond kennis centraal, waarbij de antwoorden samen een Bijbels figuur vormden: Zacheüs.

Na afloop van de quiz werd de winnaar bekendgemaakt: De Wit Ik Club! Natuurlijk was er ook een leuke prijs, beschikbaar gesteld door de jeugdraad. Voor de kinderen was er in elke ronde een extra spelelement: het verzamelen van een cijfercode om de schatkist te openen.

Deze schatkist hoorde bij de uitleg van het verhaal van Zacheüs. Met de juiste code (854) ging de kist uiteindelijk open. De inhoud? Chocolademunten en houten spaarpotten, die tijdens de preek versierd konden worden.

Daarna volgde de uitleg van het thema van de dienst: “Jij bent!” Vanuit verschillende perspectieven dat van Zacheüs, de mensen om hem heen en Jezus – werd duidelijk hoe één gebeurtenis heel verschillend beleefd kan worden. De boodschap was helder: bij Jezus telt juist degene die vaak over het hoofd wordt gezien, en ieder mens is waardevol. Jij bent aan zet! Na afloop deelden de kinderen de chocolademunten uit in de kerk.

De collecte was bestemd voor de Speeltoestellencommissie van de Flieterpen en bracht het mooie bedrag van € 210,10 op. We kijken terug op een warme en verbindende dienst, waarin jong en oud samen het winterseizoen op een bijzondere manier hebben afgesloten. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

De dienst en foto's zijn terug te kijken via www.pknreitsum.com. We hopen u en jullie in september weer te ontmoeten bij de Startzondag!

Hartelijke groet, Anneke, Jan, Piet, Elsanne, Lieuwkje, Tineke, Sjouke en Sippie, de Jeugdraad



Statistiek

overleden: op 26 mei 2026, Mevr. T. Feenstra-Elzinga.

verhuist: Mevr. Y. Folkertsma van Reitsum naar Uitgeest

Kerkelijkbureau

Bij geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. A.S. Sijens a.s.sijens@knid.nl Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com kopij kerkblad graag in word en tekst graag in Aptos.

Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien:

“Protestantse Gemeente Reitsum@pgreitsum16 “

10-05	09.30u	Mevr. Ytske Machiela	Marrum
		Coll. 1 ^e Kerk	
		Coll. 2 ^e Werelddiaconaat Zambia	
		Koster: dhr. S. Sijens	
14-05	09.30 u	Ds. G. van Wieren	Oosternijkerk
		Coll. 1 ^e Kerk	
		Coll. 2 ^e KIA zending Golfstaten	
		Koster: dhr. D. Deelstra	
17-05	10.00 u	Ds. W. Veltman in Foswert	Reitsum
		Coll. 1 ^e Kerk	
		Coll. 2 ^e PKN Missionair werk Nederland	
24-05	09.30 u	Pastor Anneke Bouw. Pinksterdag	Reitsum
		Coll. 1 ^e Kerk	
		Coll. 2 ^e Pinksterzending Cuba	
		Koster: dhr. J. de Jong	
31-05	09.30	Ds. J. Wielinga	
		Coll. 1 ^e Kerk	
		Coll. 2 ^e Werelddiaconaat	
		Koster: dhr. T. Santema	
07-06	09.30	Pastor Anneke Bouw	Reitsum
		Heilig Avondmaal in Raard	
		Coll. Werelddiaconaat zending Pakistan	
		Na de dienst Koffie/Thee	

Minsken fan ‘e wei

Nieuwsbrief van de classis

Jaargang 2026

Nummer 3

‘Houd de geboden
die ik u vandaag opleg
steeds in gedachten.
Prent ze uw kinderen in
en spreek er steeds over,
thuis en onderweg,
als u naar bed gaat
en als u opstaat.’

(Deuteronomium 6:6-7, NBV21)

Het verhaal gaat door

‘Moet dat echt?’, dacht ik vaak bij het horen van de woorden hierboven. Moet ik er steeds over beginnen? ‘Voor alles is een tijd’, zegt de Prediker, en dat mogen we hier vast ook wel op toepassen. Maar we kunnen niet zwijgen: het verhaal gaat alleen maar verder als we de tijd nemen ons uit te spreken en naar anderen te luisteren. In de kerk geven we elkaar de gelegenheid om daar de tijd voor te nemen. Dat doen we in eigen gemeente, en

zo nu en dan ook met alle gemeenten bij elkaar. Komende maanden in elk geval drie keer: één keer voor opvoeders, kindernevendienstleiders, clubleiders, catecheten, jeugdouders en predikanten. Eén keer voor theologen. En één keer voor elk die geestelijke warmte zoekt. Maak uw keus!

28 mei: 'Op verhaal komen'

Vorig jaar zijn we ermee begonnen en het is nu al een traditie: de inspiratieavond voor het jeugdwerk. We doen dat samen met Roetz, zij zijn erg goed in jeugdwerk en ook heel ervaren in het organiseren van events. Je zult dan ook merken dat je je op deze avond geen moment zult vervelen: het loopt als een trein.

Om stipt half zeven beginnen we met een warme maaltijd, waar je elkaar kunt leren kennen: waar kom jij vandaan en wat doe je in het jeugdwerk? Na een vlotte opening om zeven uur volgen dan twee workshoprondes met een ruime keus om op verhaal te komen:

- 1) 'Echt luisteren', waar Miriam Bierhaus je leert wat echt luisteren met je doet. Het is een interactieve workshop met praktijkvoorbeelden en oefeningen.
- 2) 'In gesprek door middel van spel', waar Tim van der Woude je leert hoe je spellen bewust inzet met een doel, hoe je gesprekken begeleidt en hoe je een veilige sfeer creëert waarin iedereen zich durft uit te spreken. Tim was er vorig jaar ook bij en weet echt alles van spellen: een aanrader!
- 3) 'Voorlezen en vertellen', waar Bea Hermans je leert los te komen van het papier, de spanning op te bouwen, je stem en lichaamstaal te gebruiken en nog veel meer. Een vergeten ambacht opnieuw ontdekt!
- 4) 'Land van verwondering', waar Liesbeth Winters je leert om met behulp van eenvoudige attributen een verhaal tot leven te brengen, te bespreken met kinderen en creatief te verwerken. Het is geïnspireerd op de methodieken van Godly Play (bekend van vorig jaar) en Kindertheologie.
- 5) 'Het lastige verhaal' is een mooie workshop over gewone menselijke verhalen die soms toch 'lastig' zijn om te bespreken. Laat je verrassen hoe dat toch kan.
- 6) 'Bijbelverhalen delen in het jeugdwerk', waar Sjoukje Bosgraaf je laat zien hoe bijbelverhalen meer kunnen worden dan alleen een mooi verhaal. En dat niet alleen voor kinderen, maar ook voor tieners.

We zijn weer te gast in Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen, op tien minuten loopafstand van het station. Wie meer wil weten

of zich aan wil melden kan terecht bij Dorette van Houten (d.vanhouten@planet.nl). Of zoek op de website van Roetz Nederland op 'Impactmakers':

roetz nederland.nl/evenement/impactmakers-2/

3 juni: 'Tussen macht en gezag'

Nog geen week na de inspiratieavond voor het jeugdwerk zijn we weer te gast in Trinitas, maar nu een hele dag om op de trage vragen van de theologie te kauwen. Macht en gezag: het thema wordt met de dag actueler. Met de individualisering, de opkomst van het populisme, het afkalvend gezag van kerk, wetenschap en journalistiek en de steeds grotere moeite die we hebben met het onderscheid tussen feit en fictie, is het goed om de zaken eens rustig op een rij te zetten. Journalist en ethicus Dick Schinkelshoek heeft zich verdiept in leven en werk van Alfred Dedo Müller, een theoloog uit de jaren '30, en zal daarover spreken onder de titel: 'Vroom en fout – Wat kan de kerk van vandaag leren van een theoloog die meebewoog met het nazisme'. Dit soort verhalen wordt in deze tijd steeds meer confronterend voor ons. Oudtestamenticus Marjo Korpel neemt ons mee naar 'Gezag en leiderschap' in de Bijbel. Ze doet dat aan de hand van het beeld van de herder. Dat beeld wordt juist in de kerk veel gebruikt. Maar wat betekende het in het oude Nabije Oosten? En wat zegt het over meer algemeen leiderschap? Het systematisch theologische deel tenslotte neemt Kees van der Kooi voor zijn rekening met een inleiding over 'Macht en gezag'. Kees zal bij de meesten van ons bekend zijn van zijn dikke 'Van der Kooi & Van den Brink', maar hij heeft meer noten op zijn zang. We nemen er alle tijd voor: om tien uur 's morgens is de ontvangst en om half vijf middags begint de nazit met een hapje en een drankje. Wie zich nog niet heeft aangemeld, kan van mij de link krijgen om dat alsnog te doen.

13 juni: De brandstof van het geloof

Nu de benzineprijzen de pan uit stijgen lijkt deze brandstof voor het geloof spotgoedkoop: 15 euro voor een hele dag, inclusief koffie en lunch. Of is die brandstof in het echt nog goedkoper. Of kan ik beter zeggen: wordt die ons gegeven om niet? Het thema is in elk geval hoe we van het wekelijks geloof van hout, steen en beamerlicht kunnen komen tot het vuur dat binnen in je brandt, dat je verwarmt, verlicht en vernieuwt.

De Protestantse gemeenten te Appelscha, Donkerbroek en Oosterwolde zijn al maanden bezig met de voorbereiding van dit symposium. Ze hebben het groots aangepakt en hebben twee theologen van formaat voor zich weten te strikken. Stefan Paas heeft een lange rij publicaties op zijn naam staan. Op dit moment ben ik bezig in zijn 'Vrede op aarde' en wordt daarbij getroffen door de eerlijkheid waarover hij ook over zijn eigen geloofsweg schrijft. Dat belooft veel voor zijn inleiding deze dag. De tweede spreker is René de Reuver. Hij was negen jaar lang het gezicht van onze kerk als scriba van de synode. Hij is een echte verbinder, maar ook één die zich intensief bezig heeft gehouden met de toekomst van onze kerk. En dat is niet alleen een kwestie van plannen

maken, maar ook van wachten. Dat laatste doet iets met je. Samen vormen ze een mooi geheel, waarbij ondergetekende vooral het gesprek met de zaal in goede banen mag leiden.

Ik kijk ernaar uit! En nog even, voor alle duidelijkheid: deze bijeenkomst is echt voor iedereen, niet alleen voor hele en halve theologen.

We zijn vanaf 9.30 uur welkom in Het Anker, Jan Frankensingel 30 in Oosterwolde. En het programma duurt tot ongeveer 15.00 uur.

Aanmelden kan via de website van Oosterwolde: www.pkn-oosterwolde.nl/symposium/

Het verhaal gaat verder

Het leuke van dit soort bijeenkomsten is, dat je thuis iets te vertellen hebt. Dat lastige gesprek ‘thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat’, wordt een stuk eenvoudiger als er een kapstok met een haakje is om het aan op te hangen. De drie uitjes hierboven lenen zich daar graag voor.

Inspirerende Pinksterdagen!

Met hartelijke groet,

ds. Riemer Praamsma

uw classispredikant