



Protestantse gemeente Reitsum c.a.

Gemeentenijs.

In de kerk is het deze periode van het jaar heel feestelijk. Goede vrijdag, Pasen, Hemelvaart en daarna Pinksteren... Ook bij verschillende leden van onze kerk was en is het feest. We feliciteren **Jan en Hillie Corporaal-Welbedacht** met hun huwelijksjubileum van 60 jaar! Wat mooi! Wat kostbaar! Wat een zegen!

Het is mooi dat we lief en leed met elkaar kunnen delen. Ook via dit Gemeentenijs. Goed nieuws is er ook voor **Oane Faasse**. Oane is weer thuis na zijn verblijf in Foswert en mag nu verder thuis herstellen. We bidden voor een voorspoedig herstel!

Ook nu besef ik weer dat er meer zorgen en vreugden zijn dan hier nu vermeld worden. Daarom is het goed om de gemeente steeds mee te nemen in ons gebed! De uitdrukking "Een mens waarvoor gebeden wordt, is een gezegend mens", is ook van toepassing op onze gemeente: een gemeente waarvoor en waar gebeden wordt, is een gezegende gemeente!

Vanuit de Foarwei goed en minder goed nieuws. Het minder goede is dat bij Ronald toch een behoorlijke tumorrest zit. Dat was een domper. Gelukkig is het wel stabiel. Dat is weer goed nieuws. We hopen en bidden dat het zo lang mogelijk stabiel blijft. Het hele goede nieuws is dat wij weer pake en beppe zijn geworden. Op 29 maart is onze kleindochter Eloise geboren! Zo mooi!

Van verschillende kanten krijg ik regelmatig de vraag om ons adres. Daarom heb ik ons adres onderaan dit Gemeentenijs gezet. Zoals beloofd.

In maart waren er verschillende bijzondere diensten en in april hebben we ook weer heel verschillende diensten. Op **5 april** vieren we Eerste Paasdag. Dat belooft een mooie dienst te worden. Op **12 april** staat de slotdienst gepland. Verschillende jongeren van onze gemeente werken daar aan mee. Samen met Klaailud. Op **19 april** nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en mogen we nieuwe ambtsdragers verwelkomen! Op **26 april** is het een "gewone" dienst, waarin Ronald hoopt voor te gaan. Van harte welkom in al deze diensten!

Hebt u of heb jij een bericht voor het Gemeentenijs? Laat het dan weten. Het is zo waardevol om als gemeente ook op deze manier met elkaar mee te leven!

Dit was het weer voor nu.

Groetnis,

Anneke Bouw

Foarwei 15

9114 RA in Driezum

Verjaardagen

15-4-2026	82	Mevr. T. Reitsma-Brouwer	Jannum
20-4-2026	76	Dhr. E. de Vries	Lichtaard
22-4-2026	82	Mevr. H. Corporaal-Welbedacht	Reitsum
8-5-2026	76	Dhr. B. Douwes	Ginnum

Namens de gemeente van Reitsum c.a. wensen wij U en uw kinderen en kleinkinderen een plezierige dag toe.

De vraag - Droomster -

*Krijgt ieder in zijn leven
een taak toebedacht.
Misschien van boven
in stilte meegegeven.
Begin jaren met obstakels,
om te leren overwinnen.
Zodat je de voor jou
uitgekozen opdracht,
elke dag weer met
hernieuwde moed
kunt beginnen!*

Collecte 12 april Speeltoestellen

De collectie opbrengst gaat naar de speeltoestelcommissie van de Flieterpen. Het project lag even stil maar is inmiddels weer in volle gang. Met het realiseren van een nieuw speelplein creëren we een mooie centrale plek waar jong en oud elkaar kan ontmoeten.

Collecte 26 april missionair werk in Nederland

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Samen in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders. Het is een levendige en open manier van kerk-zijn waar jong en oud, gelovig of niet-gelovig, samenkomen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een speelse en creatieve manier de bijbelverhalen en de betekenis daar van voor het leven van alledag. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale kliederkerken met materialen, trainingen en inspirerende bijeenkomsten. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten. Van harte aanbevolen.

Collecte 3 mei Noodhulp voor Myanmar

Wie van jullie heeft er allemaal een paspoort of identiteitsbewijs? Als ik goed kijk is dat (bijna) iedereen. Voor een kind van een vluchteling uit Myanmar, een land in Zuidoost-Azië, is dat niet vanzelfsprekend. In dit land vindt een stille ramp plaats: mensen lijden al decennialang onder veel geweld in deze dictatuur. Als je dan als kind in een vreemd land terecht komt, ben je rechteloos. Een kliniek in buurland Thailand biedt medische noodhulp aan mensen die gevlucht zijn uit Myanmar en zorgt ook dat kinderen een geboortebewijs krijgen. Zonder geboortebewijs zijn ze stateloos en hebben ze geen recht op onderwijs en gezondheidszorg. Iedere dag worden er 300 mensen geholpen in deze kliniek. Geef gul aan deze collecte voor het noodhulpwerk van Kerk in Actie, bijvoorbeeld voor vluchtelingen uit Myanmar.

Hart en Zieldienst – 15 maart 2026

Op zondag 15 maart jl. organiseerde de Jeugdraad opnieuw een Hart en Zieldienst in de kerk van Reitsum. We mogen terugkijken op een prachtige ochtenddienst, waarin voor jong en oud veel te beleven was. Wat was het fijn om de kerk weer zo goed gevuld te zien!

Onze gast deze ochtend was Roelof Speelman, en hij kwam niet alleen: hij had “Pake” meegenomen! Pake was al 100 jaar oud, woonde in een verzorgingshuis en had in zijn lange leven al veel meegemaakt. Bij binnenkomst was er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers gezellig met elkaar bij te praten. Voor in de kerk stond nog steeds de grote rots, met daarop de geknutselde huisjes.

Om 10.30 uur begon de dienst en konden we genieten van en meezingen met muziekgroep Bitja. Vervolgens ging Roelof Speelman verder met het thema: ‘De Rots’. Wie is die rots? Jezus. Hij vertelde wat deze rots

betekent in zijn leven. Roelof deelde openhartig (eerst met Pake, later alleen) over zijn eigen leven en geloofsweg. Hij vertelde hoe de 'Rots' er altijd voor hem is geweest, zowel in goede tijden als in moeilijke periodes. Zijn verlangen is om geloof niet alleen als een overtuiging te zien, maar als een levende werkelijkheid.

Daarna luisterden we naar het prachtige lied "De weg, de waarheid en het leven", van Elly en Rikkert.

Aan het einde van de dienst mochten de kinderen naar voren komen om hun geknutselde huisjes van de rots af te halen. Elsanne had deze van tevoren gevuld met de afgebakken, geglazuurde huisjes – een mooie verrassing!

De opbrengst van de collecte was bestemd voor De Friese Rijders voor Oekraïne en bracht het mooie bedrag van € 215,40 op.

Onze dank gaat uit naar iedereen die op welke manier dan ook heeft meegeholpen aan deze Hart en Zieldienst. Het was een prachtige morgen.

Jan, Piet, Elsanne, Lieuwkje, Tineke, Sjouke en Sippie

De Jeugdraad



UITNODIGING VOOR ONZE SLOTDIENST

ZONDAG 12 APRIL 2026 10.00 UUR

THEMA: JIJ BENT!

m.m.v. Anneke Bouw, Klaailûd en clubjeugd

De Jeugdraad nodigt iedereen van harte uit voor onze slotdienst op zondag 12 april 2026! We gaan samen als gemeente een prachtige slotdienst beleven. Een dienst waarvan we niet alles prijs willen geven, maar één ding kunnen we verklappen: hij is geschikt voor **alle leeftijden**.

Tijdens de clubavonden worden er vaak **spelletjes** gedaan.

Daarom hebben we gekozen om **een spelelement aan de slotdienst toe te voegen**, in de vorm van een **spannende PUBQUIZ** met een gezellige high tea en koffie!

Daarom wordt deze slotdienst weer net even anders dan een normale kerkdienst, maar wel met de traditionele elementen!

Het thema van deze dienst is: **JIJ BENT!** en Anneke Bouw is onze voorganger.

Daarnaast kun je meezingen met en luisteren naar Klaailûd, die speciaal voor deze dienst **mooie meezingnummers** heeft uitgezocht en deze keer **akoestisch** speelt.

De collecte tijdens de dienst is voor: **De Speeltoestelcommissie van de Flieterpen**

Hey hoi kinderen! 😊

Het klinkt misschien nog een beetje geheimzinnig... 👁️

We kunnen nog niet alles verklappen, maar er staat weer een superleuke knutsel op jullie te wachten!

En... we hebben jullie hulp nodig bij de PubQuiz!

Kom je ook? Dat zou echt superleuk zijn!

Tot zondag 12 april! Je bent van harte welkom!

Anneke, Elsanne, Jan, Piet, Lieuwkje, Tineke, Sjouke en Sippie

De Jeugdraad

SLOTDIENST 12/04/2026

JIJ BENT!

PUB QUIZ

ANNEKE BOUW / KLAAILÛD / CLUBJEUGD

10:00 UUR

KERK VAN REITSUM

Collecte: de Speeltoestel commissie van de Flieterpen

Uitnodiging aan zussen, susters!

Je hebt het misschien al gelezen of al wat gehoord over **“De Zussendagen”**.

Dit jaar organiseren we als werkgroep voor de vierde keer **De Zussendagen**. Het thema is dit jaar **“Puur”**. We hopen op bijzondere, waardevolle en gezegende dagen, waarin we een klein stukje van Gods Koninkrijk mogen ervaren!

Wie wij zijn...?

We krijgen regelmatig de vraag wie we nou zijn. Daarom even kort wat info over **De Zussendagen**.

De Zussendagen is een (bewust!) kleinschalige conferentie voor vrouwen met een verlangen naar ontmoeting met God en andere vrouwen. Door onze kleinschaligheid ontstaat er ontmoeting en een vertrouwelijke sfeer. Dat is ook wat we terugkrijgen van vrouwen die al eerder op De Zussendagen zijn geweest. Het is zo mooi te zien dat dat verlangen er is, groeit zelfs! Daarom zijn we ook super dankbaar dat we deze conferentie weer mogen organiseren.

De werkgroep van De Zussendagen is ontstaan in 2023. Theoloog Anneke Bouw verhuisde van Veenendaal naar Driesum. Al snel ontstond het verlangen de netwerken uit beide regio's met elkaar te verbinden. Want waar we ook wonen, we zijn allemaal **dochters van dezelfde Vader; we zijn zussen, susters**.

Vanuit beide plaatsen ontstond de werkgroep. Onze namen zie je onderaan dit bericht.

De eerste ontmoetingen zijn in 2023 georganiseerd: De Zussendagen in Driesum-Walterswald. We ontmoeten elkaar en we ontmoeten God. We delen wat ons bezighoudt en beweegt. Wat is het mooi om in alle openheid die verbinding te beleven. Ook via de appgroep zussen-susters wordt met elkaar meegeleefd en informatie gedeeld.

We kijken ernaar uit elkaar (weer) live te zien, samen te leren en geïnspireerd te worden. Op de onderstaande flyer vind je meer informatie over de komende **Zussendagen!**

Opgeven kan tot uiterlijk 1 april 2026. Opgeven kan met de QR code op de flyer of gebruik de link:

<https://forms.gle/RPyLuznqLDqzuNwN6>

Namens de werkgroep, Alie Feddema, Janine de Gooijer, Petra den Hartogh, Jeltsje van der Veen
Anneke Bouw

Heb je vragen of opmerkingen? Bel ons gerust! (06-17776902)

The flyer features a background image of hands holding a Bible. It includes several text elements: a vertical banner on the left that reads 'OPEN HART OPEN BUBBEL'; a central white circle containing the dates '10 & 11 april 2026', 'Ferbiningsjerske', 'Toerstrjitte 1, De Westereen', and the theme 'Thema: 'Puur''; an orange banner at the top with 'Welkom' in blue; three orange ovals with the words 'Ontmoeten Moetsje', 'Leren Leere', and 'Inspireren Ynspirearje'; a paragraph of text: 'Zussen en susters van welke kerk of gemeente dan ook: welkom om elkaar en daardoor God te ontmoeten. Vrijdagsavond staat in het teken van kennismaking. Op zaterdag staat een lezing centraal, omlijst door creatieve werkvormen, workshops en samen-zingen.'; a QR code; and a blue footer with contact information: 'Vragen? 06-17776902 of zussensusters@gmail.com. Meer info vind je ook op Instagram zussensusters'.

We kijken ernaar uit God en elkaar te ontmoeten!
Anneke, Petra, Alie, Jeltsje en Janine

P
R
O
G
R
A
M
M
A

Vrijdag

18.30 uur Ontvangst
19.00 uur Samen eten & Kennismaking
21.30 uur Afsluiting

Zaterdag

09.00 uur Ontvangst
09.30 uur Zingen
10.00 uur Thema: "Puur"
12.00 uur Pauze
12.15 uur Lunch
14.00 uur Workshops
15.15 uur Zingen
15.45 uur Afsluiting

Collecten februari en maart 2026

Datum	Collecte Kerk	Collecte Diaconie	Doel Diaconie	Bijzonderheden
8-2-2026		€ 122,00	Sam& voor alle kinderen	1 Collecte Kinderdienst
15-2-2026	€ 22,10	€ 122,40	Open Doors	
22-2-2026	€ 20,95	€ 52,25	KIA Werelddiaconaat Soedan	
1-3-2026	€ 36,40	€ 80,00	Voorjaarszending Libanon World Servants actiegroep	
8-3-2026		€ 266,60	Broeksterwâld	Collectes samengevoegd
11-3-2026	€ 51,35	€ 118,55	KIA Werelddiaconaat Rwanda	Bidstond
15-3-2026		€ 217,40	Friese Rijders voor Oekraïne	Hart en Ziel dienst

Statistiek

Gedoopt: Silke Sierksma en Jelte Bakker op 22 maart 2026.

Binnengekomen: Mevr. A. Hilverda van Groningen naar Reitsum.

Overgeschreven: Mevr. M. Reitsma uit Dokkum.



Kerkelijkbureau

Bij geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. A.S. Sijens a.s.sijens@knid.nl Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com kopij kerkblad graag in word en tekst graag in Aptos.

Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien:

“Protestantse Gemeente Reitsum@pgreitsum16 “

12-04	10.00 u	Pastor mevr. Anneke Bouw	Reitsum
		Slotdienst, koffie/thee na de dienst	
		Coll. 1 ^e Kerk	
		Coll. 2 ^e de speeltoestellencommissie in de Flieterpen	
		Koster: dhr. J. Hoekstra	
19-04	09.30 u	Pastor mevr. Anneke Bouw	Reitsum
		Bevestiging ambtsdragers, Koffie/thee na de dienst	
		Coll. 1 ^e Kerk	
		Coll. 2 ^e Stichting “hope voor Oekraïne”	
		Koster: dhr. J. P. Sierksma	
26-04	09.30 u	Dhr. Ronald Bouw	Driesum
		Coll. 1 ^e Kerk	
		Coll. 2 ^e PKN Missionair werk Nederland	
		Koster: dhr. K. Folkertsma	
03-05	09.30 u	Ds. Mirjam Hulzebos	Leeuwarden
		Coll. 1 ^e Kerk	
		Coll. 2 ^e Kerk in Actie Noodhulp Myanmar	
		Koster: dhr. A.S. Sijens	

Voorblad: meditatie van pastor Anneke Bouw

Koningsdag.....

Het is alweer april!

Het mooie weer komt eraan!

Pasen, het feest van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, hebben we alweer gevierd.

En nu, op naar Koningsdag! De verjaardag van koning Willem Alexander.

Je kunt van het koningshuis vinden wat je wilt, maar ik denk dat de meeste mensen het best leuk vinden dat Willem Alexander en Maxima op koningsdag naar Dokkum komen!

Dokkum is al maandenlang druk bezig met de voorbereidingen. Het is tenslotte het feest van de koning. Een eer voor de stad!

De stad wordt feestelijk versierd. De route is bekendgemaakt. Iedereen in Dokkum werkt mee om er een groot feest van te maken.

Het zal best een indrukwekkende dag worden. Je ziet de koning ook niet iedere dag, toch...

Hoera, de koning komt!

“Hoera, de koning komt” dat is een bekend zinnetje...

Het doet mij denken aan een lied:

“Hosanna, hosanna de Koning komt...”

Een zin uit een liedje wat in christelijk Nederland wel bekend is. Verschillende versies zijn ervan te vinden op Youtube. Luister maar.

Het gaat in dat liedje over een heel andere koning dan Willem Alexander. Het gaat in dit liedje over Koning Jezus! Over Jezus die meer dan 2026 jaar geleden hier op aarde rondliep. Jezus, waarvan christenen zeggen; "Deze Koning is de Zoon van God".

Lezer, ik weet niet of je bekend bent met Jezus uit de Bijbel. Maar ik geloof dat **Jezus Christus de Koning van alle koningen** is. De Zoon van God, Die geheel vrijwillig als Zoon van God naar de aarde kwam. Zichzelf opofferde aan het kruis en weer opstond uit de dood.

En daarmee de relatie tussen God en mens, tussen God en mij, weer goed maakte! Uit pure liefde voor jou en mij. Hoe gaaf!

Hoe zou Dokkum gereageerd hebben als Koning Jezus naar Dokkum zou komen.

Als Jezus, rijdend op een ezeltje niet Jeruzalem binnen rijdt, maar Dokkum binnenrijdt...

Zouden de Dokkummers dan ook zo staan te juichen als de mensen toentertijd deden toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed?

Ik denk het niet. Het is logisch dat als iemand van het koninklijk huis naar jouw stad of dorp komt, je een groots onthaal geeft. Ja toch, dat is logisch.

Maar niet voor Koning Jezus. Toen niet.

Nu dan wel?

Ik betwijfel het. Veel mensen weten niet wie Koning Jezus is. Willen het niet of niet meer weten. Dat kan ook. Door wat er gebeurd is in de kerk. Door hoe christenen je behandeld hebben. Door.....wat voor reden dan ook. Koning Jezus, Zoon van God, zou niet zo'n groots onthaal krijgen. In Dokkum niet, nergens niet.

En toch...in Jeruzalem werd Hij wel onthaald, rijdend op een ezel. Dat staat in het Bijbelboek Matheus, hoofdstuk 21, de intocht in Jeruzalem. Koning Jezus reed over een looper van palmtakken. Met juichende mensen aan de kant van de weg. Hosanna voor de grote Koning. Voor de Koning die hen zou verlossen van de Romeinen. Dat viel tegen. Een klein poosje daarna werd Jezus gekruisigd en stierf Hij aan het kruis. Daar hing de Koning. Einde verhaal.

Niet dus! Het ging en gaat nog verder. Het is niet afgelopen.

Na drie dagen stond Jezus op uit de dood. Dat kan natuurlijk niet, zeg je. Toch is het zo. In de Bijbel staan verschillende verslagen van ooggetuigen. Mannen en vrouwen die Hem na Zijn dood gezien hebben. Die de opgestane Koning gezien hebben!

Ik heb geen andere koning gezien die zo het tegenovergestelde deed als wat van een koning verwacht wordt. Maar ja, Koning Jezus deed alles anders dan andere mensen, dus ook dan andere koningen. Koning Jezus zocht onbeduidende mensen op. Koning Jezus ging niet voor macht en geld en status. Koning Jezus ging voor jou en mij. Koning Jezus was en is een dienende Koning. Een Koning Die jou en mij de voeten wast. Toen het meest nederige taakje van een dienaar. Een taak die niemand wilde uitvoeren, dat staat in Johannes, hoofdstuk 13.

Koning Jezus, wars van pracht en praal.

Koning Jezus, vol van opréchte liefde voor jou en mij!

Voor de mensen toen. En ook voor de mensen nu. Ook voor jou en mij!

De Koning die jou en mij ZIET. De Koning Die niet gaat voor eigen belang. Maar voor het belang van jou en mij.

De Koning Die zich niet opdringt. Maar jou en mij wil dienen. Gewoon omdat Hij van ons houdt.

Dit klinkt bijna ongeloofwaardig. Maar dat is het niet. De hele Bijbel staat vól over Koning Jezus. Over Die bijzondere Koning. Over de Koning waar veel over te doen is onder mensen, toen en nu.

Maar Die Zijn liefde graag wil geven aan jou en mij. Als je daarvoor open staat.

Nieuwsgierig geworden naar deze Koning?

Wil jij deze Koning ook wel ontmoeten?

Dat kan!
Welkom in de kerk!

Groetnis,
Anneke Bouw

Algemeen:

Minsken fan 'e wei

*Nieuwsbrief van de classis
Jaargang 2026
Nummer 2*

*'Ze stonden op
en gingen meteen terug naar Jeruzalem,
waar ze de elf en de anderen aantreffen.'*
(Lucas 24:33, NBV21)

Gemeenschap

Al vanaf het allereerste begin geloofden de volgelingen van de Heer niet ieder voor zich: ze zochten de gemeenschap met elkaar. Op Witte Donderdag zitten de twaalf nog verwonderd rond de tafel, wanneer de Heer daar hun voeten wast en brood en wijn met hen deelt. En later zijn het de Emmaüsgangers die, zodra ze in de vreemde deling de Heer hebben herkend, zich terug haasten naar de anderen om te delen wat ze hebben gehoord en gezien. Geloven doe je samen.

Voor wie wil samenwerken

Steeds meer gemeenten willen dat 'samen' iets breder maken door het samen met de burens te gaan doen. Voor de ene gemeente maakt de krimp dat noodzakelijk. Een andere gemeente wil graag voor de regio als geheel van betekenis zijn. En weer een ander verlangt eenvoudig naar een iets ruimere kring. Met meer mensen kun je meer met elkaar delen. Nieuwe gezichten brengen nieuwe vergezichten. En vele handen maken licht werk. Steeds meer gemeenten staan hier positief tegenover. Maar hoe ga je dit doen? Hoe vind je geschikte partners? Welk beeld heb je van samenwerking? En welke hobbels moet je nemen?

De afgelopen jaren heeft gemeenteadviseur Tineke Klei veel gemeenten geholpen om een vorm van samenwerking of samengaan te vinden die bij hen past. Op donderdagavond 23 april gaat zij die ervaring met ons delen en is er alle ruimte om een mogelijke samenwerkingspartner te vinden. Daarom roepen we alle gemeenten die hiervoor open staan op om er 23 april bij te zijn. De avond vindt plaats in De Oerdracht (E.A. Borgerstraat 46 in Joure), begint om 19.30 uur en sluit af met een hapje en drankje om 21.30 uur. Wel graag even aanmelden bij onze scriba Hanneke Dijkstra: scriba@classisfryslan.nl.

Samen een nieuwe Fiba zoeken

Dat onze Fiba met pensioen gaat, zal u misschien niet zoveel zeggen. Maar als ik u vertel dat dit Andele Hel-lema is, dan zal bij menig kerkrentmeester een lichtje opgaan: Andele is hun onvermoeibare gids in het oerwoud van Fris, jaarrekeningen, meerjarenbegrotingen en nog veel meer waar ik ook niet alles van begrijp. En nu komt het probleem: we hebben nog geen opvolger kunnen vinden.

De functie van Fiba is er één waar je al je financiële kennis in kwijt kunt. Maar dat niet alleen: je werkt samen in een prachtig team: met de vrijwilligers van het CCBB en vaak ook met de classispredikant. Je kunt kerkenraden van Colleges van Kerkrentmeesters adviseren bij lastige beslissingen. Je kunt sparren met andere Fiba's in het land. En omdat het je baan is, kun je je fulltime inzetten voor de kerk.

De mogelijke sollicitanten zijn misschien nog geen trouwe lezers van deze nieuwsbrief. Daarom mijn vraag aan u allen: kijkt u eens om u heen of u er één ziet en laat 'm dan dit stukje lezen. Meer informatie kan hij of zij dan op de website van de PKN onder vacatures.

Nieuw Jaarboek!

Om samen te komen moet je elkaar wel weten te vinden. Voor preekvoorzieners en voorgangers was dat de afgelopen jaren lastig: het laatste jaarboek dateert van 2020. Daar heb je nu niet veel meer aan. Daarom heeft onze scriba alle predikanten, emeriti en kerkelijk werkers met preekconsent aangeschreven met de vraag of ze hun naam mocht vermelden op een lijst voor alle preekvoorzieners. Tot nu toe heeft tweederde hier positief op

gereageerd. Zo rond 23 maart is de lijst klaar en kunnen preekvoorzieners die opvragen bij de scriba. Dan heeft iedereen in de eerste week van mei alle gegevens bij de hand om contact te leggen.

Predikant – Pastor – Kerkelijk werker

Ergens eind mei krijgen alle kerkenraden een dik stuk ambtelijke taal over kerkordewijzigingen. Leuk voor de liefhebber, maar alle begrip voor wie zoiets terzijde legt. Of niet? Deze keer in elk geval niet: het gaat over de veranderende plek van predikant en kerkelijk werker, met daarbij de nieuwe functie ‘pastor’. Dat kan best grote gevolgen hebben, dus het is goed om met elkaar te kijken of het zo allemaal goed geregeld is. Niet wegklikken dus. Op 30 september organiseert de classis een avond waarop projectleider Arie van der Maas van de dorre regels een levend verhaal gaat maken. Ook de kerkorde is van ons samen.

Op verhaal komen

Een bijzonder moment van samenkomen is het moment waarop je het stokje doorgeeft aan de volgende generatie. ‘Die is er niet’, hoor ik één denken, maar dan zeg ik: ‘Die is er wel.’ Dat er niet veel jongeren in de kerk zijn, betekent niet dat je hen die er wel zijn over het hoofd moet zien. Jeugdwerk blijft het hart van het kerkenwerk. Met de jaarlijkse inspiratieavond in samenwerking met Rootz hoop de classis hier weer aan bij te dragen. Eerder stuurden we als datum 7 mei rond, maar veel scholen hebben dan vakantie. De avond staat nu gepland voor donderdag 28 mei. We beginnen om 18.30 uur met een maaltijd en vervolgens zijn er twee workshoprondes. Over het thema (‘Op verhaal komen’) lees je in een volgende nieuwsbrief meer.

Geestelijk verzorgers

Hoe belangrijk de eigen geloofsgemeenschap ook is, we mogen niet vergeten dat onze roeping juist daarbuiten gelegen is. Zo zijn er geestelijk verzorgers die met een ‘zending’ vanuit de kerk aan het werk zijn in de gezondheidszorg, bij defensie, in de gevangenis etc. Het zijn gewone predikanten, maar wel met een bijzondere opdracht. Ze zijn onze oren en ogen. Daarom onderhouden we graag het contact, straks op 20 mei weer in Stiens. Als u nog geestelijk verzorgers weet die we niet hebben uitgenodigd, dan horen we dat graag.

Luisterronde

In het kader van ‘samen’ vind ik het ontroerend dat onze synode, na de ophef over nieuwe regelingen, op haar schreden is teruggelopen en door het hele land zowel een luisterronde als een kerkbreed gesprek is gestart. In de luisterronde gaat het vooral over de heffingen, een thema dat in de eerste plaats voor kerkrentmeesters interessant zal zijn. Voor Fryslân is de bijeenkomst op dinsdagavond 21 april in de Kurioskerk, Julianalaan 38 Leeuwarden. De luisterronde wordt georganiseerd samen met de VKB, en daar kunt u zich ook aanmelden.

Kerkbreed gesprek

Het kerkbreed gesprek gaat over financiën en solidariteit, met o.a. onze nieuwe synodescriba Kees van Ekris. Uitgenodigd zijn niet alleen ambtsdragers, maar alle geïnteresseerde gemeenteleden. Voor het Noorden is de datum zaterdag 9 mei, van 9.30 tot 14.30 uur in de Oase, Ringweg 3 Drachten. U kunt zich hiervoor aanmelden via protestantsekerk.nl/evenementen/kerkbreed-gesprek.

Studiedag ‘Tussen macht en gezag’

In februari was het te glad, daarom krijgt onze studiedag voor predikanten, kerkelijk werkers en andere theologisch geïnteresseerden een nieuwe kans op woensdag 3 juni. Journalist en ethicus Dick Schinkelshoek zal er spreken over ‘Vroom en fout – Wat kan de kerk van vandaag leren van een theoloog die meebewoog met het nazisme’. Oudtestamenticus Marjo Korpel neemt ons mee naar ‘Gezag en leiderschap’ in de Bijbel. En Systematisch theoloog Kees van der Kooi geeft een inleiding over ‘Macht en gezag’. We nemen er alle tijd voor: om tien uur ’s morgens is de ontvangst en om half vijf middags begint de nazit met een hapje en een drankje. Wie zich nog niet heeft aangemeld, kan van mij de link krijgen om dat alsnog te doen.

Met hartelijke groet,
ds. Riemer Praamsma
uw classispredikant