



Protestantse gemeente Reitsum c.a.

Gemeentenijjs.

En het is alweer februari! De tijd gaat snel...
Ik hoor dat van jong en oud.
Dat ervaren we allemaal in meerdere of mindere mate.
Maar in die tijd kan er veel gebeuren in ieders leven.
Zo ook in het leven van verschillende broers en zussen uit onze gemeente.
Omdat we samen gemeente zijn, is het van belang dat we naar elkaar omkijken.
Er voor elkaar kunnen zijn als we dat nodig hebben.

Verdriet.

Op 20 januari jl. is de moeder van onze zuster Hannie Wiegersma overleden. Op dinsdag 27 januari is er afscheid genomen de moeder van Hannie en de schoonmoeder van Laurens. Het is goed en nodig om Hannie en Laurens in dit verdriet mee te nemen in ons gebed! Wij bidden hen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Scan.

Op moment van schrijven is er bij broeder Jan Corporaal weer een scan gemaakt ter controle. Dat is altijd weer spannend. Maar ook dat mogen we bij onze Heer brengen. Laten we Hillie en Jan meenemen in ons gebed!

Operatie.

Onze zuster Wieke de Jong heeft haar pols gebroken toen zij struikelde in de schuur. Afgelopen maandag 26 januari is zij geopereerd omdat er een plaatje in moest. Dat plaatje hoeft er niet weer uit. Gelukkig heeft onze zuster geen pijn. Maar toch is Wieke de komende tijd nog wel onder de pannen hiermee. Laten we danken voor een geslaagde operatie en bidden voor verder herstel!

Vacatures kerkenraad.

Binnen de kerkenraad waren twee vacatures ontstaan. De kerkenraad is dankbaar dat deze vacatures inmiddels ingevuld gaan worden door twee gemeenteleden. Zuster Ytsje Hilverda en broeder Oege Hoekstra zijn door de gemeente gekozen en door de kerkenraad benoemd tot respectievelijk diaken en kerkrentmeester. Laten we God daarvoor danken! En laten we bidden voor een goede periode in de kerkenraad voor Ytsje en Oege!

Kinderdienst.

Op 8 februari aanstaande is er om **10.30 uur** een kinderdienst in onze kerk met het thema: Huis op de rots. In deze dienst zijn niet alleen kinderen welkom, maar ook papa's en mama's, opa's, oma's, familie, vriendjes, vriendinnetjes en ga zo maar door! Verderop in dit kerkblad vind je meer informatie.

Bedanken.

Verder willen Ronald en ik u, jou bedanken voor alle aandacht in welke vorm dan ook en de gebeden voor de situatie rondom Ronald. Op dit ogenblik zijn de kuren klaar. Ronald kan nu weer gaan opbouwen. Iedere dag een beetje beter, een beetje meer energie. Ook alles wat er is gebeurd de afgelopen maanden een plek geven. Iedere drie maanden een scan, is voor nu de bedoeling. De eerstvolgende op 28 februari aanstaande. We bidden dat de tumor zich nu heel lang rustig houdt. Of zelfs geneest. (Voor God is niks onmogelijk). We zijn heel dankbaar voor hoe het gaat tot nu toe. Wij vinden het fijn als u, jij, Ronald blijft meenemen in de gebeden.

Terwijl ik dit schrijf, besef ik ook dat er wellicht meer broers en zussen in de gemeente zijn met ziekte en zorgen. En gelukkig ook met vreugden. Laten we hen ook meenemen in onze gebeden en in het omzien naar elkaar!

Doopdienst.

Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden van een doopdienst. Verdere informatie volgt in het volgende kerkblad. Mochten er ouders zijn die ook graag hun kind willen dopen of meer informatie over dopen willen ontvangen, neem dan contact op met mij. Dan praten we erover verder.

Veertigdagentijd.

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we samen het Kerstfeest vierden. En nu gaan we alweer heel snel richting de 40-dagentijd. De tijd van bezinning en voorbereiding op het Paasfeest, zoals ik al schreef in de meditatie.

Op woensdag 18 februari begint deze periode van bezinning en voorbereiding op de tijd dat we het lijden en sterven en de opstanding van Jezus gedenken. Het is goed om daar als gemeente en ook persoonlijk bij stil te staan. Dat kan op verschillende manieren. Door meer tijd te nemen om te praten met God, te bidden. Of door veertig dagen niet te appen. Of die leuke serie niet te kijken. Of door meer de Bijbel te lezen. Of door iets anders te doen wat je moeite kost. Het gaat erom jezelf iets te ontzeggen wat je graag wilt.

Op internet is heel veel te vinden hierover. Leesroosters of praktische tips. Een leuke is bijvoorbeeld: [Challenge: 40 dagen niet klagen](#). Of kijk op de site van de PKN voor ideeën. Zomaar even een tip om deze voorbereidings-tijd niet zomaar voorbij te laten gaan!

Tot zover dit Gemeentenijs! Groetnis, Anneke Bouw

Jubileum

Op 26 februari 2026 hopen Piet en Froukje Sijens-Liemburg hun 35 jarig jubileum te vieren. Namens de gemeente van Reitsum c.a. wensen wij u een plezierige dag toe.

‘Amazing Grace’ oersetting Atze Bosch

Genede wie it dy't my socht al dwaalde... ik fier ferlern. Genede hat my rêding brocht, 'k wie blyn, mar no kin 'k sjen	Genede learde freze oan, en hat my eangst ûntnaam. Hoe kostber wie dat geunstbetoan doe't ik ta leawen kaam.	Ja, as dit lichem net mear kin, myn libben komt oan d'ein, dan wachtet my in nij bestean yn freugd...en rest folslein.
--	---	---

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 13 januari 2026 in dorps huis “ de Fjouwer “ te Reitsum.

Opening : door de voorzitter A. Zoodsma wordt een ieder in goed Nieuwjaar toegewenst. Daarna opent Pastor A. Bouw de vergadering met het lezen van Handelingen 2: 41-47 “Het leven van de eerste gemeente”. Gevolgd door een uitleg bij deze Bijbeltekst.

Kenmerken van deze eerste gemeente:

1. Onderwijs door apostelen (andere levensstijl)
2. Gemeenschap; gelovigen delen alles met elkaar.
3. Avondmaal (wordt vaak gevierd)
4. Gebed (veel contact met God)

Gespreksvraag: wat blijft hiervan over in onze kerkgemeenschap. A. Bouw sluit af met gebed ter bemoediging.

Notulen: 17-11-2025 de notulen worden goedgekeurd en getekend.

Kerkenraadszaken

Zieken: alle zieken hebben bezoek gehad of er komt binnenkort iemand langs. Het doorgeven van zieken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door aan de wijkouderling.

Verkiezing Ambtsdragers: diaken Wieke de Jong en kerkrentmeester Hylke Hoekstra nemen in april afscheid van de kerkenraad. Ietsje Hilverda neemt dan plaats als diaken en Oege Hoekstra als kerkrentmeester.

Evaluatie Kerst, Oud en Nieuw: broodmaaltijd voor de oudere gemeenteleden werd goed bezocht. Ook door veel buitenkerkelijke ouderen. Géén nieuwjaarsdienst meer maar op de eerste zondag erna gelukwensen en koffiedrinken.

Samenwerking Raard/Foudgum: er is overleg over het aantal keer dat we samen gaan “kerken”. Op 8 februari is er een Kinderdienst in Reitsum. De school in Bornwird wordt hierin, zo mogelijk, ook betrokken.

Preekrooster: Kerstnachtdiensten 2027: vrijdagavond kerstnachtviering. Zaterdag éérste kerstdag wel dienst. Zondag tweede kerstdag géén dienst. Bevestigingsdienst: Op zondag 19 april

Jaarboekje: Baukje Stielstra heeft zich jarenlang ingezet voor het Jaarboekje. Baukje, onze hartelijke dank hiervoor! Ze gaat het stokje overdragen aan Jillert Sijens. Bezoekdame/heer: Cees en Erna Douwes stoppen met het bezoeken van onze oudere gemeenteleden rond een verjaardag. Bedankt voor jullie inzet. Er wordt vervanging gezocht.

Nieuws Anneke Bouw: binnenkort heeft A. Bouw doopgesprekken op de planning. Donderdag 15 januari start een Alpha cursus in Raard. Er zijn ook al aanmeldingen uit de gemeente Reitsum.

Gebedsdiensten: Van 18 t/m 25 januari (20 januari in de kerk te Reitsum). Mentorraad: A. Bouw heeft komend jaar 10 gesprekken met J.de Cock, haar mentor. Daarna permanente educatie om “bij” te blijven. (cursussen)

Werkgemeenschapsbijeenkomst: op 10 februari in de Kosterij, waarbij Riemer Praamsma ook aanwezig is. Studiedag Classis: Anneke en Ronald Bouw gaan hier naar toe.

Diaconie: notulen van 03-12-'25

Jeugdraad: er zijn 8 clubavonden gepland.

Sluiting : de voorzitter bedankt ieder voor zijn of haar aanwezigheid en wenst ons nog een goede avond. Dhr. H. Schaafsma sluit de avond met “Uw koninkrijk komt”

Volgende vergadering : deze zal gehouden worden op 24 februari in het dorps huis “De Fjouwer” te Reitsum, aanvang 19.45 uur. Sluiting : Dhr. H. Hoekstra

Vergadering diaconie 19 Januari 2026

Ingekomen brieven / mails / post,

*Lepra stichting *world visioen *Amref *epafras* open doors* NBG bijbelgenootschap

* Hope 4 ukraine * Hart voor kinderen * ZOA * Hart voor kinderen.

Giften:

Water for live	€ 100,-	Eprafras	€ 100,-
NBG bijbelgenootschap	€ 100,-	Stichting vluchteling	€ 100,-
Rode kruis	€ 200,-	Stichting war child	€ 100,-
Amref health Afrika	€ 100,-	UNHCR	€ 100,-
Hulp voor europa	€ 100,-	Bartimeus	€ 100,-
Hart voor kinderen	€ 100,-	Vrienden van de Hoop	€ 50,-
Stichting mensen kinderen	€ 100,-	Wycliffe	€ 50,-

Het verjaardag fonds van 2025 Grannies 2 Grannies heeft € 687,06 opgebracht. * doel voor het verjaardag fonds voor dit jaar wordt “ **stichting ik ben Wil**” deze info wordt bezorgt bij die gene die met verjaardagfonds collecte lopen. * koffie drinken 1 keer in de maand, * voedselbank inzamelen 4 x per jaar

Kinderdienst – Bouw je mee?

Zondag 8 februari 2026

Kerk van Reitsum

Aanvang: 10.30 uur

Aan alle kinderen, ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, vriendjes, vriendinnetjes en gemeenteleden!

Op zondagmorgen 8 februari 2026 organiseert de Jeugd raad weer een superleuke **kinderdienst!** Samen met Anneke Bouw hebben we een vrolijke, laagdrempelige dienst voorbereid. We gaan samen op ontdekkingstocht en beleven zo het verhaal van de gelijkenis van:



De wijze en de dwaze bouwer.

Deze kinderdienst is speciaal voor het hele gezin én voor alle gemeenteleden. Zelfs opa's en oma's, vriendjes en vriendinnetjes mogen mee! We hopen dan ook veel bekenden en nieuwe gezichten te mogen begroeten.

Om alvast in de bouwstemming te komen, gaan we deze keer iets heel leuks maken en hebben we een leuke opdracht voor thuis:

✦ Hoe ziet jouw droomhuis eruit? ✦

Pak je stiften, potloden en stickers, leef je helemaal uit en neem jouw droomhuis mee naar de kinderdienst!

En... psst 😊 we kunnen alvast verklappen dat **Elsanne** tijdens de dienst een leuke workshop gaat geven!

De collecte tijdens deze dienst is voor: **Sam& voor alle kinderen**. We hopen jullie allemaal te zien. Tot dan!

Namens de Jeugdraad, Anneke, Elsanne, Lieuwkje, Tineke, Jan, Piet, Sjouke en Sippie.

P.S. mocht je een "Knutset" willen? geef het aan ons door! Dan zorgen wij dat je er eentje in de brievenbus krijgt. Lieuwkje: 06 11349132, Elsanne: 06 12117932, Sippie: 06 38484546

Collecte 8 februari tijdens de kinderdienst

Tijdens de Kinderdienst op 8 februari is er één collecte. De collecte gaat naar:



Samen voor Alle Kinderen zet zich in om ieder kind in Nederland dezelfde kansen te geven. Het initiatief ondersteunt gezinnen die het financieel moeilijk hebben, zodat kinderen kunnen meedoen op school, in de sport en in de samenleving. Denk aan hulp voor maaltijden, schoolspullen, kleding en activiteiten.

Het uitgangspunt is helder: geen enkel kind mag buitengesloten worden. In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Dat zijn gemiddeld 2 kinderen per klas. Armoede is dus dichterbij dan we denken.

Met deze collecte kunnen we een steentje bijdragen. Want samen staan kinderen in armoede niet alleen.

Collecte 15 februari Open Doors

Open Doors stimuleert dat vervolgd en bedreigde christenen gekend en gesteund worden. Om die missie te volbrengen, is Open Doors afhankelijk van gebed, giften en praktische ondersteuning van christenen in Nederland en België. Daarom roept Open Doors op tot gebed voor vervolgd geloofsgenoten en donaties om projecten in de vervolgd kerk mogelijk te maken. Ook ziet Open Doors het als een belangrijke taak om christenen in de vrije wereld bewust te maken van het feit dat er christenen zijn die niet dezelfde vrijheid kennen om naar de kerk te gaan of hun christelijk geloof te uiten.

In Nederland en Vlaanderen geeft Open Doors concreet vorm aan dit werk door het organiseren en ontwikkelen van activiteiten en materialen op het gebied van gebed, bewustwording en fondsenwerving:

- Gebedsoproepen en -bijeenkomsten
- Berichtgeving (bijvoorbeeld via sociale media, [nieuwsberichten op de website](#) en het Open Doors Magazine)
- Materiaal voor [geloofsopbouw en Bijbelstudie](#)
- Pers- en publieksvoorlichting bij vragen of verzoeken
- Fondsenwervende uitingen, zoals advertenties en brieven of e-mails met een verzoek om steun
- Integrale campagnes en evenementen (waaronder de jaarlijkse [Open Doors-dag](#))
- [Reizen](#) naar gebieden waar christenen onder druk staan

[De organisatiestructuur](#) laat zien hoe Open Doors Nederland is onderverdeeld in verschillende teams, die samen de schouders eronder zetten om vervolgd christenen te steunen.

Paasgroetenactie 2026

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland. De afbeelding op de kaart is dit jaar gemaakt door een gedetineerde in de PI Nieuwegein. Het thema is 'De onvoorwaardelijke liefde van een moeder voor haar kind'. (Zoals deze moeder haar kind liefheeft en beschermt, zo houdt Jezus onvoorwaardelijk van ons: Hij droeg onze pijn, stierf aan het kruis en overwon de dood uit liefde voor ons).

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. De kaarten liggen vanaf zondag 1 februari voor in de kerk en kunnen tot en met vrijdag 20 februari weer ingeleverd worden bij 1 van de diaconie of in de brievenbus van de kerk.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen goed doet. Het is altijd een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenis worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen schrijven! Hartelijk dank!

De Diaconie

Praise & Worshipavond – 18 januari 2026



Op zondag 18 januari jl. organiseerde de Jeugdraad een Praise & Worshipavond in de kerk van Reitsum. De kerk was extra sfeerol verlicht. We mogen terugkijken op een mooie, goed bezochte avonddienst.

Hiele Dijkstra was onze gast en Klaailûd had een avondvullend programma samengesteld met bekende Opwekkingsliederen, afgewisseld met minder bekende liederen. Door deze variatie was er ruimte om mee te zingen, maar ook om te luisteren, stil te worden en de muziek en teksten te laten binnenkomen.

Hiele Dijkstra vormde de verbindende factor in de dienst, met als thema: **Een toekomst vol van hoop**. Op een toegankelijke en inspirerende manier nam Hiele ons mee in het Bijbelverhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de waterput.

Jezus reist door Samaria, ontmoet een vrouw met een moeilijk verleden en gaat zonder oordeel met haar in gesprek. Hij laat zien dat Hij verder kijkt dan iemands verleden en mensen ziet zoals ze zijn. Jezus leert ons dat bidden oprecht moet zijn. Hij is het Levende Water: wie in Hem gelooft, krijgt nooit meer dorst en wordt vervuld met de Heilige Geest. De kernvraag van de avond was: **Wie is Jezus voor jou?** Als we Hem ruimte geven in ons hart, worden leegtes gevuld en mogen we, net als de Samaritaanse vrouw, in vreugde uitdelen aan anderen.

Na afloop kon elk nog even gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie. Onze dank gaat uit naar iedereen die op welke manier dan ook mee heeft geholpen aan deze Praise & Worshipavond. Het was een prachtige avond. Namens de Jeugdraad, Sippie

Uitnodiging aan zussen, susters!

Je hebt het misschien al gelezen of al wat gehoord over "De Zussendagen". Dit jaar organiseren we als werkgroep voor de vierde keer De Zussendagen. Het thema is dit jaar "Puur".

We hopen op bijzondere, waardevolle en gezegende dagen, waarin we een klein stukje van Gods Koninkrijk mogen ervaren!

Wie wij zijn...? We krijgen regelmatig de vraag wie we nou zijn.

Daarom even kort wat info over De Zussendagen.

De Zussendagen is een (bewust!) kleinschalige conferentie voor vrouwen met een verlangen naar ontmoeting met God en andere vrouwen. Door onze kleinschaligheid ontstaat er ontmoeting en een vertrouwelijke sfeer. Dat is ook wat we terugkrijgen van vrouwen die al eerder op De Zussendagen zijn geweest. Het is zo mooi te

zien dat dat verlangen er is, groeit zelfs! Daarom zijn we ook super dankbaar dat we deze conferentie weer mogen organiseren.

De werkgroep van De Zussendagen is ontstaan in 2023. Theoloog Anneke Bouw verhuisde van Veenendaal naar Driesum. Al snel ontstond het verlangen de netwerken uit beide regio's met elkaar te verbinden. Want waar we ook wonen, we zijn allemaal dochters van dezelfde Vader; we zijn zussen, susters.

Vanuit beide plaatsen ontstond de werkgroep. Onze namen zie je onderaan dit bericht.

De eerste ontmoetingen zijn in 2023 georganiseerd: De Zussendagen in Driesum-Walterswald. We ontmoeten elkaar en we ontmoeten God. We delen wat ons bezighoudt en beweegt. Wat is het mooi om in alle openheid die verbinding te beleven. Ook via de appgroep zussen-susters wordt met elkaar meegedeeld en informatie gedeeld. We kijken ernaar uit elkaar (weer) live te zien, samen te leren en geïnspireerd te worden. Op de onderstaande flyer vind je meer informatie over de komende Zussendagen!

Opgeven kan tot uiterlijk 20 maart 2026. Opgeven kan met de QR code op de flyer of gebruik de link:

<https://forms.gle/RPyLuznqLDqzuNwN6>

Heb je vragen of opmerkingen? Bel ons gerust! (06-17776902)

We kijken ernaar uit je te ontmoeten op 10 en 11 april!

Namens de werkgroep,

Alie Feddema

Janine de Gooijer

Petra den Hartogh

Jeltsje van der Veen

Anneke Bouw



Statistiek

Ingekomen: Dhr. J. Kooistra van Jislum naar Ginnum (de Houwen)

Vertrokken: Mevr. A. Hoekstra-de Poel, Dokkum naar kerkelijke gemeente Dokkum.

Onttrokken uit de Kerk: Dhr. M. J. Akkerman te Ginnum

Onttrokken uit de Kerk: Dhr. B. Talsma en Mevr. L. Talsma-de vries en drie kinderen uit Dokkum.

Kerkelijkbureau

Bij geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. A.S. Sijens a.s.sijens@knid.nl Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodma wzoodma@outlook.com kopij kerkblad graag in word en tekst graag in Aptos.

Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien:

“Protestantse Gemeente Reitsum@pgreitsum16 “

08-02	09.30 u	Pastor mevr. Anneke Bouw , Kinderdienst “Bouw mee” Coll. SAM& voor alle kinderen Koster: dhr. Y. Wijbenga	Reitsum
15- 02	09.30 u	Ds. Deelstra Coll. 1° Kerk Coll. 2° Open Doors Koster: dhr. H. Schaafsma	Opeinde
22- 02	11.00 u	Ds. H. Vlasman Coll. 1° Kerk Coll. 2° KiA Werelddiaconaat Soedan Koster: dhr. J. Sierksma	Rinsumageest
01- 03	09.30 u	Mevr. N. Berntsen Coll. 1° Kerk Coll. 2° KIA werelddiaconaat Guatemala Koster: dhr. O. Hoekstra	Leeuwarden

Aan de drukker:

Aan de achterkant van het blad er graag uit: **Predikant** :vacature en **Jeugdwerker**: Vacant, kerk overstag

Meditatie van pastor Anneke Bouw

Een Meditatie schrijven...

Het lastigste van het schrijven van een meditatie vind ik het kiezen van het onderwerp. Er is zoveel waar ik wel over wil schrijven! En dan moet ik daar eentje uit kiezen... Keuzestress, heet dat ook wel. Toch zijn er ook onderwerpen die mij net iets meer bezig houden dan andere boeiende onderwerpen. “De kerk” is daar één van. Logisch, zou je denken, dat is ook jouw werk. Klopt.

Regelmatig hoor ik over de leegloop in de kerken. Over de kerk die verdwijnt. Dat we moeten handelen vóór het te laat is. Dat we meer aan de jongeren tegemoet moeten komen. Terwijl de ander zegt dat we alles zo moeten laten als het is. Wij moeten dit doen. Wij moeten dat doen. Want anders verdwijnt de kerk! Wat een angst spreekt hieruit! Bang dat de kerk, de gemeente van Jezus Christus, verdwijnt...Als wij niks doen. Blijkbaar hangt er heel veel van ons af...

Lieve lezer, ik durf te stellen dat de gemeente van Jezus Christus nooit zal verdwijnen! Dat staat God gewoonweg niet toe! Zoek maar op in de Bijbel wat er geschreven wordt over de gemeente, de kerk. En kijk maar wat er in andere delen van de wereld gebeurt. Daar groeit het christendom! En ook in Nederland is onder jongeren een groeiende belangstelling voor het christelijk geloof. Iets om dankbaar voor te zijn! Wees dan ook niet bang dat de gemeente van Christus verdwijnt. De gemeente die het eigendom is van Jezus Christus.

Romeinen 8, vers 38 en 39 (uit Bijbel in gewone taal) zegt: “Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel Hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!” Ik geloof dat dat betekent dat Hij ons niet loslaat! Het omgekeerde geloof ik ook. God laat ons niet los, wij laten GóD soms zo makkelijk los. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Ik merk bijvoorbeeld zelf dat dit door de drukte van ons leven heel makkelijk kan gebeuren. Ja toch?!

Dat heeft ook gevolgen voor ons gemeente zijn. Hoeveel van jouw spaarzame vrije tijd wil je besteden aan de kerk, de gemeente? Dat is een vraag die we ons allemaal mogen stellen. Ik maak het scherper. Stel jezelf deze vraag: waar ligt jouw hart, jouw passie als volgeling van Jezus Christus? Als deel van Zijn wereldwijde gemeente, ook hier in Noardeast-Fryslân? Hoe beantwoorden wij deze liefde van God? Laten we beginnen met vertrouwen als grondhouding. In het boek "Samen jong" van Sabine van der heiden en anderen, wordt gepleit voor een kerk met alle generaties. Waar we vertrouwen als grondhouding hebben. Vertrouwen dat wij de gemeente niet bouwen, maar dat we afhankelijk zijn van God. Dat we open staan voor wat Hij ons door de Heilige Geest wil vertellen, wil leren. Dat gebed een ónmisbare schakel hierin is.

Gebed, praten met God, alles neerleggen bij Hem. Met Hem delen wat ons bezig houdt en leren luisteren naar wat Hij ons wil zeggen. Ons vertrouwen op hem stellen. En heel lastig, onze eigen verwachtingen opzij schuiven. Dat vraagt een keuze in uw, jouw en mijn houding ten opzichte van de kerk, de gemeente waar wij deel van uit maken. Wil je deze grondhouding aannemen en je afhankelijk van God weten of wil je zelf weer hollen en vliegen om te voorkomen dat de gemeente verdwijnt.

Ik kies voor vertrouwen als grondhouding. Mijn verwachting even aan de kant zetten en mijn vertrouwen op God stellen. Wat een ontspanning en ruimte geeft dat! Als je wilt zien dat God aan het werk is, zie je wat gebeuren! Ook zoiets als een groeiend verlangen onder jongeren, ook al zie je dat nog niet in jouw eigen gemeente. Het biedt wel hoop en perspectief en vooral VERTROUWEN dat God doorgaat met het bouwen van Zijn gemeente, het bouwen van Zijn Koninkrijk!

Kiest u, jij, met mij mee met de grondhouding van vertrouwen op Hem, onze Heer?

Groetnis,

Anneke Bouw

Minsken fan 'e wei

Nieuwsbrief van de classis

Jaargang 2026

Nummer 1

*'Toen de wijn bijna op was,
zei de moeder van Jezus tegen Hem:
ze hebben geen wijn meer.'*
(Johannes 2:3, NBV21)

De wijn is op

De eerste weken van het nieuwe jaar zijn doorgaans niet de vrolijkste. Het is donker, de dagen zijn nog kort en de goede voornemens zijn al snel gestrand. De lezing uit Johannes 2, die vaak op de derde zondag van januari de toon zet, is mij dan ook zeer welkom. Het op zijn van de wijn is een beeld dat weinig uitleg behoeft. De moeder die voor je bidt is een troostrijke gedachte. En het 'doen wat Hij u zegt' is een woord dat oproept om nog even vol te houden: de beste wijn moet immers nog komen.

Studiereis

Zo zou u komend voorjaar (11-22 mei) een studiereis naar Ghana kunnen maken met 'Kerk in Actie'. Van elke gemeente die meedoet met het project 'Fryslân foar Ghana' mogen er maximaal twee personen mee. Behalve het land, leer je ook de mensen achter de projecten kennen en kun je er zelf actief een steentje aan bijdragen. Aanmelden kan tot 28 februari, maar vol is vol. Op de website van Kerkinactie kunt u alles vinden over programma, voorwaarden en kosten. En voor vragen kunt u natuurlijk ook terecht bij Jannie Boonstra: j.boonstra@protestantsekerk.nl. Zij komt u ook graag meer vertellen over het hele project.

Studiedag

Op woensdag 4 februari organiseert onze classis een studiedag 'Tussen macht en gezag' voor al haar predikanten, kerkelijk werkers en andere theologisch geïnteresseerden. Journalist en kerkhistoricus Dick Schinkelshoek zal er spreken over 'Vroom en fout – Wat kan de kerk van vandaag leren van een theoloog die meebewoog met het nazisme'. Oudtestamenticus Marjo Korpel neemt ons mee naar 'Gezag en leiderschap in de Bijbel. En Systematisch theoloog Kees van der Kooi geeft een inleiding over 'Macht en gezag'. We nemen er alle tijd voor: om

tien uur 's morgens is de ontvangst en om half vijf middags begint de nazit met een hapje en een drankje. Aanmelden kan t/m 30 januari door € 25,00 over te maken op NL93 RABO 0373 7139 67 t.n.v. Classis Friesland Protestantse Kerk in Nederland, o.v.v. 'Studiedag Classis 4 februari 2026 t.b.v. naam + plaats'. We hopen op een mooie en leerzame ontmoeting met elkaar!

God en het Grote Geld

Op dinsdagavond 10 maart is er voor kerkrentmeesters en andere financieel geïnteresseerden de voorstelling 'God en het Grote Geld' door Kees Gootjes. Kees werkt voor De Nieuwe Beurskoers, waar bijvoorbeeld ook Kerk in Actie in participeert. In de voorstelling laat hij zien hoe christenen zich door de eeuwen heen met de economie hebben bemoeid en hoe dat ook vandaag de dag nog kan, bijvoorbeeld met de reserves van de eigen gemeente. En dat dus allemaal in een voorstelling, met alles wat je bij dat woord verwacht. De avond begint om 19.30 uur in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden.

Warme solidariteit

Om nog even over het geld door te gaan: in het najaar zijn Jeugd & Kerk, Kerken & Landbouw en het Studentenpastoraat op bezoek geweest bij de kerkrentmeesters van de VKB. Ze wilden daar laten zien hoe gemeenten elkaar financieel kunnen helpen: rechtstreeks of door samen te gaan staan voor een project voor de classis als geheel. We moeten het toch met elkaar doen, was de gedachte. De drie genoemde clubs hebben nu geld nodig, maar er zijn er natuurlijk nog meer. Aan de adressen kan de classis u wel helpen. Waar het om gaat is dat we elkaar versterken, juist ook in de kerk.

Classicale vergadering

Die classis komt weer bij elkaar op donderdag 12 februari. Om de classis dichter bij de gemeenten te brengen, vergaderen we sinds afgelopen jaar steeds op een andere locatie, deze keer in Dokkum. Het is dan gemakkelijker om als geïnteresseerde een keer aan te schuiven. We beginnen om 19.15 uur met een vesper, waarna de vergadering volgt. Om de sfeer te proeven zou u in elk geval eens bij die vesper langs moeten gaan. En ook de vergadering daarna kan interessant zijn. Voor het grootste deel is die openbaar, al zal er vaak ook wel een moment zijn dat de gasten even naar buiten moeten. Aanmelden bij de scriba Hanneke Dijkstra is altijd handig: scriba@classisfryslan.nl. (Locatie: zie website classis!)

Friese kerkmuziek

In veel kerken in onze classis wordt elke zondag tenminste één lied in het Fries gezongen. Meestal is dat een vertaling uit het 'Lieteboek' en die zijn doorgaans erg mooi. Maar wist u dat er ook veel kerkliederen oorspronkelijk in het Fries geschreven zijn? Met dichters als Fedde Schurer, Eppie Dam en Margriet Poortstra, en componisten als Jan de Jong en Hendrik van der Meer beschikt Fryslân over zijn eigen kerkelijke muziekcultuur. Op 11 april wordt stukje van onze liederenschat onder de aandacht gebracht door het Kwartettkoer, van 15.30 tot 17.30 uur in de Martini van Bolsward. De toegang is gratis.

Preekvoorziening

Goed nieuws voor wie aan al deze activiteiten mee wil doen: met het preekrooster voor volgend jaar hoeft u pas in mei aan de gang. Tenminste: dat is ons dringende advies. Op de Classicale vergadering van november hebben we de voor- en nadelen van een gemeenschappelijke start nog eens tegen het licht gehouden, en de uitkomst was dus dat het huidige advies blijft. We voorkomen daarmee dat de datum steeds vroeger wordt.

Meer dan een datum

Het advies vorig jaar behelsde meer dan alleen de bekende datum van 1 mei. Met een vaste datum heb je immers niet opeens meer predikanten tot je beschikking. Om goed gebruik te maken van de huidige bezetting zijn de volgende adviezen veel belangrijker dan die datum van 1 mei: doe een dienst met een buurgemeente samen; kies voor een afwijkend tijdstip, zoals zondag om 11.00 uur. Of kies voor zondagavond. Zelfs zaterdagavond kan heel geschikt zijn; maak afspraken met de buurgemeenten wie bijvoorbeeld om 9.30 en wie om 11.00 uur dienst heeft. Ook voor de kerkgangers is er dan iets te kiezen. Als elke gemeente hierin meedenkt, lossen we het probleem gemakkelijk samen op.

Zit er nog iets in?

Bij ons is het restje van de wijn altijd voor gebruik in de keuken. Je kunt het er zelfs voor in de vriezer doen, in zo'n plastic vorm voor ijsblokjes. Die kou overleeft het wel. En dat geldt ook voor ons. Het verhaal van Kana moedigt ons aan om vol te houden, slepen met vaten, met de blik op oneindig. De nieuwe vreugde komt lang en onverwacht.

Met hartelijke groet,
ds. Riemer Praamsma
uw classispredikant

Zie ook de website: classisfryslan.nl

INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND BURDAARD

DE WEG NAAR VREDE EN GELUK!!

JESAJA 26: 3 NBG

INEKE BOLT

PEACE

VRIJDAG
20 FEBRUARI
2026

TOEGANG € 6

inclusief koffie/thee/cake

INFORMATIE : 06-48755808
LOCATIE : MFC HET SPECTRUM, SCHOOLSTRAAT 12
TIJD : INLOOP 9 UUR, START 9.30
OPPAS : ER IS OPPAS AANWEZIG
COLLECTE : VOOR DE ONKOSTEN