



## Protestantse gemeente Reitsum c.a.

### Vooruitblikken en terugblikken.....

Het Kerstfeest is weer voorbij!

De donkere dagen voor Kerst zijn geweest.

Zo noemen we dat als de dagen op z'n allerkortst en allerdonkerst zijn!

Een mooi kantelpunt is dan 21 december.

Vanaf die dag worden de dagen weer langer en wordt het weer wat lichter.....

We leven dan toe naar het Kerstfeest! Het geboortefeest van onze Here Jezus Christus. De Kerstdagen vielen dit jaar aan het einde van de eerste week van de kerstvakantie. Dat is voor veel mensen heel prettig!

Dat betekent dat je na de gezellige, maar soms ook wel drukke Kerstdagen, nóg een week vakantie hebt!

Midden in díe week viel Oudejaarsavond, 31 december. Ook zo'n bijzonder moment in het jaar. Deze editie was misschien wel de laatste keer met uitbundig geknal van het vuurwerk. In deze weken blikken we vaak terug op wat geweest is. We kijken terug naar het jaar dat voorbij is. En we kijken ook vooruit.

Voor ons, als gezin, was 2025 een mooi, raar en soms ook naar jaar. In de week van Pasen werd duidelijk dat Ronald ongeneeslijk ziek; een hersentumor werd geconstateerd. Een operatie volgde. Daarna bestralingen en chemotherapie. Elke drie maanden een MRI scan om te kijken naar de stand van zaken.

Binnenkort volgt de laatste chemokuur. Daarna kijken we weer hoe het verder gaat. Op dit moment gaat het redelijk goed! Dank voor de gebeden en kaarten, appjes en belangstelling vanuit de gemeente!

In diezelfde tijd, rond Pasen, stond ook mijn bevestiging en intrede als nieuwe voorganger van Reitsum en Raard/Foudgum in de planning. Daar keken we naar uit! Dat liep helaas even anders! Maar gelukkig kon dat afgelopen 28 september wel plaatsvinden. Ook met medewerking van Ronald (en ds. Herman de Vries). Een groot dankpunt! Inmiddels was ik al wel gestart met het mooie werk in onze gemeente. Ik wil ieder hierbij bedanken voor de mooie ontvangst en voor de gastvrijheid die ik ervaar!

We zijn God heel dankbaar voor al het goede dat Hij gaf en geeft! De toekomst is onzeker, maar God is er steeds bij! Bij ieder van ons! Dat geeft rust, dat geeft vrede, dat geeft ook zekerheid.

*In de nacht van strijd en zorgen*

*Kijken wij naar U omhoog*

*Biddend om een nieuwe morgen*

*Om een toekomst vol van hoop*

*Ook al zijn er duizend vragen*

*Al begrijpen wij U niet*

*U blijft ons met liefde dragen*

*U die alles overziet*

God overziet alles! Wij zoeken vaak naar zekerheden en willen graag een draaiboek voor de toekomst. Aan het einde van de Bijbel lezen we wat Gods draaiboek is voor Zijn toekomst: Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.

Hoe 2026 er ook uit zal zien; Gods toekomst gaat veel verder dan dit ene jaar. Met die hoop en die verwachting mogen we allemaal dit jaar starten. Ik wens u en jou een mooi, gezond en gezegend 2026 toe. **Ga met God en Hij zal met je zijn!** Niet alleen met ieder persoonlijk, maar ook met onze gemeente!

U/jij hebt vast al gemerkt dat de **stembriefjes** weer zijn rondgebracht. Dit keer voor de **vacature van diaken en kerkrentmeester**. Tot nu toe is er steeds weer iemand bereid gevonden een vacature in te vullen. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Dat is ook samen gemeente zijn! Laten we daarom ook dit onderdeel van gemeente-zijn meenemen in ons gebed.

Wat de kerkdiensten in onze gemeente betreft, is er het volgende nieuws. Op **11 januari** aanstaande wordt er voor het eerst, *samen met de Protestantse gemeente Raard/Foudgum* **avondmaal** gevierd! In Reitsum. In deze mooie dienst hoop ik zelf voor te gaan. Van harte welkom!

Op **18 januari** aanstaande staat er een **Praisedienst** gepland! Het thema is "Een hoopvolle toekomst". Dat belooft weer heel mooi te worden! Samen God de eer toe zingen! Met medewerking van Klaailud en Hiele Dijkstra! De Praisedienst begint om 19.30 uur. Verder info volgt!

Uiteraard bent u/jij natuurlijk ook **van harte welkom in "gewone" diensten!** Gemeente zijn we niet alleen op zondag. Ook doordeweek zijn we gemeente. Laten we elkaar daarom meenemen in onze gebeden! Tot zover weer dit gemeentenij! Groetnis, Anneke Bouw.

### Verjaardag

25-1-2026      79 Mevr. T. Feenstra-Elzinga      Reitsum

Namens de protestantse gemeente Reitsum c.a. van harte gefeliciteerd en een plezierige dag samen met kinderen en kleinkinderen.

### Column Wim Beekman: Oudejaarsmijmeringen

Op die ene avond van het jaar dat Wim Beekman wakker blijft, spelen ze door zijn hoofd: oudejaarsmijmeringen die hij niet meteen weer wil verliezen, ook niet voorbij klokslag middernacht. De meest weemoedige kerkdienst in het jaar is de oudjaardienst. Ik houd daarvan. Terugkijken naar wat geweest is, en vooruitzien naar wat komt. 'Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen' zingen. En een bijbelverhaal lezen dat gaat over onze tijden. Bijvoorbeeld de wijsheid van [Prediker](#), het mooist bezongen door Gerrit Breteler:

*Foar alles is in oere,  
foar alles is in tiid.  
Alles giet nei 't selde plak,  
mei as sûnder striid.*

*Der is in tiid fan laitsjen  
en dy tiid is samar om.  
In tiid om te fergriemen.  
Dy krijst nea wer werom,*

Stof tot nadenken. Waar ben ik mee bezig geweest de afgelopen tijd, en hoe zal ik de tijd vullen die voor me ligt? Ik houd ervan even stil te staan op de drempel van het jaar, van me bezinnen op wat was, en op wat komt. Daar horen ook rituelen bij. Oliebollen bakken met onze kleindochter, de Top2000 luisteren, het voortdurende achtergrondgeluid van vuurwerk, met onze goede vrienden een glas champagne heffen op het nieuwe jaar, alle goede wensen die we elkaar geven.

Mijn oudejaarsmijmeringen zijn ook zo'n ritueel. Wie zijn de mensen die ik de afgelopen tijd verloor? Lieve familieleden, dierbare vrienden, vertrouwde burens. Welk stukje gezondheid heb ik ingeleverd? Wat is er verkeerd gegaan dat niet meer goed te maken is?

Mijmeringen over het verleden. Welke goede dingen zijn wij met z'n allen de afgelopen jaren verloren? De lieve vrede van een halve eeuw stabiliteit en veiligheid lijken voorbij. Het klimaat dat ons vertrouwd was lijkt blijvend veranderd. En, even belangrijk, wat zijn de goede dingen die we erbij kregen en die de kwaliteit van ons leven voorgoed vergroot hebben?

Ook zorgen over de toekomst komen naar boven. Zullen oorlogen zich verscherpen? Kunnen we natuur en milieu blijven behoeden? Hoe zal het gaan met mijn dierbaren? Zullen wij voor elkaar gespaard en



bewaard worden? Niet dat ik elke nacht wakker lig van deze dingen. Maar op die ene avond van het jaar dat ik wakker blijf, speelt het vanzelf door mijn hoofd. Oudejaarsmijmeringen die ik niet meteen weer wil verliezen, ook niet voorbij klokslag middernacht. Voor de kerkdienst van oudjaar zoek ik altijd naar een mooi gebed, poëzie van de ziel. Een goede vriendin reikt mij er dit jaar een aan:

*Heer, laat ons niet wonen in het verleden,  
noch ons zorgen maken over onze toekomst.  
We kunnen niet ongedaan maken wat is ge-  
schied,  
we kunnen niet voorzien wat gaat komen.  
Laat ons in plaats daarvan wonen in uw vrede,*

*liefhebben en geliefd worden, heel maken en genezen  
worden. Wij geven het verleden aan U en rusten in uw  
vergeving.  
Wij geven de toekomst aan U en rusten in uw liefde.  
We leven in uw liefde.  
Laat uw liefde door ons stromen tot vervulling van uw  
rijk. (Jan Wolsheimer)*

### **Collecte 11 januari 2026 Oekraïne**

De oorlog in Oekraïne heeft een diepe wissel getrokken op het leven van veel inwoners. Verwoeste huizen, een ontworpen infrastructuur en aanhoudende onzekerheid zorgen voor angst en verdriet. Samen met lokale kerken en partnerorganisaties staat Kerk in Actie inwoners en ontheemden bij. In regionale hulpcentra vinden kwetsbare families een veilige plek. Kinderen krijgen er ruimte om te spelen en kunnen hun zorgen even van zich af zetten. Er is traumahulp voor wie lijdt onder wat hij of zij heeft meegemaakt. Daarnaast krijgen vrouwen steun om een eigen bedrijfje te starten, zodat zij in het gezinsinkomen kunnen voorzien en nieuw perspectief vinden. Kerk in Actie steunt dit belangrijke en noodzakelijke werk in Oekraïne via het programma Noodhulp. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'Noodhulp Oekraïne'. Hartelijk dank voor je gift.

### **Kom je ook naar de Praise & Worshipavond?**

Op zondag 18 januari 2026 ben je van harte welkom bij onze **Praise & Worshipavond** in de kerk van Reitsum, **vanaf 19.30 uur**. Klaailûd zorgt voor de muziek en Hiele Dijkstra is onze spreker.

Houd je van zingen, muziek en samen God grootmaken? Dan is dit dé gelegenheid! Tijdens de avond nemen we de tijd om samen te zingen, stil te worden en de muziek en teksten echt tot ons door te laten dringen. Het is een moment om God te ontmoeten en ons geloof op een bijzondere manier te beleven.

De collecte tijdens deze avond is bestemd voor **KWF Kankerbestrijding**, een doel dat ons allen raakt. We hopen je zondagavond te zien! Neem gerust vrienden of familie mee, iedereen is welkom.

Hartelijke groet, Elsanne, Piet, Sjouke, Jan, Tineke, Lieuwkje en Sippie, *De Jeugdraad*



### **Collecte 18 januari 2026 – KWF Kankerbestrijding**

Kanker raakt ons allemaal. In vrijwel elke familie of vriendenkring is er wel iemand die ermee te maken heeft (gehad). In zulke momenten voelen we hoe kwetsbaar het leven is, maar ook hoe belangrijk hoop, goede zorg en perspectief zijn. KWF Kankerbestrijding zet zich al jarenlang in voor wetenschappelijk onderzoek, betere behandelingen en ondersteuning van mensen die leven met kanker en hun naasten. Dankzij donaties en acties is er veel vooruitgang geboekt: steeds meer mensen overleven kanker of kunnen langer leven met een betere kwaliteit van leven.

Met aandacht voor zowel behandeling als preventie levert KWF een onmisbare bijdrage aan kankeronderzoek en innovatie in Nederland. Door deze collecte steunt u dit belangrijke werk en draagt u bij aan betere zorg en toekomstperspectief voor mensen met kanker.

### **Collecte Jonge generaties 25 Januari 2026**

Sirkelslag is een van de drie grote, spannende en interactieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk. Rond deze tijd wordt het door honderden jeugdgroepen in heel Nederland gespeeld. Elk spel draait om een inspirerend bijbelverhaal en een diaconaal thema, waardoor jongeren op een speelse en ontspannen manier in

aanraking komen met geloof. De drie bijbelspellen dagen jongeren uit om actief met geloof en diaconaat bezig te zijn. Uit ervaringen van gemeenten blijkt dat deze spellen een mooie kans zijn om jongeren betrokken te houden bij de kerk en vaak zelfs een startpunt vormen voor missionair jeugdwerk. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het jeugdwerk in plaatselijke gemeenten met materialen, werkvormen, methoden en trainingen. Van harte aanbevolen.

### **Collecte 1 februari 2026 Kerk in actie Werelddiaconaat Bangladesh**

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren boeren hoe ze gewassen op hekwerken boven de grond, of op dijkjes kunnen verbouwen, zodat deze bij hoog water of overstromingen niet wegrotten. Of om gewassen te verbouwen op een bed van waterplanten, zodat het gewas meestijgt met opkomend water. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In Bangladesh en veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we vandaag voor boeren in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering. Van harte aanbevolen. Kerkbladbericht Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh.

### ***De jeugdclub 12-17 jaar elke 2 weken in t'ponkje***

*De jeugd is welkom op woensdagavond op 7 januari 2026, en 21/1 en 4/2 en 18/2 en 4/3 en 18/3 en 1 april. Op 15 april sluiten we af met een verrassingsuitje.*

***Ben je tussen de 12 en 17 jaar? Kom erbij! Je bent welkom!***

*De Jeugdraad/Clubleiding met Jan en Alle, Tineke, Anneke en Piet (voor vragen bel 06-51455625)*

### **Kinderdienst met Kindertheater Simon Zo, Zondag 14 december 2025**

Zondag 14 december jl. organiseerde de Jeugdraad opnieuw een hele speciale **kinderdienst** in de kerk van Reitsum. Samen met **Kindertheater Simon en Zo** gingen we op ontdekkingstocht in de voorstelling Hoor de Engel Zingt! Vooraf kregen alle kinderen uit onze gemeente een persoonlijke envelop in de brievenbus met daarin een **onderdeel voor de kerststal**. Zo kon ieder kind al knutselend nadenken over de dienst en alvast in de juiste stemming komen. Natuurlijk waren ook ouders, verzorgers, pake's en beppe's, ooms, tantes, burens en andere belangstellenden van harte welkom!

Bij binnenkomst mochten de kinderen hun meegebrachte onderdeel van de kerststal neerzetten. Daarna nam iedereen plaats in de kerk; de kinderen zaten gezellig vooraan op kussentjes. Het aansteken van de derde adventskaars, met een bijpassend gedichtje, werd verzorgd door Tine en Benthe. Vervolgens werden we meegenomen in de kerstvoorstelling Hoor de Engel Zingt. De voorstelling begon met de reis van Jozef en Maria naar Bethlehem. Ze trokken door de stad op zoek naar een plek om te overnachten, maar bij geen enkele herberg was plaats. Doodmoe vonden ze uiteindelijk onderdak in een oude stal, waar het kindje Jezus werd geboren. Herodes vroeg aan zijn bediende Jeske waar de ster was verschenen, want ook hij wilde Jezus "aanbidden". Maar de kinderen wisten natuurlijk wel beter: Herodes wilde Jezus doden om zelf koning te blijven.

Toen de herders (Benthe en Femke) en de schaapjes (Benthe en Rudmer) hoorden dat Jezus was geboren, besloten ze Hem te gaan aanbidden. Dat bleek echter geen gemakkelijke reis. Ze staken een wilde rivier over, trokken door de woestijn, werden achtervolgd door wilde dieren en overvallen door een hevige storm. Als laatste moesten ze nog langs een steile rotswand, maar uiteindelijk bereikten ze de stal. Daar ontmoetten de herders en schaapjes Jozef en Maria, en bovenal... het kindje Jezus. Ook de engel (Rinske) was aanwezig. Wie wilde als engel het licht van de ster laten schijnen? Terwijl de ster schitterde, zongen we samen een lied voor Jezus, de echte Ster van dit feest.



Het was een prachtige voorstelling. **Kindertheater Simon en Zo**, heel erg bedankt voor jullie mooie en indrukwekkende optreden! Wat was het fijn om weer een dienst te beleven met zoveel kinderen. Na afloop was er gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een heerlijke kop warme chocolademelk met wat lekkers. Voor ieder kind was er bovendien een tasje met een leuke kerstverrassing, en bij de uitgang ontving elk gemeentelid nog een hartelijke kerstgroet.

Onze dank gaat uit naar iedereen die op welke manier dan ook heeft meegeholpen aan deze bijzondere dienst. We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten op zondagavond **18 januari tijdens onze Praise & Worship-avond** met *Klaailûd* en *Hiele Dijkstra*.

Jan, Piet, Elsanne, Lieuwkje, Tineke, Sjouke en Sippie, De Jeugdraad.

### **Start Alphacursus 15 januari 2026**

**In de "Nije Póle"**

**Raard**

**Aanvang 19.45 u**

Een cursus voor ieder die meer wil weten of zich opnieuw wil verdiepen in het christelijk geloof.

Een echte aanrader!

### **Bijbelkring**

Op 20 januari komt de Bijbelkring weer bij elkaar in de Kosterij aanvang 20.00 uur. U bent welkom.

### **Alvast noteren in je agenda: de vierde editie van de Zussendagen!**

Op 10 en 11 april hopen we elkaar weer te ontmoeten. Als zussen en susters van dezelfde Vader. Het thema is "Puur". Vrijdagavond staat in het teken van samen eten, kennismaken en zingen. Op zaterdag staat een lezing centraal, omlijst door creatieve werkvormen, workshops en samen zingen.

Nieuwsgierig? Stel ons je vraag via de mail (zussensusters@gmail.com) of een belletje (06 17776902). We zijn ook te volgen op Instagram zussensusters. Krijg je er nu al zin in? Noteer de data dan alvast!

Wij kijken er ook nu al naar uit!

Groetjes van de werkgroep,  
Janine, Petra, Alie, Jeltsje en Anneke



### **Kerkelijkbureau**

Bij geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. A.S. Sijens [a.s.sijens@knid.nl](mailto:a.s.sijens@knid.nl) Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodsma [wzoodsma@outlook.com](mailto:wzoodsma@outlook.com) kopij kerkblad graag in word en tekst graag in Aptos.

Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien:

“Protestantse Gemeente Reitsum@pgreitsum16 “

11 -01	09.30 u	Pastor mevr. Anneke Bouw , gezamenlijk met Raard in Reitsum	Reitsum
		Heilig Avondmaal	
		Coll. 1 <sup>e</sup> Kerk	
		Coll.2 <sup>e</sup> Hulp aan Oekraïne	
		Koster: dhr. D. Deelstra	
18- 01	19.30 u	Praise&worshipdienst	Ferwert
		Muziek: Klaailûd. voorganger: dhr. Hiele Dijkstra	
		Coll. KWF kankerbestrijding (zie collecte beschrijving)	
		Koster: dhr. W. Zoodsma	
25- 01	09.30 u	Ds. Rob Bergsma	Berlikum
		Coll. 1 <sup>e</sup> Kerk	
		Coll. 2 <sup>e</sup> Jonge Generaties	
		Koster: dhr. J. de Jong	
1- 2	09.30 u	Dhr. Th. Van der Velde	Buitenpost
		Coll. 1 <sup>e</sup> Kerk	
		Coll. 2 <sup>e</sup> KIA werelddiaconaat Bangladesh	
		Koster: dhr. T. Santema	

### Interkerkelijke vrouwenochtend Burdaard

Vrijdag 16 januari is er weer een koffieochtend. Thema is “Ervaar vrijheid (in Christus) door jezelf te zijn”.

Spreekster is Angelique van Amerom. Ze is samen met haar man voorganger in de City Life Church in Leeuwarden. Voel je welkom in het M.F.C. in Burdaard. We beginnen **om 9.30 uur**.

De evangelische winkel van Dokkum is ook aanwezig met een stand.

De zaal is open vanaf 9 uur. We eindigen om **11.30 uur**.

De toegang is €6.- ;dit is inclusief koffie/thee en cake. Er is een kollekte voor de onkosten.

Voor vragen kun je bellen met

Nely Bron tel 06-48755808 of Jannie Boersma 06-21314804

