



## Protestantse gemeente Reitsum c.a.

### Gemeentenijis.

Op het moment dat ik dit stukje voor het Gemeentenijis schrijf, is men nog druk bezig met het tellen van de stemmen van de verkiezingen van gisteren. Wie wordt de grootste partij? Wie mogen straks het land besturen? En hoe gaan ze dat doen?

Er wordt al druk over gespeculeerd... Iedereen komt op voor het eigen belang en de eigen ideeën. Dat mag ook, dat is goed. Maar toch krijg ik het idee dat we heel vaak de ander en de Ander daarbij dreigen te vergeten! En dat is niet goed. Dat is niet wat God voor ogen heeft.

God, onze Heer, regeert op een andere manier dan dat wij in de Nederlandse politiek gewend zijn. Op een andere manier dan wij wereldwijd leiders landen zien regeren. Gelukkig dat God niet op die manier regeert.... God zij dank! We kunnen een voorbeeld nemen aan hoe God in Zijn Koninkrijk regeert. Dat zien we ook in de manier waarop Jezus Zijn leven leefde hier op aarde. Vol van Zijn liefde voor de ander. Vol barmhartigheid. Vol rechtvaardigheid. Als christenen mogen en kunnen wij hieraan een voorbeeld nemen. Dat is een hele andere insteek dan wij om ons heen zien, ver weg en helaas ook soms dichtbij.

We zijn God daarom heel dankbaar voor elkaar in onze gemeente! Dat we iets van Zijn liefde mogen delen met elkaar. Dat we naar elkaar om kunnen en mogen kijken! Er voor elkaar mogen zijn! Op wat voor manier dan ook.

Soms beseffen we niet half hoe *kostbaar* dat is...

Kostbaar, dat zijn wij in de ogen van God, onze Heer. Lees maar in Jesaja 43: 4



Deze afbeelding staat ook op de achterkant van het boekje wat we gebruiken bij de contactavonden, die in oktober en november op de planning staan. Het thema is "Samen kerk". Mooi dat zoveel broers en zussen ook komen. We hebben inmiddels al twee mooie avonden gehad. Goede ontmoetingen. Goede gesprekken. Ook de diepte in. En toch ook gezellig. Persoonlijk vind ik dit een hele leuke manier om u en jou te leren kennen! We kijken uit naar de volgende avonden en middagen! Dankbaar!

Over dankbaar gesproken: op woensdag 5 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Voor alle zegeningen die we mochten en mogen ontvangen. Kleine en grote zegeningen. Van harte welkom om mee te danken en bidden in de dienst! Er zijn nog meer diensten in november, waaronder op zondag 16 november een Hart en Ziel-dienst. Dat belooft weer een mooie dienst te worden. Meer informatie hierover volgt.

Waar ik u en jou ook voor wil uitnodigen is de dienst op 23 november. De laatste dienst van het kerkelijk jaar. Een bijzondere zondag in de kerk. Op deze zondag staan we in de dienst stil bij de gemeentelieden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen in de dienst hun namen en steken een kaars voor hen aan. Dat doen we ook voor andere mensen die we moeten missen. Deze dienst geeft de gelegenheid om stil te staan bij het verlies en de overledene in uw en jouw herinnering mee te dragen.

*Droog met Uw wind mijn tranen en deel in mijn verdriet.  
Heer, leid mijn pijn in banen, waar U Uw troost gebiedt.  
Soms kan ik niet meer huilen, zo groot is het gemis.  
Laat mij dan bij U schuilen, waar dit te dragen is.*

We mogen elkaar hierin tot steun zijn in deze dienst en daarbuiten!

Er is nog iets wat ik graag onder uw en jou aandacht wil brengen. Op maandag 24 november aanstaande is er weer de Gemeente avond. Een avond vol ontmoeting en gesprek. Ook wordt op deze avond de begroting voor 2026 besproken. Van harte welkom ieder!



Er is in de gemeente nog meer wat we met elkaar mogen delen! Dankbaar en blij zijn Bavius en Gerda Bakker met de geboorte van hun zoon Jelte! Jelte is geboren op 10 oktober. Van harte gefeliciteerd met dit grote wonder! Heel bijzonder!

Op dit moment is Ciska Verwolf herstellende van een heupoperatie. Het herstel verloopt goed. Laten we hiervoor danken. We bidden met Ciska en Cees mee voor verder herstel! Op maandag 27 oktober is Jenne Deelstra geopereerd aan een ontstoken blinde darm. Door de complicaties die hierdoor zijn ontstaan, gaat het herstel moeizaam. Laten we bidden voor herstel, samen met Jenne, Marianne en hun kinderen.

Op 28 oktober heeft Wytske de Vries een operatie ondergaan voor een nieuwe heup. De operatie is geslaagd. Nu volgt een periode van herstel en daarna revalidatie. Laten we met Wytske en Ruurd danken voor de geslaagde operatie en met hen bidden voor verder herstel!

Voor Jan en Hillie Corporaal is het nu een zorgelijke periode. Op het moment van schrijven ligt Jan nog in het ziekenhuis. Het is wachten op uitslagen en het bekijken welke behandeling het beste past. De hoop is dat hij één dezer dagen wel weer naar huis mag. Dat zou fijn zijn. Maar de situatie van Jan blijft zorgelijk, ook al zijn er wel lichtpuntjes. We bidden Jan en Hillie heel veel kracht en moed en sterkte toe! Jan is zaterdag thuisgekomen.

Terwijl ik dit gemeentenijs schrijf, besef ik dat niet alle namen zijn genoemd van broers en zussen die te maken hebben met vreugde, ziekte en zorgen. Daarom lijkt het mij heel goed om voor elkaar als gemeente (en daarbuiten) te blijven bidden! Dat hebben we allemaal zo hard nodig! Meeleven met elkaar, in mooie en minder mooie tijden. Tot zover weer het gemeentenijs! Groetnis,

Anneke Bouw

### Verjaardagen

9-11-2025	74	Mevr. W. de Vries-Schaafsma	REITSUM
5-12-2025	86	Dhr. J. Corporaal	REITSUM
7-12-2025	85	Mevr. M. Peeringa	LICHTAARD

De gemeente van Reitsum c.a. wenst u en uw kinderen en kleinkinderen een plezierige dag toe.

### 'Herfst

*Een vleugje rozengeur komt langs  
een boom verschiet van kleur,  
de zwaluw trekt al richting zuid:  
de herfst staat voor de deur.*

*De wind rukt uit in volle vaart  
en gooit zich in de strijd,  
zij neemt brutaal van alles mee:  
de herfst is nu een feit.*

*De dagreis van de zomerzon,  
wordt korter voor het oog  
steeds vroeger zakt zij in de zee:  
't wordt herfst, is haar betoog.*

*De nachten lang, de dagen kort  
en weinig zonlicht meer,  
maar God de schepper blijft altijd;  
mijn herder en mijn Heer.'*

## **Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 7 oktober 2025 in dorpshuis " de Fjouwer " te Reitsum.**

**Opening :** door de voorzitter A. Zoodsma wordt een ieder welkom geheten. Daarna opent Pastor A. Bouw de vergadering met een homp klei. Deze klei staat symbool voor haar mediatie uit Jeremia 18: 1-6. Klei moet je namelijk constant kneden om er iets moois van te maken. Jezus zegt ook; "Jullie zijn de klei in mijn hand". Wij zijn het werk van zijn handen. Hierbij stelde ze ons de vraag: "Wanneer heb jij wel eens het gevoel gehad dat hij met jou aan het kneden was? Waarna gebed.

**Notulen: 02-09-2025** De notulen worden goedgekeurd en getekend.

### **Kerkenraadszaken**

**Zieken:** We hebben aandacht voor de zieken en hen die zorg krijgen. Het doorgeven van zieken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door aan de wijkouderling.

**Evaluatie Intrededienst:**De intrede dienst van Anneke Bouw was op 28 september. De dienst liep geheel volgens planning. Mooie dienst met volle kerk!

**Evaluatie Startdienst:** Op 14 september was de startdienst samen met Raard/Foudgum. Thema: "Samen één". We kunnen terugkijken op een mooie dag. Prachtig weer en een goede samenwerking. Voor herhaling vatbaar.

**Gemeenteavond:** Deze is vastgesteld op maandag 24 november. Voor de pauze komen dhr en mevr. Dotinga uit Burdaard vertellen over Grannies for Grannies. Het project is een ondersteuning van grootmoeders die de permanente zorg hebben voor hun verweesde of in de steek gelaten kleinkinderen. (Verjaardagsfonds). Na de pauze Financieel verslag.

**Groot Huisbezoek:** De gesprekavonden zijn vastgesteld en worden begeleid door Pastor Anneke Bouw. Er zijn 6 avonden en 2 middagen in oktober en november. Het thema: "Samen kerk zijn"

**Website kerk:** Jillert gaat de website actueel houden. Hij moet wel materiaal aangeleverd krijgen. Bv. Kerkblad, preekrooster ed.

**Laatste zondag kerkelijk jaar:** De laatste zondag van het kerkelijk jaar is op 23 november. We herdenken dan onze overleden gemeenteleden. Familie van de overledenen krijgen een uitnodiging om de dienst bij te wonen. Er wordt een herdenkingskaars aangestoken.

**Nieuws Anneke Bouw:** Ze verteld over de gezondheid van haar man Ronald. De kuren vallen hem zwaar. Hij heeft zijn werk wel weer opgepakt maar moet zijn energie goed verdelen. Pastor Anneke Bouw heeft contact met de school in Bornwird. Ze gaan om tafel voor eventuele samenwerking. Ook wil ze nog contact zoeken met de school in Burdaard, hier zitten namelijk ook kinderen uit onze gemeente op school.

**Diaconie:** Notulen van 22-09-'25 Er is een centraal mailadres aangemaakt voor de diaconie:

[diaconie.reitsum@outlook.com](mailto:diaconie.reitsum@outlook.com)

**Kerkrentmeesters:** Notulen van 19-08-2025, Er komt een nieuwe computer in de kerk. Dit i.v.m. het overgaan naar Windows 11. Of er ook een nieuwe in de Kosterij komt is niet zeker. Pastor Anneke Bouw neemt haar eigen laptop mee als ze in de Kosterij werkt. Donderdag 23 oktober is er een VKB ( Vereniging Kerkrentmeester Beheer)vergadering in Dokkum. Kerkrentmeesters sturen een afgevaardigde.

**Sluiting :** De voorzitter bedankt ieder voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng en wenst ons een goede avond. Mevr. P. van der Meer sluit af met het gedicht "In Gods hand" uit de Gerardus kalender.

**Volgende vergadering :** Deze zal gehouden worden op maandag 17 november in het dorpshuis "De Fjouwer" te Reitsum, aanvang 19.45 uur. Sluiting : Dhr. J. Reitsma

### **Diaconie vergadering 29 oktober 2025**

Ingekomen brieven / mails

Mail : \* begroting van 2026

\* diverse nieuwsbrieven

Bedankbrief van European christian Mission

Toekennen giften

€ 200,- Hoop voor Albanië

€ 200,- ORA

€100,- Nedelands -Vlaams bijbel genootschap

€ 190,- MAF

€ 200,- European christian Mission

€ 200,- Simavi

€ 200,- Hope 4 Ukraine

Er is een gezamenlijke Mail voor de post van de diaconie geïnstalleerd Het nieuwe mail adres voor de Diaconie is [diaconie.reitsum@outlook.com](mailto:diaconie.reitsum@outlook.com)

### Vrijwillige bijdrage zending

Nu het bankrekeningnummer van de zending is opgegeven vragen wij u de jaarlijkse bijdrage voor de zending over te maken op het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van VRIJWILLIGE BIJDRAGE ZENDING. Het bankrekeningnummer is NL50 RABO 0367 2028 40

Zoals u misschien weet zijn we verplicht een bepaald bedrag per gemeentelid af te dragen aan de landelijke organisatie. We proberen dit in te zamelen d.m.v. collectes en de zendingsbus. De opbrengst hiervan is echter niet toereikend voor het gestelde quotum. Een vrijwillige bijdrage word daarom van harte bij u aanbevolen.

Oude postzegels, Ansichtkaarten en telefoonkaarten kunnen nog steeds in de bak in de hal van de kerk worden gedeponereerd of in bundeltjes bij Baukje Stielstra in Ginnum worden gebracht.

De Diaconie

### Collecte 9 november KIA werelddiaconaat Zuid-Afrika

Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie. Ik heb een *rapport/diploma* meegenomen, omdat dit past bij de collecte van vandaag. Stel dat je kind of je kleinkind opgroeit in een slechte buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld, en vuilnis. Wat komt er dan van jouw kind of kleinkind terecht als jij hem zelf ook niet kan ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte vrienden en belandt hij in de criminaliteit.

De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich terecht zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Ze leren normen en waarden via bijbelonderwijs. Ze krijgen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst. En wat het allerbelangrijkste is: ze blijft de kinderen trouw totdat ze volwassen zijn en op een goede plek zijn beland.

Via deze collecte help je mee om kinderen zoals Kgaugelo zo'n kans te bieden, zodat hij een goed rapport haalt / ooit zijn diploma kan halen! (*wapper met rapport/diploma*)

### **Uitnodiging! Uitnodiging! Uitnodiging! Uitnodiging! Uitnodiging! Uitnodiging!**

Op 16 november is de Hart en Ziel-dienst in de kerk van Reitsum.  
We beginnen om 10.00 uur met High koffie en High tea, met wat lekkers erbij dus.  
de dienst om **10.30 uur**.

#### **Thema van de dienst is: Durf jij te delen?**

Johan Eisma neemt ons mee in het verhaal van de weduwe te Sarefat.  
Een verhaal waar meerdere kanten aan zitten.

Muzikale ondersteuning is in handen van de **gospelband Jongerenband salvation**

Voor de kinderen is er genoeg te doen en te beleven, dus ben je er ook bij? De collecte is deze keer voor de voedselbank in Dokkum. Naast de door u meegebrachte etenswaren willen we ook graag een bijdrage vragen om deze voorziening te ondersteunen. Het komt nog te vaak voor in het rijke Nederland, dat mensen door omstandigheden aangewezen zijn op de voedselbank, ook in onze omgeving! Geluiden dat veel kinderen zonder ontbijt op school komen vragen om actie. Daarom van harte bij u aanbevolen. We sluiten met deze collecte aan bij KerkinActie van de PKN. Namens de jeugdtraad van harte welkom!

Tineke, Sjouke, Sippie, Elsanne, Lieuwkje, Jan en Piet

### **Collecte 23 november Pastoraat**

Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn. Het betekent: meeleven met elkaar, aandacht geven aan de ander, zorg bieden, niet alleen binnen de muren van de kerk, maar juist ook daarbuiten. De Protestantse Kerk ondersteunt vele vormen van pastoraat: in de scheepvaart, gevangenissen, ziekenhuizen, bij studenten, en in talloze lokale gemeenten. Ook in momenten van rouw en verlies speelt pastoraat een belangrijke rol. Steeds vaker stellen kerken hun deuren open voor mensen uit de wijk of het dorp, die iemand verloren hebben en behoefte hebben aan een plek van stilte, herinnering en troost. Dan wordt de kerk een plek waar verdriet gedeeld mag worden, waar lichtjes ontstoken worden voor geliefden, en waar woorden klinken van hoop – ook voor wie het geloof misschien niet kent of verloren is.

Een predikant vertelt: “We organiseerden een avond waarop iedereen uit het dorp een kaarsje kon aansteken voor een overleden dierbare. Er kwamen veel meer mensen dan we hadden verwacht – sommigen stonden in tranen. Voor hen was onze kerk die avond een plek van troost en verbondenheid. Het liet ons zien hoe belangrijk het is om er te zijn, juist in het verdriet.” Dit is het hart van pastoraat: aanwezig zijn, luisteren, meeleven. In de hectiek van het leven biedt de kerk een moment van rust, aandacht en nabijheid, voor iedereen die dat nodig heeft. Daarom is dit een waardevol en hartverwarmend collectiedoel dat we van harte aanbevelen. Want door pastoraat te ondersteunen, helpen we de kerk om te blijven doen waar ze het verschil maakt: een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde.

### **Collecte 30 november “Kwetsbare kinderen” in Rwanda een veilig thuis bieden**

Mwana Ukundwa betekent “Geliefd Kind” in het Rwandees. Het is de naam van een Rwandese partnerorganisatie van Kerk in Actie, die zich inzet voor 1300 kwetsbare kinderen en hun ouders. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994, is inmiddels uitgegroeid tot een stevige organisatie voor kinderen zoals Mariya Josee, die met hiv besmet is. Zij komt op zaterdag graag naar het centrum. Daar bespreekt ze met andere kinderen hoe ze kan omgaan met haar ziekte. Ze bidden samen en hebben veel plezier: ze zingen, dansen en trommelen. Sociaal werkster Marie-Louise ziet gelijk hoe het met Mariya Josee gaat.

Sinds Marie-Louise het gezin begeleidt is Mariya Josee geleidelijk veranderd van een ziek mager meisje in een vrolijke 13-jarige puber. Haar moeder die ook met hiv besmet is, zit niet meer eenzaam in een hoekje, maar legt contact en zorgt weer voor haar dochter. Mariya Josee voelt dat ze een “geliefd kind” is.

### **Collecte 7 december Libanon**

Training in thuiszorg biedt werk én hoop Collecteafkondiging Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na de training en hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en burens. Dat biedt hoop voor de toekomst! Met jouw gift in de collecte helpt Kerk in Actie Libanezen en Syrische vluchtelingen op weg naar een baan en bestaanszekerheid. Van harte aanbevolen



☀️ **VOORAANKONDIGING – RESERVEER ALVAST DE DATUM!**



## KINDERTHEATER SIMON EN ZO IN REITSUM

Zondag 14 december 2025

Kerk van Reitsum

Aanvang: **14.00 uur**

Kerstvoorstelling: *“Hoor de Engel zingt”*

Aan alle kinderen, ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, vriendjes, vriendinnetjes en gemeenteleden: Op zondagmiddag 14 december organiseert de Jeugdraad weer een heel bijzondere Kinderdienst! Wij zijn ontzettend blij dat Fredie en Harry Nijhof uit Houten opnieuw naar het noorden komen met hun geweldige Kindertheater Simon en Zo. Samen beleven we de prachtige laagdrempelige en ontroerende voorstelling:

**“Hoor de Engel zingt” — het verhaal rondom de geboorte van Jezus Christus.**

Wie Simon en Zo al eens heeft gezien, weet dat zij dit niet alleen met woorden doen. Het verhaal komt tot leven met humor, muziek, beweging en vooral: meespelen! Want ook de kinderen doen actief mee in deze voorstelling. Samen gaan we op ontdekkingstocht naar de betekenis van dit bijzondere verhaal van Kerst.

De voorstelling is uitstekend geschikt voor een gezinsdienst. Iedereen is welkom: kinderen, ouders, grootouders, gemeenteleden en natuurlijk ook vriendjes en vriendinnetjes. We hopen dan ook veel bekenden én nieuwe gezichten te mogen begroeten! Meer informatie over deze speciale Kinderdienst volgt in het volgende kerkblad. Maar... zet alvast de datum in je agenda! Tot dan – we kijken ernaar uit!

Elsanne, Piet, Sjouke, Jan, Riemke, Tineke, Lieuwkje en Sippie

*De Jeugdraad*

### Statistiek

Geboren op 10 oktober 2025 , Jelte zoon van Bavius Bakker en Gerda Sierksma.

### Kerkelijkbureau

Bij geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. A.S. Sijens [a.s.sijens@knid.nl](mailto:a.s.sijens@knid.nl) Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodtsma [wzoodtsma@outlook.com](mailto:wzoodtsma@outlook.com) kopij kerkblad graag in word en tekst graag in Aptos.

**Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien:**

**“Protestantse Gemeente Reitsum@pgreitsum16 “**

9 -11	09.30 u	Dhr. A. Wienen	Westergeest
		Coll. 1° Kerk	
		Coll. 2° Werelddiaconaat Zuid-Afrika	
		Koster: dhr. J. Sierksma	
16-11	<b>10.30 u</b>	Dhr. Johan Eisma, Hart en Zieldienst. Salvation	<b>Zie Uitnodiging</b>
	10.00 u	Koffie/thee	
		Coll. 2° Voedselbank, KIA PKN	
		Koster: dhr. S. Sijens	

23-11	09.30 u	Mevr. Anneke Bouw, laatste zondag kerkelijk jaar	Reitsum
		Coll. 1 <sup>e</sup> Kerk	
		Coll. 2 <sup>e</sup> PKN Pastoraat Nederland	
		Koster: dhr. C. Verwolf	
30-11	09.30 u	Mevr. Anneke Bouw , 1 <sup>e</sup> Advent	Raard-Foudgum-Reitsum
		<b>Gezamenlijk met Raard-Foudgum in Raard</b>	
		Coll. 1 <sup>e</sup> Kerk	
		Coll. 2 <sup>e</sup> Zending Rwanda	
		Koster: dhr. F. Sierksma	
7-12	09.30 u	Dhr. T. Simonides, 2 <sup>e</sup> Advent	Burdaard
		Coll. 1 <sup>e</sup> Kerk	
		Coll. 2 <sup>e</sup> Werelddiaconaat Libanon	
		Koster: dhr. H. Akkerman	

## Voorblad Tsjerkebled

### Mijn geloofshelden!

Op 28 september jl. mocht ik bevestigd worden als pastor van de Protestantse gemeente Reitsum en omstreken en van de Protestantse gemeente Raard/Foudgum. Een waardevol moment was dat voor mij. Dankbaar ook, dat ik dit werk mag gaan doen. Dankbaar ook dat ds. Herman de Vries en Ronald en ik samen de dienst mochten leiden. Dat leek afgelopen mei nog ondenkbaar...

Inmiddels had ik al verschillende bezoeken gedaan in de gemeenten. Mooie bezoeken. Kennismaken met ieder. Geloof delen. Tijdens de gesprekken dit ik tot nu toe heb gehad met broers en zussen valt mij iets op. Wat hebben wij een grote schat aan geloofsgetuigenissen in onze gemeente! Zonder dat we er vaak bij stilstaan. Zonder dat we ons ervan bewust zijn. Zonder dat we het van elkaar weten. Zoveel geloofshelden onder ons! Geloofshelden, in onze eigen gemeente! Ja, echt waar! En jij bent er misschien ook wel één...

Geloofshelden...In de Bijbel hebben we geloofshelden. In Hebrëen 11 worden Abel, Henoeh, Noach, Abraham, Sara, Isaak, Jakob, Jozef, ouders van Mozes, Mozes, het volk, Rachab, Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel, en de profeten genoemd als geloofshelden. Al deze mensen, die van oudsher geprezen worden om hun geloof, staat er in vers 39...

Al deze mensen uit de Bijbel hadden hun eigen leven met álle ups en downs die je mee kunt maken in het leven. Net zoals wij nu, in ónze levens. Maar wat ze gemeenschappelijk hebben, is het GELOOF! Het GELOOF, zoals in vers 1 in de Hebrëenbrief wordt gezegd, dat de grondslag legt voor alles waarop we hopen, dat ons overtuigd van de waarheid van wat we niet zien. In vers 6 staat dat zonder geloof het onmogelijk is God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond.

Ik kan mezelf weleens heel klein voelen bij al deze mensen die in de Bijbel genoemd en geroemd worden om hun geloof. Is dat wel terecht dat ik me zo klein voel? Er staat immers niet dat al deze mensen een perfect geloofsleven hadden. Kijk maar naar wat ze allemaal deden in hun leven. David heeft bijvoorbeeld niet allemaal even mooie dingen gedaan in zijn leven. En Sara moet lachen als zij hoort wat er zal gebeuren. Dat is niet het plaatje wat past bij het perfecte geloof. Maar juist dat geloof, dat vertrouwen op God, dat hebben zij gemeenschappelijk.

Dat geloof en dat vertrouwen op God zie ik bij zoveel van onze zussen en broers terug als ik de verhalen hoor over hun leven! Ongeacht leeftijd. Dat zijn voor mij geloofshelden! Daar word ik stil van. Daar word ik blij van. Dat bemoedigt en maakt heel dankbaar! De verhalen zijn meestal niet bekend bij anderen. Vaak lijkt ons eigen

geloofsverhaal niet belangrijk of indrukwekkend genoeg. Maar onderschat de waarde ervan niet.

Juist in het alledaagse leven zie je het vertrouwen en geloof in God terug. Daarmee kunnen we elkaar, in een tijd waarin de wereld in brand staat, bemoedigen en sterken! Dat doen de verhalen, de getuigenissen. Bij mij in elk geval wel! Wees niet bescheiden om uw en jouw verhaal over uw en jouw vertrouwen en geloof in God te delen. We hebben elkaar jong en oud, en oud en jong zó hard nodig. Getuig vrijmoedig van uw en jouw geloof, vertel het verhaal en bewijs God hiermee eer! Denk niet te min over wat het geloof voor u en jouw betekent.

Het is niet uw en jouw verhaal met God, maar het verhaal van God met u en jou! En daarom mag ieder het met een gerust hart delen en daarmee God loven en prijzen! Prijs de Heer door te getuigen en te delen, zodat we gezegend worden en anderen tot zegen zijn.

Groetnis,

Anneke Bouw-Miedema

### **Regioavonden over hoe kerken statushouders kunnen helpen**



Kerken kunnen een cruciale rol spelen in het vinden van huisvesting voor statushouders. Kerk in Actie komt daarom met een reeks regioavonden, met als thema: “Geef ze een thuis”.

In Nederland wordt er voor tienduizenden vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar een woning gezocht. Voor hen is het om verschillende redenen extreem moeilijk om geschikte huisvesting te vinden.

Kerk in Actie wil tijdens regiobijeenkomsten voor diaconieën informatie geven over hoe men zich lokaal kan inzetten voor vluchtelingen en statushouders, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van lege pastorieën.

Karel Jungheim, medewerker vluchtelingen bij Kerk in Actie: “De asielopvang in Nederland is compleet vastgelopen, waardoor mensen nodeloos lang vast zitten in asielzoekerscentra. Dat is hoogst onwenselijk, maar ook nog eens volstrekt onnodig.”

Tijdens de avond legt een consultant van Kerk in Actie uit wat de mogelijkheden in een regio zijn. Ook iemand van de organisatie Thuisgevers vertelt hoe je kunt helpen met een woning, als buddy of op andere manieren.

In Fryslân staan avonden gepland in Stiens (27-10), Heerenveen (3-11), Bolsward (10-11) en Surhuisterveen (17-11). Aanmelden voor deze avonden - of bijeenkomsten elders in het land - kan via <https://protestantse-kerk.nl/evenementen/geef-ze-een-thuis>