



Protestantse gemeente Reitsum c.a.

Gemeentenijds

Samen één, dat was het thema wat we met elkaar bij elkaar gepuzzeld hebben tijdens de fietstocht van Raard naar Reitsum. Tijdens de gezamenlijke startzondag. Na een heerlijk en gezellig ontbijt in Raard stapten we op de fiets. Met de zon op onze rug! Op weg naar Reitsum, door Lichtaard. In Lichtaard hebben alle groepen steeds een stuk van de puzzel bij elkaar verdiend door de opdrachten bij elke locatie. Soms met veel inspanning. Soms met veel denkwerk. In Reitsum kwamen we bij elkaar voor de dienst, met Klaailud! Wat was dat mooi! In de dienst kwam het thema "Samen" één terug. Alles bij elkaar een hele mooie start van het winterseizoen! Graag oant tsjen!

Nog een mooi moment was zondag 28 september jl. Mijn bevestiging als pastor, voorganger van de Protestantse gemeente Reitsum c.a. en Raard/Foudgum. Helemaal bijzonder was het dat ik samen met ds. Herman de Vries en Ronald de dienst mocht voorbereiden. En uitvoeren. Wat fijn dat er zoveel mensen aanwezig waren! Dat maakt blij. Dat geeft moed. Ik heb er erg veel zin in! Samen één. Samen met God en elkaar!!!

Samen met Wilco en Hilde, mogen we dankbaar zijn met de geboorte van Niels Jelle van Kammen. Zoon van Wilco en Hilde uit Ginnum. En broertje van Wytze. Niels Jelle is geboren op 16 september 2025. Wat mooi, wat kostbaar! We bidden jullie allen heel veel zegen toe!



op dit ogenblik is er vanuit de gemeente geen nieuws. Tegelijk met dat ik dit schrijf, weet ik ook dat dat niet klopt. Er zijn nog steeds broers en zussen die het moeilijk hebben. Broers en zussen die te kampen hebben met zorgen en verdriet. De zorgen en verdriet zijn niet weg omdat dat nu niet in dit Tsjerkebled vermeld wordt. Daarom is het goed om te blijven bidden voor elkaar. Nodig zelfs!

Ook kan er blijdschap zijn in situaties die nu niet vermeld worden. Dan mogen we dankbaar zijn, samen met de broers of zussen die een vreugdevol moment hebben! Misschien kent u of ken jij iemand die iets verdrietigs of juist iets vreugdevols heeft meegemaakt. Bid voor diegene. Dank voor diegene. Bid voor elkaar, ongeacht welke situatie. Bedenk dat gebed zoveel kracht heeft. Veel meer dan wij vaak beseffen.

Het is nu herfst, met mooi herfstweer. Mooie herfstkleuren. Geniet van de kleine dingen. Geniet van de schepping van onze hemelse Vader.

Groetnis,

Anneke Bouw-Miedema

Verjaardagen

17-10-2025	76	Dhr. C. Verwolf	Lichtaard
3-11-2025	77	Dhr. H. Schaafsma	Reitsum

De gemeente van Reitsum c.a. wenst u en uw kinderen en kleinkinderen een plezierige dag toe.

Jubileum

Op D.V. 8 november hopen Johannes en Wieke de Jong-de Vries hun 35 jarig huwelijks jubileum te vieren. Namens de gemeente Reitsum c.a. van harte gefeliciteerd en samen met kinderen en kleinkind een plezierige dag toegewenst.

Heer onze God, door ds. René de Reuver

*wij komen tot U,
met de bede: leer ons bidden en danken.
Leg ons de juist woorden in de mond en in het hart.*

*We zijn dankbaar.
Ook dit seizoen zijn we niets tekort gekomen.
Het land heeft zijn opbrengst gegeven.
Ook al kunnen wij geen wasdom geven,
we hebben behoorlijk onze hand gehad in de opbrengst van het land.
We hebben er goed van gegeten.*

*Wij danken U voor al wat groeide en bloeide,
voor eten en drinken in overvloed.*

*Wij danken u voor de toewijding en liefde van boeren en tuinders.
Met liefde voor mens, dier en milieu hebben zij hun werk verricht.*

*Tegelijk zien we steeds scherper
dat uw schepping een hoge prijs betaalt voor onze consumptie,
dat het zo niet verder kan.*

*En we beseffen steeds meer
dat onze dank tegen ons is.
Daarom bidden wij:
'spreek zelf in ons het rechte woord' (naar lied 944).
Geef ons wijsheid om uw schepping,
naar uw gebod, te bewerken en te bewaren (Gen. 2:15),*

*zodat er voor ons en onze kinderen genoeg zal zijn,
tot lofprijzing van uw naam.*

*Hoor onze dank en ons gebed,
in Christus' naam.
Amen*

Diaconievergadering 22 september 2025

Ingekomen brieven / mails

Mail : * Bijdrage voor fondsen van de classis Fryslân.

* 2^e termijn Quotum 2025 Diaconaal

Bedank brieven :

* Wycliffe bijbel vertalers * de Herberg (Pastoraal Diaconaal Centrum) * Edukans

* Rudolph stichting *stichting mensen kinderen * ZOA * world Vision * Albanie Fam Deelstra

* AMREF *Lepra

Toekennen giften

€200,- OMF Nederland

€100,- ZOA

€200,- Kerken in actie ovv Noodhulp

€100 Hulp voor helden

€100,- Hulp voor helden

€100 Leger des Heils

€100,- Bright Fame

€100,- Zending over grenzen

€100,- St. Fryntje Beimers

€100,- SDOK

€150,- MAF

€100,- Open Doors

Startsnein 14 septimber 2025 (startzondag)

Foar it moarnsbrochje moasten we al betiid útein. Op de fyts yn it moaie waar giene wy út iten nei Raard. Mei it doarphûs dêr smoarfol wie it in smakelijke en feestelijke start fan de dei. We krigen fuort de liturgie útrikt, de kleur op de foarkant wie 1 fan de 5, dyn groep en in plattegrûn fan Lichtaard . Op 5 plakken wie wat te beleven. De bern krigen har eigen opdrachten mei en nog wat lekkers. Sa bedarren wij mei jong en âld, Reitsumers en Raarders wer op de fyts nei Lichtaard.

Us earste stop wie oer **geloof** yn de Petrus tsjerke. En jawol dêr wie Rembrand fan Rijn en syn frou Saskia fan Uilenburch.(Se sil wol familie fan Kees en Ciska west ha want dêr liken se wol op). Rembrand hie syn 30 bybelske skilderijen meinaam. At wy efkes notere koene welk bybelferhaal derop stie. Mar wol yn 6 minuten , dat wie foar ús groep wol wat koart. We waarden wer útswaait, op nei de volgende stop.

Op in tûn oan de feart sieten Ingrid en Irma fan it duo Saai op de hikke, en ja dy ferfeelden har wer sa. Postbode Siemen hie gjin tiid foar har, mar uteinliks fia face-time krigen sy contact mei him. Sy, mei har 3en lieten sjen wat **respect** ynhold.(Jan Pieter, Gretha en Helma, it wie in kostelik stikje)

De tredde stop wie by Einte op it hiem. 4 fan ús team waarden troch Herman S en Ester yn de boarden holpen, wêr at foar- en efterop letters op sieten. Oan de hân fan fragen waarden dizze 4 persoanen hinne en wer draait en treaun om it goeie antwurd te spellen. Dit gie ús groep troch de goeie **samenwerking** wol better ôf as by de earste opdracht.

Doe op nei de skuorre fan Nies. Dêr waard in heuse flog opnaam. It hie wol in pear opnames nedich oant Hiltse har flog goed genoch wie. Riemke, filmfrou 1^{ste} klas, die der alles oan om it filmke **uniek** mogelijk te meitsjen. Dames, jim bin sels in unyk duo.

Filmpje van de Startzondag!

Johanna heeft een ontzettend leuk filmpje gemaakt van de afgelopen Startzondag! Daarnaast zijn er prachtige foto's gemaakt door Wieger en Jillert. Wil je alle acts en mooie momenten nog eens terugzien? Dat kan!

Bekijk het filmpje via onze website:
www.pknreitsum.com

Of scan de QR-code!

Veel kijkplezier!
De Jeugdraad



Doe as lêste noch op nei de buorlju Mark en Anneke. Dêr stiene 3 show/jury masters foar ús klear. Hjir waarden wij test yn **verdraagzaamheid**. 2 teams tsjin elkoar, earst yn in grutte bân en doe op latten, wa at it hurdst koe. De jury, Henner en Hein namen de tiid op en seagen at it goed gie. Piet de noteringen en seach wol dat wy striid leverden mar dêrneist nog mear wille yn it spultsje hiene.

De fytsen waarden wer opsocht , op nei ús doarpshûs foar de ôfsluting. Hjir krigen we in bakje koffie as thee en fuort mar los mei de startsjinst. Us Anneke Bouw gie foar yn de tsjinst, de muzikale begelieding fan Klaailûd, yn in fol doapshûs waard tige smûk.

Samen één, op nei in goed winterseizoen.

As ôfsluting fan dizze moaie dei lieten wy ús de 3 grauwe pannen sop mei broadsjes goed smeitsje. Alles gie op. Elts stapte wer op syn fyts en koe werom sjen op in moaie sneintemoarn.

Eltsenien wa at der oan meiwurke hat, foar as efter de skermen, tige tank foar in hearlike startsnein.

Groetnis , in Lichtaarder.



Sjonge yn Burgum



BURGUM - Op snein 26 oktober is der in sjongmiddei yn de Krústsjerke fan Burgum. De organisaasje is yn hannen fan de YKFE, de Yntertsjerklike Kommisje foar it Frysk yn de Earetsjinst. Der wurde lieten songen út it Fryske lieteboek *Sjonge en bidde thús en yn tsjerke*. Meiwurking is der fan it Burgumer manljuskoar IBM û.l.f. Caroline van der Laan. De oargelbegelieding is yn hannen fan Geart van der Heide en Bob Pruikma. Fan 15.00 oere ôf binne de tsjerkedoarren iepen en it programma begjint om 15.30 oere. Om likernôch 17.00 oere sil it ôfrûn wêze. Der wurdt soarge foar in boekje wêr't de te sjongen lieten yn steane en de tagong is fergees. Wol is der in kollekte by de útgong. Elts dy't graach sjonge mei is fan herte wolkom.

Collecte 19 oktober Bangladesh

Innovatief kooktoestel verandert levens. In Bangladesh hebben vrouwen vaak nauwelijks inkomsten. Soms hebben gezin daardoor onvoldoende te eten. Via een slim kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Dit kooktoestel heeft meerdere voordelen: het bespaart brandhout, vermindert de uitstoot van CO2 en produceert minder rook, wat gunstig is voor de gezondheid. Het kooktoestel werkt op een kleine hoeveelheid hout of groenafval, vermengd met organische mest. Het toestel zet deze brandstof om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool en een natuurlijke bodemverrijker is: het neemt gemakkelijk voedingsstoffen op voor planten, geeft deze vervolgens geleidelijk af en houdt water langer vast. Vrouwen gebruiken de biochar voor hun eigen stukje land of verkopen het aan boeren in de omgeving. Zo hebben vrouwen betere oogsten of meer inkomen om voedsel te kopen, en boeren een milieuvriendelijk en goedkoop alternatief voor kunstmest. Kerk in Actie zorgt voor de installatie van de kooktoestellen, traint vrouwen in het gebruik ervan en leert hen hoe zij de biochar kunnen vermarkten. Onze gemeente steunt dit werk via het programma werelddiaconaat van Kerk in Actie.

Collecte 2 november zending China

Kerken in China blijven, ondanks beperkingen vanuit de overheid, zoeken naar manieren om Gods liefde zichtbaar te maken in de samenleving. Ze zijn actief in ouderen- en gezondheidszorg, maar richten zich ook op hulp aan jongeren. Veel jongeren ervaren een enorme prestatiedruk in de materialistische en op status en succes gerichte Chinese samenleving. Dit leidt tot angst, depressie en een stijgend aantal zelfmoorden. Voor deze jongeren is het evangelie vaak bevrijdend: je vermoedheid afleggen, mogen zijn wie je bent en de aandacht voor niet-materialistische waarden spreken hen aan. Via de Raad van Kerken en lokale kerken worden kerk- en jeugdleiders getraind in het bieden van psychosociale zorg, zodat zij jongeren beter kunnen ondersteunen bij mentale problemen en traumaverwerking. Dankzij deze begeleiding door kerk- en jeugdleiders krijgen 1200 jongeren weer hoop en perspectief.

Boerenstand: door Jan Dirk Wassenaar (Geandewei)

Vrede

In het trappenhuis van onze pastorie hangen twee grote platen: Boerenstand en Koopmanschap. Ze zijn ergens in de negentiende eeuw uitgegeven door de Friese volksschrijver Waling Dijkstra (1821-1914) uit Holwert. Ooit hingen ze bij mijn grootouders van vaderszijde thuis, in Raard.

De ene plaat heeft als titel 'Boerenstand'. Mijn grootvader was boer. Beter gezegd 'komelker' (in het Fries), 'keuterboer' (in het Nederlands). 'Mear bern as kij', zei hij wel. Ze hadden zeven kinderen... De andere plaat heeft als titel 'Koopmanschap'. Mijn overgrootvader was veehandelaar.

Op 'Boerenstand' staat het rijmpje

*Wie in den nutten boerenstand,
Zijn zorg en vlijt voor vee en land,
Met kunde en goede zeden paart,
Is aller braven achting waard.'*

Op 'Koopmanschap' staat:

*Wie door de nijv're koopmanschap
Bevordert kunst en wetenschap,
En medewerkt aan 's volks belangen,
Moet eer en dank van elk ontvangen*

Op 'Boerenstand' is nog te lezen, en daar is het mij om te doen: 'Zij zullen hunnen zwaarden slaan tot spaden en hunne spiesen tot sikkelen.' Op 'Koopmanschap': 'Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leeren.' Die verzen komen uit Jesaja 2 vers 4.

Vooruitgangsgeloof

Die teksten - de rijmpjes en de Bijbeltekst, in die combinatie - weerspiegelen het optimistische vooruitgangsgeloof in de negentiende eeuw, in de geest van de Verlichting: vrede binnen handbereik, trouwens ook welvaart. In de twintigste eeuw is de mensheid radicaal uit de droom van vrede binnen handbereik ontwaakt: twee wereldoorlogen lieten van dat geloof niet veel meer heel. En hoe is het vandaag de dag? Ach, de laatste maanden is meer dan eens op een derde wereldoorlog gehint.

Als Jesaja het over vrede in de toekomst heeft, is dat dan een kwestie van optimistisch vooruitgangsgeloof, in de trant van 'vrede binnen handbereik'? Het is maar net hoe je 'Eens komt de dag (...)' in Jesaja 2: 1 leest. Heeft dat betrekking op een situatie ten tijde van Jesaja zelf? Of daarna in de geschiedenis, 'innerweltlich', om een woordje Duits te spreken? Of moeten we denken aan een eindtijdelijke toestand - die van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? (Met als risico: spiritualisering, vergeestelijking, los van de aardse historie. 'Hier beneden is het niet', 'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw', in die trant.)

Welnu: daarover verschillen de geleerden van mening. Zoals ze dat over meer kwesties doen. Is Jesaja 2: 2-5 een uitspraak van Jesaja zelf of betreft het een latere toevoeging? Is de profeet hier afhankelijk van zijn collega Micha, die ongeveer hetzelfde zegt, of is het juist andersom? Wie het weet, mag het zeggen. Ik laat het allemaal rusten.

Geen bewapeningswedloop meer!

Voor ons als christelijke gemeente heeft dat vers 'Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal nog de wapens leren hanteren.' in ieder geval iets eschatologisch, iets eindtijdelijks. Niet in de geschiedenis, 'innerweltlich', maar daar bovenuit, daar overheen. De uitspraak van Jesaja heeft naar ons gevoel betrekking op Gods toekomst.

Ik noem twee aspecten van die belofte die nadere aandacht verdienen. In de eerste plaats meld ik dat er geen plaats is voor nationalistische tendensen, in de trant van 'Eigen volk eerst.' Jesaja roept een universalistisch beeld op. Ja, een beeld - het gaat om een visioen. Over de berg met de tempel van de Heer staat in Jesaja 2: 2: 'Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: 'Laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God.'

De tweede opmerking is deze: geen bewapeningswedloop meer! Integendeel: hernieuwing van de oorspronkelijke opdracht van de mens in het paradijs, toen de Here God hem in de tuin van Eden bracht om die te bewerken en erover te waken. Dus geen zwaarden en speren meer, maar landbouwgereedschap: ploegijzers en snoeimessen. Het is een oproep aan 'nakomelingen van Jakob' om aan die vredesbeweging mee te doen: '(...) kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer.' (Jesaja 2: 5) Ik zou wel eens willen weten hoe Netanyahu over die tekst denkt... Maar de oproep van Jesaja geldt niet alleen het Joodse volk, Israël maar ook de heidenen van huis uit, 'in Israël ingelijfd': '(...) kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer.' In de verwachting van Zijn vrederijk.



Collecten juli / september

Datum	Collecte Kerk	Collecte Diaconie	Doel Diaconie
20-jul	€ 42,92	€ 46,20	Stichting Mensenkinderen
27-jul	€ 46,20	€ 120,55	Het Lichtpunt Kollumerzwaag
3-aug	€ 28,30	€ 100,40	Artsen zonder grenzen
10-aug	€ 32,35	€ 81,60	KIA Zending Cuba
17-aug	€ 58,89	€ 116,81	WyCliffe Bijbelvertalers
24-aug	€ 29,95	€ 67,40	Leprastichting
31-aug	€ 43,26	€ 72,55	PKN Pastoraat
7-sep	€ 26,50	€ 38,52	PKN Jonge Generaties
14-sep		€ 482,60	Endometriose Stichting

Statistiek

Op 16 september is geboren Niels Jelle zoon van Wilko en Hilda van Kammen-Aagtjes en broertje van Wytze.

Kerkelijkbureau

Bij geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. A.S. Sijens a.s.sijens@knid.nl Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com kopij kerkblad graag in word en tekst graag in Aptos.

Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien:

“Protestantse Gemeente Reitsum@pgreitsum16 “

12-10	09.30 u	Ds. L. Adema, Heilig Avondmaal	Metslawier
		Coll.1 ^e oecumenische hulp één collecte	
		Koster: dhr. D. Deelstra	
19-10	09.30 U	Pastor Anneke Bouw	Reitsum
		Gezamenlijk met Foudgum-Raard	
		Coll.1 ^e Kerk	
		Coll.2 ^e KIA werelddiaconaat Bangladesh	
		Koster: dhr. Joh. de Jong	
26-10	09.30 u	Dhr. Y. Zagema	Damwoude
		Coll. 1 ^e Kerk	
		Coll. 2 ^e Dorcas	
		Koster: dhr. T. Santema	
02-11	09.30 u	Mevr. Ytske Machiela	Marrum
		Coll.1 ^e Kerk	
		Coll.2 ^e KIA zending China	
		Koster: dhr. Y. Wijbenga	
05-11	19.30 u	Dhr. G. Riemersma, dankstond	Dokkum
		Coll. 1 ^e Kerk	
		Coll. 2 ^e KIA werelddiaconaat Colombia	
		Koster: dhr. H. Schaafsma	

Voorblad Tsjerkebled

Mijn geloofshelden!

Op 28 september jl. mocht ik bevestigd worden als pastor van de Protestantse gemeente Reitsum en omstreken en van de Protestantse gemeente Raard/Foudgum. Een waardevol moment was dat voor mij. Dankbaar ook, dat ik dit werk mag gaan doen. Dankbaar ook dat ds. Herman de Vries en Ronald en ik samen de dienst mochten leiden. Dat leek afgelopen mei nog ondenkbaar...

Inmiddels had ik al verschillende bezoeken gedaan in de gemeenten. Mooie bezoeken. Kennismaken met ieder. Geloof delen. Tijdens de gesprekken dit ik tot nu toe heb gehad met broers en zussen valt mij iets op. Wat hebben wij een grote schat aan geloofsgetuigenissen in onze gemeente! Zonder dat we er vaak bij stilstaan. Zonder dat we ons ervan bewust zijn. Zonder dat we het van elkaar weten. Zoveel geloofshelden onder ons! Geloofshelden, in onze eigen gemeente! Ja, echt waar! En jij bent er misschien ook wel één...

Geloofshelden...In de Bijbel hebben we geloofshelden. In Hebreeën 11 worden Abel, Henoach, Noach, Abraham, Sara, Isaak, Jakob, Jozef, ouders van Mozes, Mozes, het volk, Rachab, Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel, en de profeten genoemd als geloofshelden. Al deze mensen, die van oudsher geprezen worden om hun geloof, staat er in vers 39...

Al deze mensen uit de Bijbel hadden hun eigen leven met alle ups en downs die je mee kunt maken in het leven. Net zoals wij nu, in onze levens. Maar wat ze gemeenschappelijk hebben, is het GELOOF! Het GELOOF, zoals in vers 1 in de Hebreeënbrief wordt gezegd, dat de grondslag legt voor alles waarop we hopen, dat ons overtuigd van de waarheid van wat we niet zien. In vers 6 staat dat zonder geloof het onmogelijk is God vreugde

te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond.

Ik kan mezelf weleens heel klein voelen bij al deze mensen die in de Bijbel genoemd en geroemd worden om hun geloof. Is dat wel terecht dat ik me zo klein voel? Er staat immers niet dat al deze mensen een perfect geloofsleven hadden. Kijk maar naar wat ze allemaal deden in hun leven. David heeft bijvoorbeeld niet allemaal even mooie dingen gedaan in zijn leven. En Sara moet lachen als zij hoort wat er zal gebeuren. Dat is niet het plaatje wat past bij het perfecte geloof. Maar juist dat geloof, dat vertrouwen op God, dat hebben zij gemeenschappelijk.

Dat geloof en dat vertrouwen op God zie ik bij zoveel van onze zussen en broers terug als ik de verhalen hoor over hun leven! Ongeacht leeftijd. Dat zijn voor mij geloofshelden! Daar word ik stil van. Daar word ik blij van. Dat bemoedigt en maakt heel dankbaar! De verhalen zijn meestal niet bekend bij anderen. Vaak lijkt ons eigen geloofsverhaal niet belangrijk of indrukwekkend genoeg. Maar onderschat de waarde ervan niet.

Juist in het alledaagse leven zie je het vertrouwen en geloof in God terug. Daarmee kunnen we elkaar, in een tijd waarin de wereld in brand staat, bemoedigen en sterken! Dat doen de verhalen, de getuigenissen. Bij mij in elk geval wel! Wees niet bescheiden om uw en jouw verhaal over uw en jouw vertrouwen en geloof in God te delen. We hebben elkaar jong en oud, en oud en jong zó hard nodig. Getuig vrijmoedig van uw en jouw geloof, vertel het verhaal en bewijs God hiermee eer! Denk niet te min over wat het geloof voor u en jouw betekent.

Het is niet uw en jouw verhaal met God, maar het verhaal van God met u en jou! En daarom mag ieder het met een gerust hart delen en daarmee God loven en prijzen! Prijs de Heer door te getuigen en te delen, zodat we gezegend worden en anderen tot zegen zijn.

Groetnis,

Anneke Bouw-Miedema

Minsken fan 'e wei

*Nieuwsbrief van de classis
Jaargang 2025
Nummer 6*

*'Vraagt iemand u
waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is,
wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.'*
(I Petrus 3:15, NBV21)

Appelboom

De zomer is voorbij, het kerkenwerk gaat weer beginnen: startzondag, jeugdwerk, leerhuis en allerlei creatieve werkvormen worden uit de kast gehaald ter verdieping van ons geloof en verbreding van onze gemeenschap. We moeten dat hoog houden, ook nu op het wereldtoneel zowel in het Oosten als in het Westen de wolken zich samepakken. 'Ook als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, plantte ik vandaag nog een appelboom', zou Luther ooit hebben gezegd. Dat beeld houd ik graag voor ogen, bij al die schijnbaar onbetekenende dingen die we doen.

Beleidsplan

Zo zijn we in de classis bezig met een nieuw beleidsplan: de wereld kan er zomaar heel anders uit gaan zien, en wie kijkt daar dan nog naar? Maar we gaan er toch op broeden, al was het maar om de gedachten te ordenen en ons te oefenen in het geestelijk gesprek. Nummer 4 van deze nieuwsbrief was een eerste aanzet. Als u er ook een steentje aan bij wilt dragen kunt u daar dit najaar op kerkenraad of gemeenteavond een met elkaar over spreken. We zijn benieuwd naar uw inbreng.

Gemeenteavond

Als we het dan toch over de gemeenteavond hebben: misschien zoekt u nog een spreker voor na de pauze. Laatst sprak ik met mensen van het studentenpastoraat, die graag eens een presentatie willen verzorgen. En op de website van de classis vindt u bij 'aanbod' nog meer mogelijkheden. U kunt ook contact opnemen met Jannie Boonstra voor een presentatie van Kerk in Actie. (j.boonstra@protestantsekerk.nl)

Regiobijeenkomsten Kerk in Actie 2025

Over Kerk in Actie gesproken: de regiobijeenkomsten dit najaar hebben een hoogst actueel thema: de vluchteling in ons midden. Diaconieën krijgen een uitnodiging, maar ook andere belangstellenden zijn welkom: op 27/10 om 13.30 in Stiens, op 03/11 om 19.30 in Heerenveen, op 10/11 om 13.30 in Bolsward en op 17/11 om 19.30 in Surhuisterveen. Wel graag even aanmelden via de link op de website van de classis of bij: j.boonstra@protestantsekerk.nl.

Kerkasiel Kampen

Wanneer u concreet iets voor vluchtelingen wilt doen, maak ik u graag attent op het kerkasiel in Kampen. U heeft er wellicht in de krant al eens iets over gelezen. Met een doorlopende viering biedt de kerk hier een veilig onderkomen aan een gezin dat uitgezet dreigt te worden. En van die viering kunt u met uw gemeente een stukje invullen. U leest er alles over op de website: www.kerkasielkampen.nl.

Inspiratiefestival 2025

‘Jutten is je laten inspireren door wat je niet zocht maar wel vindt!’ In het weekend van 16, 17 en 18 oktober hebt u daar alle gelegenheid voor op Terschelling. Het hele eiland is dan ontmoetingsplek voor vernieuwende initiatieven op het gebied van geloof, kerk en samenleving. Er zijn concerten, spirituele wandelingen, theatervoorstellingen, boekpresentaties, meditaties op de getijden, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, bibliodans en veel muziek en cultuur. Omdat overnachtings-plaatsen beperkt zijn, is het zaak om je tijdig aan te melden. Meer informatie is te vinden op www.inspiratiefestvalterschelling.nl.

Muziek Meezing Festijn 2025

De stichting KMVH-Friesland (Kerken & Mensen met een Verstandelijke Beperking) organiseert zaterdagmiddag 4 oktober een muzikale middag voor iedereen, met (meezing-)optredens van vele muzikanten, waaronder ook Elly Zuiderveld. De middag begint om 13.30 uur in De Arke, Flevo 161 in Drachten. 's Morgens is er ook nog een workshop, speciaal voor vrijwilligers die zich inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie over zowel de ochtend als de middag kunt u terecht bij ds. Piet Hulshof, secretaris@kmvhfriesland.nl.

Alde Fryske Tsjerken

Op 9 september 2025 was de stichting Alde Fryske Tsjerken precies 55 jaar jong. In al die jaren zette zij zich in voor behoud én gebruik van bijzondere kerken in Fryslân. In 55 jaar nam de stichting al 56 kerken over van kerkelijke gemeenschappen die zelf hun gebouwen niet meer kunnen beheren. Soms worden die nu gebruikt voor andere publieks-activiteiten, maar vaak ook nog voor kerkdiensten. Zo werkt het twee kanten op: gemeenten worden ontlast en vierplaatsen blijven behouden.

Om dit werk te kunnen blijven doen is de stichting afhankelijk van giften en legaten. Misschien is de verjaardag van de stichting een mooi moment om daar werk van te maken. U kunt de stichting mailen: info@frysketsjerken.nl.

Kerk op het dorp

Bij missionaire projecten denken veel mensen eerst en vooral aan pioniersplekken in de grote steden, maar op 27 oktober 2025 organiseert de IZB een bijeenkomst over de mogelijkheden om je geloof te delen met dorpsgenoten. Met een inleiding en drie workshops om uit te kiezen krijg je een beeld van de mogelijkheden die er zijn. De bijeenkomst begint om 10.00 uur in De Ontmoeting in Damwoude (Foarwei 4) en wordt afgesloten met een lunch. Voor aanmelden en meer informatie over de IZB en deze ochtend: www.izb.nl/bijeenkomsten

Studiedag 2026

Op 4 februari organiseert de classis een studiedag voor predikanten en kerkelijk werkers over ‘macht en gezag, leiding en dwang’. Een uitvoeriger uitnodiging volgt, maar de datum ligt nu vast.

Emeriti

Eind augustus kregen alle collega's een brief met nog meer studiemogelijkheden dichtbij huis. En toen dacht ik: zou dit ook voor emeriti interessant kunnen zijn? Helaas hebben we als classis alleen de adressen van de dienstdoende predikanten. Jammer. Maar als nu eens elke emeritus een mailtje naar de classis stuurt, dan maken we daar een lijst van voor volgend keer. U kunt dit sturen naar onze scriba: scriba@classisfryslan.nl.

Vertalers

Regelmatig krijg ik een compliment voor het mooie fries in deze nieuwsbrieven. Dank daarvoor! Maar ik geef die dank ook meteen door: het mooie fries is niet van mij, maar van een groep van vier enthousiaste vertalers, die verder graag onbekend willen blijven. En voor wie deze brief in het Nederlands leest: de vertaling is inderdaad veel mooier dan het origineel...

Appeltaart

Adreslijsten, zangmiddagen, oude kerken en beleidsplannen: het lijkt niets tegen de achtergrond van de grote gebeurtenissen om ons heen. Daarom nog even terug naar die appelboom van het begin. Lutheranen eten op 31 oktober appeltaart. Ik heb 'm nog precies in het hoofd zoals mijn moeder het me leerde: 600 bloem, 400 boter, 200 suiker, twee eidooiers en een kilo appels die een nacht in suiker en kaneel hebben gestaan. Mijn moeder deed er nog wat abrikozenjam over, ik doe het met cashewnoten, minder suiker en meer kaneel. Die appeltaart is een troostvol vooruitzicht nu de zomer voorbij is, maar verwijst ook naar die appelboom die je toch nog gaat planten als de wereld

ten onder dreigt te gaan. Het is een traditie die ook breder binnen ons kerkverband wordt opgepakt, bij de koffie na de dienst op of rond Hervormingsdag.

Luther

Of het citaat echt van Luther is en hoe hij z'n appeltaart at, dat kunt u hem zelf vragen, want op 31 oktober komt hij naar Leeuwarden in de persoon van theoloog, schrijver en theatermaker Kees van der Zwaard. Ik heb zijn voorstelling over Luther ooit eens gezien, en de zaal hing aan zijn lippen. Ik ga dus gewoon weer. (Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28-30, zaal open vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, vrijwillige bijdrage welkom)

Met hartelijke groet,

*ds. Riemer Praamsma
uw classispredikant*

Van de gebedsgroep Reitsum-Budaard

Interkerkelijke
Vrouwenochtend
BURDAARD
Vrijdag 31 oktober 2025
Aanvang 9.30 uur

Focus op Jezus!!

JEZUS

**Esther
Hanemaaijer**

MFC Het Spectrum
Schoolstraat 12 | Oppas aanwezig
Entree € 6- (incl. koffie en cake)
Collecte voor onkosten
Informatie: 06-48755808