



## Protestantse gemeente Reitsum c.a.

### Gemeentenijis

Allerearst ús lokwinsken foar Jan en Esther Sierksma. Sy hiene in pear wiken lyn ús gemeente it geboortekaartsje stjoerd fan harren famke, Silke Antje. Jonge heit en mem, in protte lok, leafde, súnens en Gods seine tawinske.

Ek binne wy bliid mei Oane Faasse dat hy wer thús is. Wy winskje him fierder herstel ta.

Eelke de Vries ferbliuwt no fanôf maart troch de wike yn de waadwente, afdeling Pluut keamer 8. Sneons en sneins is hij gelokkich efkes Lichtaarder. Wy hoopje dat hy troch de wike dyn plakje dêr fi ne meist.

Ofrúne snein bin ús nije ambtdragers befestige. Nei 4 jier en foar Piet 5, bin wy, Hans, Piet, Jan Pier en undergetekene ôfswaaid. Wij kin werom sjen op in fijne ploech minsken wêr at wij mei-inoar wurkje mochten ta eare fan ús Heit. Mar dat hâld net yn foar jo en mij dat wij mar efteroer hingje kinne. Ik kaam dit gedicht koartby tsjin op de side fan Petrus veertig dagen tiid:

#### **Wie heeft hij dan?**

*Christus heeft geen andere handen dan onze handen, om vandaag zijn werk te doen.*

*Hij heeft geen andere voeten dan onze voeten, om de mens te geleiden op zijn weg.*

*Hij heeft geen andere mond dan onze mond om de mens te verhalen hoe Hij stierf en ook verrees.*

*Hij heeft geen andere hulp dan onze hulp om de mens nader tot hem te brengen.*

*Maar als onze handen nu eens drukker zijn met ander werk dan met het zijn?*

*Wie heeft hij dan.....*

*....om over zijn liefde te vertellen?*

*....om zijn licht te verspreiden?*

*....om hem te loven voor wat Hij voor ons heeft gedaan? Wie?*

Op 4 maaie gean we meielkoar nei Raard nei tsjerke. Dêr wurd ús nije kerkelijk werkster yn-se-gene. Wat in moai foarútsicht om wer in hoeder yn ús gemeente te hawen. Mar dêr foarôfgeand krije we de peaskecyclus noch. Stille tongersdei gjin tsjinst, mar goed freed, sneon en Peaske snein meie we wer stilstean en ek fiere wat Jezus jierren lyn foar ús dien hat, mar betink dat Hij alle dagen noch mei jim dwaande is. Wit jim burgen yn Gods hân.

Groetnis fanút de tsjerkeried.

### Verjaardagen

15-4-2025	81	Mevr. T. Reitsma-Brouwer	Jannum
20-4-2025	75	Dhr. E. de Vries	Lichtaard
22-4-2025	81	Mevr. H. Corporaal-Welbedacht	Reitsum
8-5-2025	75	Dhr. B. Douwes	Ginum

De gemeente van Reitsum c.a. wenst u en uw kinderen klein en achterkleinkinderen een plezierige dag toe.

## Huwelijksjubileum

Op D.V. 13 mei 2025 hopen Bauke en Maaïke Folkertsma-Komrij hun 50 jarig huwelijksjubileum te vieren. De gemeente van Reitsum c.a. wenst u en uw kinderen en kleinkinderen een plezierige dag toe.



## UITNODIGING

De kerkenraden van de Protestantse gemeenten Reitsum e.o. en Raard/Foudgum e.o. nodigen u van harte uit voor de intrededienst waarin

### **Anneke Bouw-Miedema**

bevestigd zal worden als ouderling-kerkelijk werker.

De dienst zal plaats vinden op D.V. zondag 4 mei 2025 om 11.00 uur in de Martha kerk, de Tange 3, 9155 AL Raard.

Pastor Ronald Bouw zal de dienst leiden waarbij ds. Bernard Terlouw de bevestiging zal verzorgen.

Tijdens de dienst is er gelegenheid om kort het woord te voeren.

Indien u dit wilt, kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar de kerkenraad: [azoodsma@hotmail.com](mailto:azoodsma@hotmail.com).

Voor de dienst is er vanaf 10.15 uur gelegenheid samen koffie te drinken.

## Verlag vergadering diaconie 5 maart 2025

Ingekomen brieven / mails

Interzorg brief over uitnodiging open dag 22 maart ( komt op prikbord kerk )

Bedank brieven : \* Hart voor kinderen \* Heifer \* Amref  
\* Terre des Hommes \* Edukans \* Lepra

Toekennen giften

ZOA	€ 200	Stichting mensen kinderen	€ 100
Dorcas	€ 100	Terre des hommes	€ 100
Red een Kind	€ 200	SOS kinderdorp	€ 200
Bauke en Evie Deelstra Albanië	€ 200	Rudolph Stichting	€ 100

## Nieuws van de liturgiecommissie.

Hierbij nodigen we een ieder uit om ook dit jaar weer Pasen te gedenken en te vieren.

Als liturgie commissie verzorgen we dit jaar een korte overdenking op 19 april,

**Stille Zaterdag s'avonds om 19.30 uur.**

Op Paas zondag 20 april s'morgens om 10.00 uur is er een dienst verzorgt door

**Gospelkoor The Young Christian Singers uit Leeuwarden**

**met als thema: My King Forever.**



Themadienst rondom Pasen:

In dit Paasprogramma gaan we in op de vraag: Wie is Jezus? Wie was hij? Wat betekent hij voor ons? We kijken naar het leven en sterven van Jezus, die ons een andere weg heeft gewezen; Hij was bewogen met de mensen, bracht genezing en hoop. Hij sprak van Gods plan en de komst van Zijn koninkrijk. Hij gaf Zijn leven vrijwillig voor ons om het kwaad te breken. De dood heeft niet het laatste woord. Jezus is opgestaan. Wij kunnen hem nog steeds volgen en leven uit Zijn genezing en hoop. We erkennen Hem als koning en willen daarom leven zoals Hij ons heeft voorgedaan. Hij die is, die was en die komt.

Een ieder van harte welkom. Namens de liturgie commissie.

## Groene HOOP doet leven

Op 10 mei 2025 organiseren Groene Kerken Fryslân en Solidair Friesland de inspiratiedag **'Groene HOOP doet leven'**.

Deze dag zal van 10:00 – 15:30 worden gehouden op het bedrijf van Mulder Agro, Foarwei 45 in Kollumerzwaag en is gratis toegankelijk (wel een collecte naar draagkracht).

Er is koffie/thee en voor de lunch ook soep. We vragen de bezoekers om zelf wat brood en fruit mee te nemen voor de lunch.

Groene Kerken Fryslân is een netwerk van kerken die zich inzetten voor duurzaamheid in brede



zin, zowel ecologisch als sociaal. Groene Kerken Fryslân is onderdeel van het landelijke Groene Kerken netwerk. Solidair Friesland zet zich al meer dan 70 jaar in om samen onze omgeving socialer, eerlijker en duurzamer door te geven.

Met de Inspiratiedag willen wij deelnemers voorzien van kennis, inspiratie en handvatten om hun eigen dagelijks leven en lokale geloofsgemeenschap verder te verduurzamen. De dag biedt een platform voor uitwisseling van ervaringen en het opdoen van nieuwe inzichten. In het optreden van de Kees Posthumus wordt de bezoekers een spiegel voor gehouden en worden de bezoekers uitgedaagd om zelf (letterlijk) in beweging te komen.

Mirella Klomp zal als theoloog, en zeer betrokken op het thema duurzaamheid, een aantal handvatten meegeven. Ze zal de bezoekers meenemen in het verhaal dat grond de basis is van ons bestaan. De grond waar we vandaan

komen bepaalt onze geschiedenis en hoe wij met de grond omgaan bepaalt onze toekomst. We werken deze dag ook samen met lokale initiatieven zoals de werkgroep Bloeidorp Kollumerzwaag, Land van ons in de regio, de Noardlike Fryske Walden en de lokale kerken.

De Inspiratiedag omvat:

Een lezing door Mirella Klomp, theologe en expert op het gebied van duurzaamheid en geloof. Een inspirerend optreden van verhalenverteller en theatermaker Kees Posthumus. Interactieve workshops en werksessies gericht op praktische verduurzaming binnen kerken. Netwerkmogelijkheden voor kerken en lokale initiatieven om samenwerkingsverbanden te stimuleren. Inspiratie vanuit woorden, zang en symbolen. Praktische terugkoppeling om in je eigen omgeving (thuis en in je geloofsgemeenschap) de inspiratie en ideeën om te zetten in concrete acties.

Van harte welkom! Opgeven kan via [gkf@solidairfriesland.nl](mailto:gkf@solidairfriesland.nl) Bij vragen kunt u contact leggen met Sietske Visser ([s.visser@nijkleaster.frl](mailto:s.visser@nijkleaster.frl) of 06-30294733) of Roger Dragstra ([rdragstra@solidairfriesland.nl](mailto:rdragstra@solidairfriesland.nl) of 06-28343062)

### **ZONDAG 13 APRIL Veertigdagentijdcollecte, Missionair Werk Nederland**

Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij miljoenen mensen in de huiskamer. Een missionaire kans! Daarom biedt de Protestantse Kerk rond de uitzending van The Passion diverse initiatieven aan. Kerken kunnen met een Passionpakket voor buurtbewoners een kijkavond organiseren en over de betekenis van Pasen doorpraten. Ook kunnen ze een wake met een replica van het passionkruis organiseren. Zo ben je kerk naar buiten. Voor kijkers thuis is er online verdiepend materiaal en een magazine.

Meer lezen? [kerkinactie.nl/collecterooster](http://kerkinactie.nl/collecterooster)



### **ZONDAG 20 APRIL Paascollecte Kerk in Actie – Noodhulp Oekraïne**

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma's.

Meer lezen? [kerkinactie.nl/oekraïne](http://kerkinactie.nl/oekraïne)



### **ZONDAG 4 MEI Collecte Kerk in Actie – Noodhulp Soedan**

In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duidzenden mensen zijn omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen landbouwmaterialen zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien, schoon drinkwater, keukengerei, zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties



kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico's die hun kinderen lopen op misbruik en mensenhandel.

Morgen is het Bevrijdingsdag en vieren we dat wij al 80 jaar in vrijheid leven. Dat is lang niet voor iedereen op deze wereld zo. Daarom collecteren we vandaag voor mensen die lijden onder een oorlog zoals de bevolking van Soedan.

Meer lezen? [kerkinactie.nl/soedan](http://kerkinactie.nl/soedan)

## 9 MAART 2025 MET KINDERTHEATER SIMON EN ZO

Zondag 9 maart jl. organiseerde de Jeugdraad weer een hele speciale KINDERDIENST in de kerk van Reitsum: We gingen met **Kindertheater Simon en Zo** op ontdekkingsstocht door de voorstelling: De Barmhartige Baviaan! Een spannende eigentijdse versie van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan!

“Het was een mooie dag en mevrouw ging naar het circus. Naar circus Banaan. Maar toen ze even ging rusten werd ze geslagen en bestolen. Ze kon niet meer opstaan en riep om hulp. Gelukkig kwam de Burgemeester voorbij en ook agent Gerritsen. Maar die hadden heel belangrijk werk te doen. Was er dan niemand die mevrouw ging helpen? Er kwam hulp uit onverwachte hoek....

Van tevoren kregen de kinderen uit onze gemeente een persoonlijke envelop in de brievenbus met een COOL BAVIANEN MASKER, EEN UITNODIGING en een zakje met apenkoppen en banaanjes! Zo kon elk alvast een beetje over de dienst gaan nadenken en in de stemming komen! Natuurlijk waren de ouders, verzorgers, pake's, beppe's, ooms, tantes, buurman en buurvrouw ook welkom! De kerk was vrolijk versierd, dat hoorde natuurlijk bij een feestje! Hierna nam elk plaats in de kerk, de kinderen zaten op kussentjes vooraan. Simon en Zo vertelde eerst het verhaal van de Barmhartige Samaritaan uit de bijbel. Hierna werden we meegenomen in een prachtig theaterstuk in de tegenwoordige tijd. De voorstelling was een echte meespeelvoorstelling. Samen zoeken naar de betekenis van dit prachtige verhaal. Vragen die steeds aan de orde kwamen, waren vragen die te maken hadden met hulp bieden en hulp verwachten. Hendrik was: Pieter de rover. Hij en George gingen samen de mevrouw slaan en beroven! Hierna kwam de burgemeester. Hij was op weg naar de opening van het nieuwe gemeentehuis en had eigenlijk geen tijd om de mevrouw te helpen. Hierna kwam agent Gerritsen met stagiaire Rinske. Rinske moest van agent Gerritsen observeren en aan de mevrouw vragen wat er gebeurd was. Maar de agenten konden verder niks voor de mevrouw doen want ze hadden van de mevrouw een signalement van de dader gekregen en wilden meteen op boevenjacht. De mevrouw bleef weer alleen achter. Gelukkig hadden de bavianen uit het circus alles gezien en brachten zij de mevrouw

naar het ziekenhuis. Hierna was het tijd voor de crowdfunding: Een grote groep kinderen werd omgetoverd als bavianen en tijdens het liedje: “Ja, ik wil zorgen, ik wil je naaste zijn” werden er bananen in de kerk uitgedeeld. Het was een prachtige voorstelling.

Na afloop kwam de prijsuitreiking van de knutselwedstrijd! De jury had het erg moeilijk gehad, zo mooi waren alle bavianenmaskers geworden! Maar de jury was het er unaniem over eens: de maskers van Yke, Rinske en Benthe sprongen er toch in hun leeftijdscategorie uit en mochten naar voren komen voor de 1e prijs: een Action bon! Gefeliciteerd! Natuurlijk was er voor ieder kind nog een leuk prijsje: een apenleutelhanger! Hierna was het tijd voor de soep (bedankt



Dittie en Wieger voor het maken!) en broodjes hamburger. Tijdens het eten kon er nog gezellig nagepraat worden. Kindertheater Simon en Zo, heel erg bedankt voor jullie prachtige voorstelling! En wat was het fijn dat er weer een dienst mocht zijn met zoveel kinderen!

**Kijk voor meer foto's op onze website: [pknreitsum.com](http://pknreitsum.com)**

De Jeugdraad:

Elsanne, Riemke, Jan, Piet, Lieuwkje, Sjouke en Sippie (verslag)

### **Bibelkring**

op 22 april komt de bibelkring foar de leste keer dit zeisoen wer bijelkoar in de kosterij, joens om 20.00 uur de koffie is dan klear, wat wol mei komme.

### **Leave minsken.**

Lâns dizze wei, wolle wy eltsenien betankje foar alle besites, beltsjes en safolle moaie kaartsjes dy at Eelke krigen hat. It hat ús tige goed dien.

Mei hertlike groetnis, Eelke en Rigtsje en bern.

### **Bedankt**

Wy wolle eltsenien tank sizze foar al it omtinken en meilibjen nei it ferstjerren fan ús leave man, heit en pake Jarig de Groot. It hat ús tige goed dien.

*Koosje de Groot, bern en bernsbern*

Met vriendelijke groet, Koosje de Groot, Jannum.

Datum	Collecte Kerk	Collecte Diaconie	Doel Diaconie
12-jan		€ 82,95	Stichting Oecumenische Hulp
19-jan		€ 212,70	KIA Kinderen in de knel
26-jan	€ 33,00	€ 67,25	Leprastichting
2-feb	€ 39,25	€ 102,90	KIA Werelddiaconaat Ethiopië
9-feb		€ 198,97	SAM voor alle kinderen
16-feb	€ 31,15	€ 98,60	KIA omzien naar gevangenen
23-feb	€ 30,80	€ 61,93	Stichting Edukans
2-mrt	€ 83,10	€ 135,35	KIA Egypte
9-mrt		€ 90,85	Plaatselijk jeugdwerk
12-mrt		€ 224,10	KIA Werelddiaconaat Kameroen
		€ 732,10	Victory 4 All

### **Statistiek**

Verhuist: Eelke de Vries van Lichtaard naar Dokkum blijft in onze gemeente.

Op 18 februari 2025 is geboren Silke Antje dochter van Jan en Esther Sierksma in Ginnum.

Overleden: Dhr. W. Hoekstra op 6 april 2025, Dokkum 86 jaar.

### **Kerkelijkbureau**

Bij geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. A.S.

Sijens [a.s.sijens@knid.nl](mailto:a.s.sijens@knid.nl) Adres:kerkelijkbureau, Flietpsterdyk 12 9175 GG Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodsma [wzoodsma@outlook.com](mailto:wzoodsma@outlook.com) kopij kerkblad graag in word en tekst graag verdana 10.

**Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse Gemeente Reitsum@pgreitsum16**

13-04	09.30 u	Ds. T. Deelstra	Opeinde
		Coll.1e Kerk	
		Coll.2e PKN Missonairwerk Nederland	
		Koster: dhr. H. Hoekstra	
18-04	19.30 u	Ds. L. Adema, Goede Vrijdag	Metslawier
		Heilig avondmaal	
		Coll.1e SOH Stichting Oecumenische Hulp	
		Koster: dhr. R. de Vries	
19-04	19.30 u	Liturgiecommissie, Stille zaterdag	Reitsum
		Koster:dhr. J. Hoekstra	
		Geen colleten , in stilte de kerk verlaten.	
20-04	10.00 u	Liturgiecommissie, Paaszondag	Reitsum
		Met o.a. <b>The Young Christian Singers</b>	Leeuwarden
		Coll.1e Kerk	
		Coll.2e KIA noodhulp Oekraïne	
		Koster: dhr. J.P. Sierksma	
27-04	09.30 u	Mevr. A. Plantinga	EE
		Coll:1 <sup>e</sup> Kerk	
		Coll:2 <sup>e</sup> ZOA	
		Koster: dhr. K. Folkertsma	
04-05	11.00 u	Bevestigingsdienst Mevr. A. Bouw-Miedema	RRBF
		In de Kerk in Raard (zie uitnodiging)	
		Coll.1e Kerk	
		Coll.2e KIA noodhulp Soedan	
		<b>Vanaf 10.15 Koffie/thee</b>	
		Geen Beamer	

**Voorblad Kerkblad**

**“Veertig dagen van voorbereiding “**

De bovenstaande woorden verwijzen naar de Veertigdagentijd die dit jaar op 5 maart begon, op Aswoensdag. Het is een tijd van bezinning en in deze tijd willen we ons, meer nog dan anders, concentreren op de weg die Christus in zijn grote liefde voor ons is gegaan, voor ons met al onze tekortkomingen en daarom roept juist deze periode ons op om eerlijk na te denken over ons zelf, over ons geloof en over ons doen en laten. De Veertigdagentijd wordt ook wel de Vastentijd genoemd, verwijzend naar Jezus die zich veertig dagen terugtrok in de woestijn en daar, zoals het in het de evangeliën beschreven staat , vastte. Over de vele verschillende vormen van vasten, en de betekenis daarvan, is in de loop der geschiedenis heel wat geschreven en ook in deze Veertigdagentijd zal dat weer zo zijn. Het is teveel om dat allemaal te benoemen in een korte

meditatie. Maar de kern waar het om gaat kan, denk ik, samengevat worden in de volgende woorden waarin iemand het kort zo zei: “ De Vastentijd, die veertig dagen duurt tot aan Pasen, is een tijd van nadenken, van inkeer en bezinning. De Veertigdagentijd stelt ons in staat om te ontsnappen aan alledaagse drukte en biedt ons de gelegenheid tot nadenken en reflectie.” In ons Dienstboek voor de Kerken staan bij Aswoensdag de volgende gebedswoorden, woorden die omschrijven waar we ons op moeten en mogen richten in de Veertigdagentijd en dan staat het er zo:

“God, Gij kent en bemint ons  
en zult ons aanvaarden  
in al onze zwakheid  
als wij U oprecht zoeken.  
Wij danken U  
voor Jezus, uw Zoon,  
die omwille van ons  
de weg van alle zaad is gegaan,  
en vragen U:  
dat wij zijn gerechtigheid mogen leren  
en zijn liefde voor mensen gestalte geven  
bij alles wat wij doen,  
in de veertig dagen die komen  
en heel ons leven.”

In deze gebedswoorden belijden we dat we ons als zwakke en feilbare mensen mogen toevertrouwen aan de grote liefde van Christus, die zich voor ons heeft gegeven, en dat we de opdracht hebben de liefde die Hij liet zien, te vertalen naar de praktijk van het dagelijkse leven door er te willen zijn voor elkaar, voor elkaar dichtbij en veraf. De Veertigdagentijd roept ons daartoe op. En in deze bezinningsperiode mogen we ook al uitzien naar het alles overwinnende licht van de morgen van Pasen.

Teun R. A. Simonides

## **Graag bij algemeen**

### ***Minsken fan 'e wei***

*Nieuwsbrief van de classis*

*Jaargang 2025*

*Nummer 2*

*‘Hoe goed is het, hoe heerlijk*

*als broeders en zusters bijeen te wonen!’*

*(Psalm 133:1, NBV21)*

## **Alleen samen zijn we Kerk, maar hoe?**

Dit was het thema van de brede vergadering van onze classis op donderdag 23 januari in Joure: geloven doe je samen. Al eeuwen is de kerk daarom verdeeld in gemeentes waar mensen samen kunnen komen en naar elkaar omzien. Doorgaans zijn die gemeentes in oppervlakte zo groot, dat je elkaar nog net te voet bereiken kunt. Eeuwenlang was dat van groot praktisch belang. Zo kent de kaart van onze classis meer dan 200 gemeentes. Dat werkt goed, maar blijft dat ook zo in onze tijd? De kerk is een stuk kleiner geworden, en afstanden ook. Zouden we het heerlijk bijeen wonen van al die broeders en zusters niet anders kunnen regelen? Om dit te verkennen loop ik de verschillende vragen van deze avond één voor één met u langs en vertel wat de rode draad is in de reacties.

## **Waar draait het om in uw gemeente?**

Geloof en gemeenschap: daar draait het om in de gemeente van de Heer. Bij deze vraag werden vooral deze twee opties aangekruist, en dan vaak met de opmerking erbij dat het ene niet los te zien is van het andere: geloven doe je samen, dat kan niet anders! Het geloof is te groot voor mijn koppie alleen en het wil handen en voeten krijgen in de omgang met elkaar. Daarom vormen we een gemeente en willen we elkaar niet missen!

## **Hoe staat het met de bestuurskracht van uw kerkenraad?**

Deze tweede vraag bevindt zich nog steeds op geestelijk vlak. Geloven komt niet zomaar op uit onszelf, het vraagt om geestelijk leiderschap. Daar

staat de kerkenraad voor. En gelukkig: de meeste gemeentes hebben nog een volledige of bijna volledige kerkenraad! En dat gaat goed! Maar: in heel veel gemeentes verwacht men dat dat niet lang meer duurt. Opvolgers zijn vaak niet meer te vinden. Veel kerkenraden zijn de afgelopen jaren al flink gekrompen, en verder krimpen gaat niet meer. Daar kun je somber over zijn, maar je kunt ook zeggen: meer dan tweehonderd zelfstandige gemeentes met elk hun eigen kerkenraad, dat is ook wel een beetje veel.

## **Op welke punten zou u willen samenwerken met andere gemeentes?**

Na alle zorgen die zijn uitgesproken bij de vorige vraag, zou je verwachten dat er een breed gedeeld verlangen zou zijn om op bestuurlijk vlak met elkaar samen te werken. Als je kerkenraden samenvoegt, dan heb je weer ambtsdragers genoeg om leiding te geven aan het vieren, leren en dienen in onze gemeentes. Maar dat ligt toch anders. Vooral in de toelichting op de antwoorden verlangen de meesten naar meer projectmatige samenwerking. En dat is nog te begrijpen ook: de gemeente is een gemeenschap en gemeenschappen hebben tijd nodig om naar elkaar toe te groeien. Je kunt in een paar maanden mooie afspraken maken op papier, maar het groeien van herkenning en vertrouwen vraagt meer tijd. 'Als we die tijd nog hebben', denk ik dan. Maar misschien ben ik te ongeduldig...

Een gemakkelijker stap die vaak genoemd werd, was: richt een gezamenlijk kerkelijk bureau op. Daar kun je niet alleen de ledenadministratie aan toevertrouwen, maar ook bijvoorbeeld het beheer van de website, de boekhouding, de preekvoorziening of het

uitvoerend deel van het scribaat. Zo krijg je als kerkenraad de handen vrij voor het leiding geven zelf. En ondertussen bouw je zo een infrastructuur waardoor toekomstige samenwerking veel gemakkelijker gaat.

### **Hoe ziet u de rol van gemeentes met een sterke kerkenraad?**

Hier lopen de meningen echt uiteen. De ene helft zet in op groei en bloei van die gemeentes zelf, de andere helft ziet ze als steun en toeverlaat voor kleine gemeentes. Dat kan samengaan, maar zie ik ook een dilemma: misschien heeft zo'n gemeente een eigen weg gevonden het evangelie actueel en aansprekend te verstaan. Die wil je dan ook de kans geven om die weg verder te verkennen. Er zou zo een palet van gemeentes met elk een eigen, aansprekend geluid kunnen ontstaan. Samenwerking kan dat eigene weer vlak maken, als je niet oppast.

### **Hoe ziet u de rol van gemeentes met een kleine, kwetsbare kerkenraad**

Het viel me op dat de optie om op te gaan in een grotere (of meer vitale) buurgemeente toch een flink aantal keren werd aangekruist. Dat had ik niet verwacht. Maar de meesten kiezen toch voor één of andere manier om min of meer zelfstandig te blijven, het liefst met meerdere kleine gemeentes in één groot verband. Dat laatste is een interessant idee om verder uit te werken: hoe zou zo'n groter verband eruit kunnen zien?

### **Wat verliezen we wanneer we meer gaan samenwerken?**

Zelf had ik verwacht dat de meesten het verlies vooral zouden zien in de mogelijkheden samen te werken met lokale partners als school, muziekvereniging en dorpsbelang. Maar dat blijkt heel anders te zijn: het zijn vooral de bekende, vertrouwde gezichten die men vreest te zullen gaan missen. Het is hier dus weer waar we ook mee begonnen: ons geloof kan niet zonder gemeenschap en onze gemeenschap niet zonder geloof.

### **Wat winnen we wanneer we meer gaan samenwerken?**

Hier komt de verrassing: wat we volgens een nog veel grotere meerderheid gaan winnen bij samenwerking is: nieuwe mensen met nieuwe ideeën en tradities! Dit doet vermoeden dat een samenwerkingsproces een lastige tussenfase kan zijn op weg naar een mooi nieuw begin. Het komt er dan op aan om zorgvuldig om te gaan met de bestaande gemeenschap, die te beschermen en intact te laten, en van daaruit te genieten van het nieuwe en verrassende van de ontmoeting met elkaar. De kerkenraden zouden daarin voor kunnen gaan, bijvoorbeeld door een weekend met elkaar op stap te gaan. Maar dat laatste komt nu pas al schrijvend bij me boven.

### **Hoe ziet u bij dit alles de rol van de classis?**

Dit was een belangrijke vraag voor het Breed moderamen van de classis: hoe wilt u dat we als classis samenwerking stimuleren? En het antwoord is duidelijk: vooral door informatie te geven. Een aantal kiest ook voor een meer sturende rol, omdat gemeentes

anders naar elkaar blijven kijken wie er begint. Wel stelt de meerderheid helder en klaar: druk en drang werkt remmend. Dat is een belangrijk signaal: de gemeenten zijn eerst zelf aan zet!

### **Wat wilt u verder nog met ons delen?**

Tot slot werd ons als classis op het hart gedrukt om ook in groei te denken, elkaar te verdragen, de gemeenschap te koesteren, in mogelijkheden te denken en hulp te bieden en werd erop gewezen dat ook grote gemeentes kwetsbaar kunnen zijn en dat krimp ook kansen biedt. En er waren mensen zo aardig om ons te bedanken voor het initiatief, waarbij ik graag ieder wil bedanken die op deze avond mee heeft gedaan!

### **Voor de agenda**

- donderdagavond 8 mei in Trinitas, Heerenveen: inspiratieavond voor het jeugdwerk i.s.m. Roetz
- zondag 11 mei, 14.00 uur in Steggerda: verbintenis ds. Alco Meesters als voorzitter Classicaal College voor de Visitatie (CCV)
- donderdag 22 mei, 19.15 uur in Franeker: vesper met afscheid ds. Idske van der Pol als voorzitter CCV Fryslân (aansluitend classicale vergadering)

Met hartelijke groet,

*ds. Riemer Praamsma*

*uw classispredikant*