



Protestantse gemeente Reitsum c.a.

Gemeentenijis

Wij binne online mei de nije webside fan ús tsjerke!! Ha jim ús moaie tsjerke as jim eigen hûs al fan boppe sjoen mei de moaie drone filmkes? Fast wol, mar dêr giet it fansels net it meast om. Alles wat mei it tsjerke gean te krijen hat stiet no foar in elk te finen op internet : PKNReitsum.com.

No sieten wij al jierren ek goed op internet, troch Wieger (deflieterpen.nl).

Mar mei dizze side dy at allinich oer ús giet is it makliker je by it oare folk kenbaar te meitsjen as sy witte jo sa te finen. De side is makke troch Jillert mei stipe fan inkelen út de gemeente. Wij bin befoarrjochtte mei minsken as Wieger en Jillert dy foar jo en my dizze klussen opknappe.

Ik sêch it preekroaster foar de kommende moarne. Safolle fariatie ha wij noch nea earder hân. We ha beroppreekjen hân op 2 maart. Wiene jim dankbaar en bliid? Fierder stiet der noch op it programma: Hart en Ziel tsjinst mei nei ôfrin mei elkoar ite. Bidstond. Nei Foswert foar de preek en as slot de bevestigingstsjinst fan de nije ambtdragers. Dat jim der fan oplade meie.

Op 29 maart sil we der efkes mei de âlde en nije tsjerkeriedsleden der op út, in oar wurd hjir- foar is teambuilding.

Oane Faasse giet stadich de goeie kant út. Hy is ferhúze nei Noorderbreedte afd 5, om hjir fierder te refalideren. Eelke de Vries ferbliuwt yn de waadwente no op afd. Pluut keamer 8. Bab en Yke binne gelokkich wer thús, oan it herstellen fan û.o. in longontsteking. Leave minsken, ek dy wy net by namme neamd ha, betterskip.

Yn de Psalmen 91: 4 stiet: *God beschermt je onder zijn vleugels, bij Hem ben je veilig.*

En Corry ten Boom sei it op dizze manier : *Wees niet bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God.*

Groetnis fanút jim tsjerkeried.

Onze nieuwe website van de kerk is in de "lucht"

U kunt ons vinden op <https://pknreitsum.com>

Naast de website vindt u de Facebook pagina en YouTube rechtsonder kunt u zichzelf abonneren.

Verjaardagen

31 maart	Mevr. J. de Groot-Visser	87 jaar	Jannum
7 april	Mevr. N. de Groot-Terpstra	87 jaar	Lichtaard

Namens de gemeente van Reitsum c.a. een gezegende dag toegewenst samen met uw kinderen en kleinkinderen.

God,
wat zou ik graag zeggen
dat ik U vertrouw.
Er is zoveel tussen gekomen,
twijfel
schudt me heen en weer,
ik weet het niet meer.

En toch
hebt U
al zo vaak laten zien
dat U er bent.

Daarom bid ik U
om nieuw vertrouwen,
dat mijn ogen
gericht zijn op U
en niet
op de omstandigheden.

Dat ik opnieuw kan zeggen
uit het diepst van mijn hart:
ja Heer,
ik vertrouw U,
ik geloof
dat U mij vasthoudt.

Amen

(door Margreet Verspuij – Visser)

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 25 februari 2025 in dorpshuis " de Fjouwer "

Opening : door de voorzitter A. Zoodsma wordt een ieder welkom geheten. Hij opent de vergadering met het lezen van 1 Samuel 16 : 1 – 7. De mens kijkt naar het uiterlijk maar ik kijk naar het hart, gevolgd door een meditatie. Daarna wordt een zegen gevraagd over deze avond.

Notulen 14-01-2025: de notulen worden goedgekeurd.

Ingekomen stukken: Ouderlingenblad februari 2025, Magazine "Protestant, Van Roetz bedankbrief voor financiële bijdrage.

Zieken: we hebben aandacht voor de zieken en hen die zorg krijgen. Het doorgeven van zieken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door Aan de wijkouderling.

Benoemen kerkelijk werkster: Mevr. Bouw gaat zondag 2 maart voor in de kerkdienst. Na de dienst is er gelegenheid nader kennis te maken onder het genot van een bakje koffie/thee. 4 maart is er dan hierover een extra gemeente avond in het dorpshuis. We wachten het af.

Gemeente avonden 4 maart en ` 18 maart.: Gemeente avond 4 maart. Staat geheel in het teken van benoeming Mevr. Bouw als kerkelijk werkster. Er kan dan nog tot vrijdag 12 uur bezwaar ingediend worden betreffende benoeming.

18 maart is er weer een gemeente avond waar cijfers/jaarboekje etc. behandeld worden. Voor de pauze komen dan Sieds en Saskia vertellen over hun fonds Victory 4 all. Dit

fonds was het collectiedoel van 2024 voor het verjaardagsfonds. Na de Pauze het officiële gedeelte.

Jaarboekje: Alle gegevens zijn binnen en daar waar nodig aangepast.

Bevestigingsdienst: De bevestigingsdienst is zondag 6 april. In deze dienst gaat Ds. Veltman voor.

Jaarcijfers diaconie/kerkrentmeesters: De jaar cijfers betreffende rekening diaconie en kerkrentmeesters worden via verkort overzicht getoond. Bij beide partijen is het resultaat positief.

Diaconie: Notulen van 22 januari. Geen opmerkingen.

Kerkrentmeesters: Notulen 4 februari. Geen opmerkingen.

Jeugdraad: op 7 februari was er weer clubstrijd. Zeer geslaagd en 5^e geworden. Op 7 maart is er een volleybal toernooi in Dokkum en op 9 maart weer een Hart en Ziel dienst. Alle Sierksma zal de jeugdraad versterken en gaat per volgend jaar samen met broer Jan de club leiding verzorgen.

Liturgie commissie: Op paas zondag komt gospelkoor The Young Christian Singers de gehele dienst verzorgen.

Rondvraag: Er is een nieuwe printer besteld voor in de Kosterij.

Sluiting: Richtsje Folkertsma sluit de vergadering met een gedicht van John Donkers genaamd "Goede God".

Volgende vergadering: Deze zal gehouden worden op 15 april in het dorpshuis "de Fjouwer" te Reitsum, aanvang 19.45 uur.

Zondag 9 maart 2025 Kindertheater Simon en Zo In de kerk van Reitsum Aanvang 11.00 uur

Aan alle kinderen, ouders, verzorgers, opa's, oma's, vriendjes, vriendinnetjes en gemeenteleden!!

Op zondagmorgen 9 maart 2025 om 11.00 uur organiseert de Jeugdraad ook dit seizoen weer een hele speciale Kinderdienst! Wij zijn blij dat Freddie en Harry Nijhof uit Houten, voor de 2e keer naar het hoge noorden willen komen met: **Kindertheater Simon en Zo**, om een prachtige, laagdrempelige dienst met elkaar te beleven. We gaan samen met Kindertheater Simon en Zo op ontdekkingsstocht met de voorstelling: **"De Barmhartige Baviaan"**. De Barmhartige Baviaan is een spannende voorstelling, gebaseerd op het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Er zijn voor de kinderen weer allerlei mogelijkheden om mee te spelen! Iedereen die zich kind voelt en dit avontuur op een speelse manier wil meemaken is van harte welkom. Deze voorstelling is uitstekend geschikt voor **elke leeftijd**. Gemeenteleden, zelfs opa, oma, vriendjes en vriendinnetjes mogen mee! **We hopen daarom deze keer ook veel ouderen welkom te heten.**

"Het was een mooie dag en mevrouw ging naar het circus. Naar circus Banaan. Maar toen ze even ging rusten, werd ze geslagen en bestolen. Ze kon niet meer opstaan en riep om hulp! Gelukkig kwam de Burgemeester voorbij en later ook agent Gerritsen. Maar die hadden heel belangrijk werk te doen. Was er dan niemand die mevrouw ging helpen?" Hoe dit afloopt?

Om alvast een beetje in de stemming te komen, gaan we weer een kleur/knutsel wedstrijd organiseren! Kleur/versier de knutsel zo prachtig mogelijk en neem deze op 9 maart mee naar de Kinderdienst en misschien win je wel een mooie prijs!

Na afloop van de dienst gaan we samen heerlijke broodjes hamburger eten met een kommetje soep! Wees welkom en geef je zo snel mogelijk op bij:

Riemke: 06 57748211 Sippie: 06 38484546
Elsanne: 06 12117932 Lieuwkje: 06 11349132

Dan zorgen wij dat er na afloop genoeg broodjes hamburger en kommetjes soep op het menu staan!

De collecte tijdens deze dienst is voor: **Het Plaatselijk Jeugdwerk.**
Tot dan! See you! Namens de Jeugdraad, Elsanne, Lieuwkje, Riemke en Sippie
P.S. mocht je een "Knutsel" willen? geef het aan ons door!



Collecte 12 maart (Bidstondcollecte) KIA Kameroen

Duurzame landbouw in Noord-Kameroen ligt in de droge Sahel-zone. Het regent er slechts tijdens drie maanden per jaar. Door de klimaatverandering, de houtkap en slecht bodemgebruik mislukken de oogsten steeds vaker. Met steun van Kerk in Actie werkt de Lutherse Broederkerk met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Ze traint dorpsbewoners in duurzame landbouw. Hun oogst levert meer op, zodat ze hun gezinnen van voldoende voedsel kunnen blijven voorzien en hun kinderen naar school kunnen gaan. Mensen leren energiezuinig te koken en eigen brandstof en mest te maken. Door landbouw te combineren met bosbouw herstelt de uitgeputte bodem. Er worden mimosa, moringa, neem- en sheabomen geplant en ook spaargroepen en coöperaties opgezet om de krachten te bundelen. We bevelen de collecte van harte bij je aan!



Collecte 16 maart Missionair werk Kliederkerk



Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten. Kliederkerk brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven.

Collecte 23 maart KIA Moldavië- Kerken geven kinderen toekomst



In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik.

Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Hun goed opgeleide vrijwilligers vangen de kinderen op in de 45 dagcentra van kerken. Hier krijgen 1400 kinderen

huiswerkbegeleiding, een maaltijd en bijbellessen. Ook kunnen ze meedoen aan sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Help je mee?

Met jouw gift aan het programma werelddiaconaat van Kerk in Actie geef je kinderen in Moldavië de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Van harte aanbevolen!

Collecte 30 maart Colombia kinderen in achterstandswijken weerbaar maken



kerk in actie Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken

In Colombia groeien veel kinderen en jongeren op in achterstandswijken vol armoede en geweld. In wijkcentra van partnerorganisatie FPT vinden zij een veilige plek. Ze kunnen er terecht voor sport en spel, ontmoeten er leeftijdsgenootjes en worden gestimuleerd onderwijs te volgen en weg te blijven bij criminaliteit en geweld.

Bedankt voor je gift!

Collecte 6 april de kracht van bijbelverhalen in de Golfstaten



Het aantal christenen in het Midden-Oosten neemt in snel tempo af, maar in de Golfstaten is een tegenovergestelde trend zichtbaar. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië, en de Filippijnen. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van hen zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. Eeuwenoude verhalen krijgen zo betekenis in het leven van arbeidsmigranten, die daaruit kracht en hoop putten. Dat helpt hen om vol te houden in hun vaak zware arbeidsomstandigheden. We bevelen deze zendingscollecte van harte bij je aan!

Collecte december 2024 januari 2025

Datum	Collecte Kerk	Collecte Diaconie	Doel Diaconie
24-nov	€ 63,60	€ 65,20	PKN Pastoraat
1-dec	€ 26,80	€ 76,00	KIA Werelddiaconaat Moldavië
8-dec	€ 39,95	€ 92,85	KIA Ghana
15-dec	€ 34,70	€ 55,60	KIA Palestina
22-dec		€ 767,00	Ate (pepermuntactie €1137,05)
24-dec		€ 217,60	Namaste Franeker
25-dec	€ 33,00	€ 82,35	KIA Kinderen in de knel
29-dec	€ 30,50	€ 55,35	Jeugdwerk

31-dec	€ 21,40	€ 29,60	Oudjaarscollecte
1-jan	€ 17,60	€ 25,70	Diakonie
5-jan	€ 22,75	€ 81,40	Open Doors

HART EN ZIELDIENST – 9 februari 2025

Zondag 9 februari jl. organiseerde de Jeugdraad weer een Hart en Zieldienst in de kerk van Reitsum. We mogen terugkijken op een prachtige ochtenddienst! Een dienst waarin er voor jong en oud wat te beleven viel. Wat fijn dat de kerk weer zo goed gevuld was! Jacob van der Wal was onze spreker.

Bij binnenkomst kon elk onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers even gezellig bijpraten. Voor de kinderen was er ondertussen een leuke opdracht om 99 schapjes te zoeken die overal in de kerk verstopt waren! Met Sanne en Benthe in de leiding was het de kinderen gelukt om alle 99 schapjes te vinden en op een schilderij te plakken!

Vanaf 10.30uur begon de dienst en mochten we meezingen met en genieten van gospelband Lighthouse. Bij het kindermoment vertelde Jacob het verhaal over Wollie het verloren schaap. Dat Jezus geen 1 schaapje achterlaat! Door goed te zoeken en hard te roepen, lukte het de kinderen om Wollie te vinden! De kinderen kregen voor onder de preek een leuke knutselopdracht mee om een groot kartonnen schaap te beplakken.

Jacob verzorgde vervolgens op een hele toegankelijke wijze de preek over het thema: Waar is jouw eerste liefde gebleven? Dit deed hij met behulp van de gelijkenissen over: de verloren muntjes en de verloren zoon. Over de onvoorwaardelijke liefde van de Vader voor zijn geliefde kind. Als je je eerste liefde kwijtraakt, dan wordt de afstand tussen elkaar groter. Wat doe jij in 2025? Blijf je feesten of ga je terug naar de eerste liefde van de Vader.

We luisterden hierna naar het prachtige lied, gezongen door Reni en Elisa: Herstel mijn eerste liefde. Aan het eind van de dienst werd het geknutselde schaap weer bij de 99 schapjes teruggeplaatst.

De opbrengst van de collecte was voor Sam& voor alle kinderen en heeft het mooie bedrag van € 198,97 opgebracht.

Onze dank gaat uit naar iedereen die op welke manier dan ook mee heeft geholpen aan deze Hart en Zieldienst. Het was een prachtige morgen.

Tot de volgende Hart en Zieldienst!

Tot de volgende Hart en Zieldienst!

Jan, Piet, Elsanne, Lieuwkje, Sjouke en Sippie
De Jeugdraad





Clubstriid 2025



Op vrijdag 7 februari heeft onze club meegedaan aan clubstriid, een wedstrijd voor jeugd van 12-17 jaar, met opdrachten om zoveel mogelijk punten te scoren. Clubstriid is een activiteit van Roetz, waar we als club bij zijn aangesloten.

De locatie was in het kaatshok, fijn dat het hier kon plaatsvinden! Bedankt! (al was het wel wat fris omdat de cv het liet afweten)

Klokslag 19.00 uur werd de 1^{ste} enveloppe opengemaakt en kon de pret beginnen. Fanatiek en met veel plezier en creativiteit werd er meegedaan, elke opdracht is een verrassing als er op gezette tijd weer een enveloppe opengemaakt word. De uitslag van elke opdracht moet direct doorgegeven worden door de jury aan het hoofdkwartier. Alle opdrachten hebben verband met elkaar en als laatste moet er met de uitslag een video gemaakt worden die meetelt in de eindscore.

Na het doorgeven van de laatste opdracht is het wachten op de uitslag. Onder het genot van een muzikje en chips met fris komt Hantum als eindoverwinnaar uit de bus. Jammer voor ons, maar als 5^e hoeven we ons zeker niet te schamen.

Iedereen bedankt voor jullie inzet en meedoen.

Leiding deze avond, namens de jeugdraad, Alle, Lieuwkje en Piet

Uitslag clubstrijd 2025

1. Jeugd Hantum	144 Punten
2. St Jacobiparochie	137 Punten
3. Walterswald Connected	133 punten
4. 'T Zand Godlinze	132 Punten
5. Reitsum de Flieterpers	130 Punten
6. Raard	130 punten
7. Sexbierum	123 punten
8. Moarre groep 2	122 punten
9. Club Kollum groep 1	121 punten
10. Dronrijp Club4you	121 punten
11. Opeinde Nijega groep 2	120 punten

12. Club Anjum	120 punten
13. Dronrijp club	119 punten
14. Akkrum Droktemakkers	118 punten
15. Workum jeugd brijbekken	116 punten
16. Oudhorne COH	115 Punten
17. Aldeberkoop hangout	113 punten
18. Club Kollum groep 2	112 Punten
19. Moarre groep 1	104 punten
20. Opeinde Nijega groep 1	88 punten
21. Wolvega connect 51	87 punten

Bedankt

Nij't er it jachtgeweer yné wiilgen hongen hat,
docht er dit no ek mei syn hageskijrre en meanmasine.
Us tsjerkhûfûnderhâldsman yn Lichtaard Cees Verwolf hâld der nei jierren trouwe tsjinst
mei op.
It makke neat ût wanneer je op't tsjerkhûf keamen,
it lei der altiid kreas by.
Wy wolle Cees by disse hertlik bedanke, en winskje him en Ciska noch in protte noflike
jieren ta.
Ek winskje wy Edwin v.d Meer de nije meaner in soad sukses.

De tsjerkfâden

Bibelkring

De bibelkring sil ek wer bij elkoar komme op 25 maart, it begjint om 20.00 uur. Foar koffie
en thee wurdt fersoarge.

Kerkelijkbureau

Bij geboorte, huwelijk, geregistreed partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr.
A.S. Sijens a.s.sijens@knid.nl Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG
Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij
verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com
kopij kerkblad graag in word en tekst graag verdana 10.

**Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse
Gemeente Reitsum@pgreitsum16**

09-03	11.00 u	Jeugdraad, hele speciale kinderdienst Simon en Zo (Barmhartige Baviaan)	
		Met Fredie en Harry Nijhof	Houten
		Coll.1e Plaatselijk Jeugdwerk	
		Koster: dhr. Fokke Sierksma	
12-03	19.30 u	Ds. K.van Wijngaarden, Bidstond	Holwert
		Coll. 1e Kerk	
		Coll. 2e KIA werelddiaconaat Kameroen	
		Koster: dhr. Herman Akkerman	
16-03	09.30 u	Dhr.J.Nentjes	StAnnaParochie
		Coll.1 ^e Kerk	
		Coll.2e PKN missionair werk kliederkerk	
		Koster: dhr. Oane Sierksma	
23-03	09.30 u	Mevr. Tj. Bloem	Minnertsga
		Coll:1 ^e Kerk	
		Coll:2 ^e KIA werelddiaconaat Moldavië	
		Koster: dhr. Hylke Hoekstra	
30-03	10.00 u	Dhr. T. Simonides, Foswerd	Burdaard
	09.30 u	Koffie/Thee	
		Coll.1e KIA werelddiaconaat Colombia	
06-04	09.30 u	Ds. W. Veltman, bevestiging ambtsdragers	Reitsum
		Coll. 1e Kerk	
		Coll. 2e KIA zending Golfstaten	
		Koster:dhr. Louw Wiegersma	

**Achterkant van kerkblad WEBSITE www.deflieterpen.nl vervangen door
<https://pknreitsum.com>**

Graag bij algemeen

Veertigdagentijd: samen toeleven naar Pasen (René de Reuver)

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning, van toeleven naar Pasen. Veel lokale gemeenten zien in deze periode een kans om verbinding te leggen met mensen die op zoek zijn, of om iets voor een ander te betekenen.

Aswoensdag: teken van kwetsbaarheid

De Veertigdagentijd begint op 5 maart met Aswoensdag, een dag waarop we letterlijk een teken van vergankelijkheid ontvangen. Wie wil, kan een askruisje laten zetten,

gemaakt van de verbrande palmtakken van vorig jaar. Dit ritueel herinnert ons eraan dat wij stof zijn en tot stof zullen wederkeren. Het is een besef dat ons klein maakt, maar niet machteloos. Juist in onze kwetsbaarheid kunnen we de weg van God opnieuw zoeken.

De weg van Jezus

In de veertigdagentijd lopen we mee met Jezus die zichzelf gaf uit liefde. Hij koos voor nederigheid en overgave. Zijn weg laat zien dat heel worden geen individueel project is, maar een weg van verbondenheid met God en de ander, waarin we leren ontvangen en delen. Inkeer en omkeer zijn hierin sleutelwoorden. Inkeer betekent eerlijk naar jezelf kijken: waar ben ik de verbinding met God of met anderen kwijtgeraakt? Waar ben ik te druk geweest met eigen zorgen en verlangens? Omkeer betekent een bewuste keuze maken: Wat kan ik veranderen om dichter bij Gods liefde en gerechtigheid te leven?

Heel worden in een gebroken wereld

Wie om zich heen kijkt, ziet een wereld die snakt naar heling: denk aan de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, aan armoede en eenzaamheid. De Veertigdagentijd roept ons op om niet weg te kijken, maar ons hart te openen. Dat begint bij de erkenning dat wij zelf ook gebroken mensen zijn. Gods koninkrijk is geen verre toekomst, maar breekt nu al door in kleine daden van liefde en recht. Stap voor stap mogen we groeien in geloof, hoop en liefde.

Samen onderweg

De Veertigdagentijd biedt ruimte om als gemeente samen op weg te gaan. Door gebed, vieringen en gezamenlijke activiteiten kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen. Door met elkaar in gesprek te gaan over wat het lijden, sterven en opstaan van Jezus betekent in ons leven, groeien we samen toe naar Pasen.

>> **Leestip:** Het bezinningsboek 'Aan tafel met Jezus' (onder redactie van ds. René de Reuver) beschrijft zeven ontmoetingen met Jezus. Het is geschikt voor persoonlijke lezing, voor bespreking in een groep, of om te lezen in vieringen of vergaderingen.

Minsken fan `e wei

'Je kunt beter met z'n tweeën dan alleen zijn, want samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind.'
(Prediker 4:9v, NBV21)

Een volle zaal

Op 23 januari kwamen afgevaardigden van meer dan 120 van onze 203 gemeentes in Joure bij elkaar. Wat kunnen we voor elkaar betekenen nu we in getal steeds kleiner worden? Op die vraag zochten we een antwoord. Ieder heeft daarover iets op papier gezet. Het kost even tijd om dat op ons in te laten werken, dus daarover leest u volgend keer. Deze keer krijgt u een aardige puzzel met drie kerkenraden die zich afvragen hoe het verder moet.

Drie krimpende gemeentes

Het probleem van dit drietal is gemakkelijk gesteld: de gemeente wordt kleiner, de kerkgangers grijzer, ambtsdragers en vrijwilligers steeds moeilijker te vinden. Dat is duidelijk. De oplossing lijkt dan ook een ABC'tje: als het alleen niet meer lukt, dan doe je het samen. Zo staat dat ook in de tekst van Prediker hierboven. Maar zo eenvoudig is het niet. Want al worden ze alle drie kleiner, ze doen dat wel elk op hun eigen manier. Laat ik ze voor het gemak X, Y en Z noemen.

Gemeente X

Het loopt allemaal nog best wel aardig, daar in X. In de kerkenraad zijn wel wat vacatures, maar dat is vooral omdat ze de lat niet te laag wilden leggen voor zichzelf: voor elke wijk een ouderling en een diaken, twee jeugdouderlingen en een college van kerkrentmeesters waarin alle kennis en kunde aanwezig is, van administratie tot bouw. Daar valt nu wel eens een gaatje, en ook de deelname aan jeugdclubs en jongerenkoor loopt terug. Maar daarover hoor je ze niet klagen: ze hebben tenminste nog clubs en koor! Als buurgemeente Y aanklopt om samenwerking, gaan ze daar natuurlijk graag op in: elkaar ondersteunen is een goede christelijke gedachte en misschien levert het voor club en koor nog wat extra deelnemers op.

Gemeente Y

In Y herkennen ze het beeld van X wel: zo zag het er een jaar of tien geleden bij hen ook nog uit. Sinds die tijd is het eigenlijk best wel hard gegaan. Toen één van de jeugdleiders ermee ophield, was het al snel met het hele clubwerk gedaan. Blijkbaar was die ene toch de trekker van het geheel. En toen in één jaar een drietal vacatures in de kerkenraad niet vervuld konden worden, durfde daarna niemand het nog aan: wie weet wat er met al die vacatures voor extra werk op je bord komt te liggen. En zo ging de fut er wat uit. Ze gaan dus op zoek naar een goede samenwerkingspartner om de handen in één te slaan. Zou buurgemeente X daar misschien voor open staan?

Gemeente Z

Op de kerkenraad van Z zijn ze al eerder op dit idee gekomen. Het kost hier al jaren veel moeite om alle plekje's in kerkenraad en vrijwilligerswerk bezet te houden. Gelukkig zijn er altijd wel mensen die na enig aandringen de verantwoordelijkheid wel voelen: schoorvoetend maar vol liefde voor de gemeente hebben ze hun taak in de kerk opgepakt. Maar het valt ze niet mee, je weet van tevoren niet half wat er allemaal van je gevraagd wordt, van huisbezoek en consistoriegebed tot VOG en FRIS. Er wordt nogal eens gezocht aan de vergadertafel: waarom moet het zo moeilijk allemaal? Ze hebben nu wat contact gezocht met buurgemeente X, dat zijn wel weer extra vergaderingen maar het geeft ook herkenning en nieuwe energie. Nu wil de kerkenraad van Y ook meedoen: dat is nog een avond vergaderen erbij...

Voor Z kan het al niet meer

Eerlijk gezegd heb ik er alle begrip voor wanneer de kerkenraad van Z de deur dicht doet voor die van Y. Ze zijn echt al aan het eind van hun Latijn! Verantwoordelijk als ze zijn hebben ze de taak van hun voorgangers overgenomen. Vaak bladeren ze nog even terug: hoe deden ze dat maar weer? En de angst slaat hen om het hart als er weer iets nieuws bij komt. Ze verlangen naar rust: dat is toch wat je mag zoeken in de kerk? Ze geloven in de Heer en hebben hart voor hun naaste maar met organisatie en bestuur hebben ze helemaal niets.

Voor X hoeft het nog niet

De kerkenraad van X kun je het niet kwalijk nemen dat ze geen haast maken. Het loopt allemaal aardig in de gemeente en dat willen ze graag zo houden. Natuurlijk is het aardig

om een keer met Z om de tafel te gaan. En ook met de mensen van Y kunnen ze goed overweg. Maar het moet niet ten koste gaan van de gemeente in X. Het gaat steeds wat minder soepel, dus ze moeten echt alle zeilen bijzetten om de boel draaiend te houden. En ze willen ook nog wel weer een musical doen met elkaar. Als Y en Z daar nu ook aan mee willen doen, dan lukt dat misschien wel. De samenwerking is voor hen vooral een kans om genoeg mensen bij elkaar te krijgen voor hun eigen programma en wie neemt hen dat kwalijk?

Voor Y moet het wel...

De kerkenraad van Y zit hier wel iets anders in. Ze willen graag dat er in hun dorp een levende gemeente blijft, met regelmatig een kerkdienst, een vorm van pastoraat en als het even kan ook iets voor de jeugd. Als ze voor alles naar X moeten, dan gaat de onderlinge band, die ze in jaren hebben opgebouwd, snel verloren. En dan is er nog het mooie contact met school. Als ze met X nu eens alleen wat bestuurlijk konden samenwerken, dan blijft het verder mooi zoals het was.

Wie schrijft er een ABC voor X, Y en Z?

Moet Y maar Afzien van de plannen en... nu ja, dan weet ik het verder ook niet? Moet X de last van Y en Z maar op z'n schouders nemen, met desnoods een Burn-out tot gevolg? Moet Z maar doorgaan tot de laatste het licht uitdoet, waarna de Classis de boel op kan ruimen? We hebben dan wel een ABC van Afzien, Burn-out en Classis, maar daar redden we het niet mee.

Zelf meedenken?

Zoals gezegd: in het volgend nummer leest u een impressie van de reacties op de vragen van 23 januari. Welke rol moet een gemeente als X spelen voor een gemeente als Z? Zijn ze verantwoordelijk voor elkaar? En moeten ze een gemeente als Y daarbij ontzien? En wat zou daarbij de rol van de classis kunnen zijn? Als u de scribe een mailtje stuurt kunt u nog een exemplaar van de lijst krijgen om zelf te reageren of om het eens te bespreken in uw kerkenraad.

Visitatie

Iets heel anders: op 1 maart draagt ds. Idske van der Pol het voorzitterschap van het College van Visitatoren over aan ds. Alco Meesters. Hij is daartoe door de classis beroepen als predikant in algemene dienst en zal t.z.t. aan de classis worden verbonden. Ds. Van der Pol neemt afscheid van ons in de vesper voor de classis op 22 mei. Die viering begint om 19.15 uur in de Martini van Franeker en ieder is daarbij van harte welkom.

Hoe kom je armoede op het spoor?

Kerk in Actie organiseert samen met de classis op vier verschillende locaties een themabijeenkomst over 'armoede': 10 maart (19.30) in Heerenveen (Trinitas), 17 maart (13.30) in Stiens (De Hege Stins), 24 maart (19.30) in Sneek (Martinikerk) en 31 maart (13.30) in Surhuisterveen (Lantearne). De bijeenkomst is bedoeld voor diakenen en andere geïnteresseerden. Meer informatie en aanmelding bij: j.boonstra@protestantsekerk.nl.

Jeugd en Kerk

Op 8 mei organiseert de classicale werkgroep Jeugd & Kerk in Heerenveen een workshopavond voor jeugdleiding. Aan thema en invulling wordt gewerkt, maar de datum kun je alvast in je agenda zetten.

Met hartelijke groet, ds. Riemer Praamsma uw classispredikant