



Protestantse gemeente Reitsum c.a.

Gemeentenijjs

De desimber moanne, wie in moanne fan mei elkoar. Breamiel yn it doarpshûs, muntsje aktie oan 'e doar troch de jeugd. De zandtovenaar yn in folle tsjerke mei it krystferhaal. Heerlik sa'n moanne. Op de 24 desimber hâlde Ds. K. de Gier syn lêste oertinking en wol bij ús. At je 87jier binne mei je sels ek wolris taskôger wêze. We ha him bedankt foar de 30 jier dat hij hjir wolris foar gie.

We stean alwer yn it nije jier. Wat sil it ús bringe? We ha yn de ôfrûne tiid mei de stim-briefkes op paad west, hjir en dêr in lekker bakje koffie derbij krigen. Bin wer benijd, wa at ús ploeg fan de tsjerkeried dit jier wer fersterkje sille.

Op 19 jannewaris is der wer in praisejûn yn de tsjerke. Jo kin dan moarns thús langer kofje drinke want dan ha we gjin tsjinst. Wa at yn 2025 ek in bakje kofje drinke wol mei jim âlderling as Ds. Veltman: lûk ús oan de mouwe, dêr bin wij altijd foar yn.

Groetnis fanút de tsjerkeried.

Ik krige dit gedicht noch fan ien fan ús gemeenteleden, dat woe ik graag mei jim dele:

*In moeilijke dagen geeft Hij
Zijn beide handen
In tijden van verwarring laat Hij
Zijn licht steeds branden
Hij geeft moed, Hij geeft kracht
Zelfs als je het niet verwacht
Die handen mag je grijpen
In dat licht mag je staan
Soms kun je 't niet begrijpen,
maar samen met Hem
Is elke weg te gaan.*

Verjaardag

25 januari

mevr. T. Feenstra-Elzinga

78 jaar

Reitsum

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 10 december 2024, in dorps huis " de Fjouwer " te Reitsum.

Opening: door de voorzitter A. Zoodsma wordt eenieder welkom geheten. Hij opent de vergadering met het lezen van Johannes 1: 1-18. Gevolgd door een meditatie: "Je bent van mij, je bent kostbaar". Daarna wordt een zegen gevraagd over deze avond.

Notulen: 29-11-2024 De notulen worden goedgekeurd en getekend. Roetz is uit YMCA-Noord ontstaan en is in Noordoost Nederland actief. Daarnaast bestaat YMCA-Nederland ook nog steeds.

Zieken: We hebben aandacht voor de zieken en hen die zorg krijgen. Het doorgeven van zieken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door aan de wijkouderling.

Beroepen predikant: Er is nog geen voortgang.

Evaluatie Gemeenteavond: Pub-quiz, gemaakt door ds. Van Wijngaarden, was erg geslaagd. Website van de kerk: Nog wat puntjes om te regelen; De foto's die op de site komen, kunnen na aantekenen van bezwaar verwijderd worden. Kerkgeschiedenis, ANBI, en Plaatselijke regeling komen ook op de site. Op de site staat een QRcode om collectes te doneren. (werkt nu nog niet)

Preekvoorziening: Om de preekvoorziening te waarborgen kunnen we ook om 11 uur een dienst houden. Voorstel om ook de Paascyclus af te bouwen. i.v.m. tekort aan predikanten. De donderdag- en zaterdagavond schrappen. Op vrijdagavond het Avondmaal houden. Dit alles nog bespreken op gemeenteavond in maart. Komende Paascyclus in 2025 gaat als het mogelijk is nog wel door.

Kerkblad: Het kerkblad hebben we samen met Burdaard. Dit blijven we zo houden, tenzij Burdaard aangeeft er mee te willen stoppen. Een alternatief is het kerkblad "Geandewei". Hierop moet je je wel abonneren.

Kerst: Kerstnachtdienst: Voor de dienst is er een broodmaaltijd met de jeugd. Er komt weer een kerstboom in de kerk.

Verkiezing nieuwe ambtsdragers: De ouderlingen; G. Hoekstra en J.P. Sierksma, de jeugdouderling P. Reitsma en de diaken H. Hilverda hebben allen aangegeven te willen stoppen na afloop van hun termijn. De stembriefjes komen 18 december bij de gemeenteleden in de bus. Ook doopleden boven de 18 jaar mogen stemmen. Op 27 en 28 december worden de stembriefjes weer opgehaald. Het tellen van de stemmen is op 30 december bij A. Zoodsma.

Bezoekregeling 70+ leden: Gemeenteleden krijgen vanaf 70 jaar op of rond de verjaardag altijd bezoek met een attentie van de kerk. Er is besloten de leeftijdsgrens te verhogen naar 75 jaar.

Gesprekavonden: Voorstel om dit in het najaar van 2025 te doen, dit was voorheen ook altijd in het najaar. Tijdens corona is dit verschoven. Zelfde opzet; Ook middagen inplannen i.v.m. oudere leden.

Vergaderdata: De volgende kerkenraadsvergaderingen zijn vastgelegd: Op dinsdagavond: 14 jan., 4 maart, 15 april, 27 mei, 8 juli, 2 sept., 7 okt., 11 nov.

Jaarboekje; Iedereen moet de gegevens herzien/nakijken/aanvullen en voor 1 februari naar Baukje Stielstra sturen.

Nieuwjaarsmorgen: Koffiedrinken voor de dienst

Pastoraal medewerker ;Ds. W Veltman gaat de oudere leden in onze gemeente weer een bezoek brengen.

Solvabiliteitsverklaring: Is weer geregeld voor een jaar.

Diaconie; N.a.l.v. notulen van 20-11-'24, Op 17 december broodmaaltijd voor de oudere gemeenteleden. In de toekomst krijgen alleen de 70+ leden een uitnodiging. (dit is nu nog 65+)

Kerkrentmeesters: N.a.l.v. notulen 03-12-'24, Dhr. C. Verwolf stopt met werkzaamheden op het kerkhof in Lichtaard. Rineke (organist) is langdurig ziek. Beide krijgen attentie van de kerk. De baar uit de kerk van Lichtaard gaat naar A. Zoodsma. Urnenmuur nog niet klaar. Er komen nog platen voor de nissen. Er zijn 2 nieuwe stofzuigers voor de schoonmaak in de kerk aangeschaft.

Jeugdraad: N.a.l.v. Notulen 20-11-'24. De zandtovenaar komt op zondag 22 december. Flinke reductie op de prijs heeft de doorslag gegeven. Er komt nog een flyer in de bus. Kinderen krijgen na de dienst een verrassingspakketje mee naar huis. Ook wordt er een pepermuntenactie door de jeugd gehouden. Opbrengst van de collecte van 22 december en pepermuntenactie zijn voor Metakids (Metabole stofwisselingsziekten actie van Serious Request)

Liturgiecommissie: Kerstnachtdienst: Concordia uit Wanswerd komt met ongeveer 8 leden.

Sluiting: Dhr. J. Reitsma sluit de vergadering met "De veilige rots". Uit: "Levende in vertrouwen" van Nel Benschop.

Volgende vergadering: Deze zal gehouden worden op 14 januari in het dorps- huis "De Fjouwer" te Reitsum, aanvang 19.45 uur. Sluiting : Dhr. A.S. Sijens

**Uitnodiging voor de NieuwjaarsPraise & Worshipavond Zondag 19 januari 2025
Aanvang 19.30 uur in de kerk van Reitsum
Met Luuk Salomons en Klaailûd**

Geniet jij van goede muziek en vind je het geweldig om God hiermee groot te maken en Hem hierin te ontmoeten? Je bent van harte welkom op onze NieuwjaarsPraise & Worshipavond! Tijdens deze NieuwjaarsPraise & Worshipavond willen we de tijd nemen om lekker te zingen voor onze God, maar ook om stil te worden en de muziek en de teksten echt binnen te laten komen. De collecte tijdens deze dienst is bestemd voor:

KIA kinderen in Oekraïne

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee?

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee?

Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte kinderen Oekraïne, of doneer online. Hartelijk dank!

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?



NieuwjaarsPraise & Worshipavond
Met Klaailûd en Luuk Salomons

Zondag 19 januari 2025
Aanvang 19:30
Kerk van Reitsum
Toegang Gratis!

Collecte: KIA kinderen in Oekraïne

Liederen:
Breng ons samen opw. 787
Duitzend Halleluja's opw. 873
De kerk van alle tijden (Lev)
Jezus Overwinnaar opw. 832
Het leven in mij opw. 801 (Reyer)
Mijn Anker opw. 822 (Reyer)
Hoe groot zijt Gij (Kees Kraayenoord)
Vul dit huis met uw glorie opw. 815 (InSalvation)
Vrijheid opw. 882
Goedheid van God opw. 849
Bouw uw Koninkrijk opw. 769

Collecte 26 januari Wereldlepradag

Herinnert u zich uw schooltijd nog? Hopelijk was het een onbezorgde tijd met mooie vriendschappen. Het is een zegen als dit warme herinneringen mogen zijn. Herinneringen om te koesteren.

Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. Rani kreeg lepra. Zij moest meemaken hoe het is als je niet welkom bent op school. Als de andere kinderen je ontwijken vanwege je vlekken en littekens. Rani verstopte zich in huis en wilde zich niet meer laten zien. Haar moeder voelde zich machteloos.

Als een kind de diagnose 'lepra' krijgt, stort haar wereld in. Rani's moeder werkt hard om voor Rani en haar zus te zorgen maar het is moeilijk. De uitsluiting waarmee Rani kampt, heeft effect op het hele gezin. 'Kon ik maar weer naar school,' zegt Rani.

Voorlichting is een belangrijk onderdeel van het werk van Leprazending. Medewerkers trekken erop uit om op scholen en in lokale gemeenschappen te vertellen wat lepra is. Angst voor besmetting en vooroordelen wegnemen: dit is een cruciaal onderdeel van de zorg aan leprapatiënten. Zodat zij hun eigen plek in de maatschappij kunnen innemen.



U kunt een kind als Rani helpen om weer mee te doen met het leven. Dan durft zij weer het huis uit, naar school en vriendjes maken. Dat zou toch vanzelfsprekend moeten zijn voor ieder kind? U kunt ervoor zorgen dat een kind met lepra niet meer buitenspel geplaatst wordt.

We gunnen onze kinderen het beste. Heel hartelijk dank dat u ook naar kinderen met lepra omziet. U geeft hen het leven terug.

2 februari Kia collecte noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië

In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste jaren steeds vaker te maken met droogte. Voor ons uitzonderlijke situaties, die tot discussie leiden. In Ethiopië zijn ze droogte van oudsher gewend en zijn dit soort gesprekken aan de orde van de dag. Zeker nu het klimaat verandert en de regen onregelmatiger valt. Vandaag collecteren we daarom voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Ethiopische partners van Kerk in Actie leren boeren en boerinnen om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering:

- ze leren over irrigatie en het behoud van vruchtbare grond;
- ze krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hoe ze die moeten verbouwen;
- ze leren geld sparen en verdienen met kleine handeltjes;
- ze worden gewaarschuwd voor extreme droogte en hevige regen, zodat ze weten wanneer ze het beste kunnen planten en oogsten.

Maar regelmatig is er in bepaalde delen toch ook noodhulp nodig. Dat is op dit moment weer het geval. In Ethiopië, Kenia en Somalië dreigt hongersnood voor miljoenen mensen. Het is in 40 jaar niet zo droog geweest. Mede dankzij uw bijdrage aan deze collecte kan Kerk in Actie voedsel en water uitdelen aan de meest kwetsbaren in Ethiopië en Kenia. En daarnaast gezinnen in Ethiopië blijven voorbereiden op de klimaatverandering om noodhulp te voorkomen.

We bevelen deze collecte van harte aan.

Activiteiten 'Iepen Kleaster' te Gerkesklooster (Classis Fryslân)

Eerdere activiteiten van 'Iepen Kleaster' Gerkesklooster: In januari 2024 was er een kloosterdag voor vrouwen. Het was een dag met bemoediging, verdieping en geloofsopbouw. Het kloosterweekend in mei/juni stond in het teken van: 'Gezonde grenzen'. De kampeerders gingen mee in het ritme van het voormalige Cisterciënzer klooster Jeruzalem. Er waren vieringen, meditaties, workshops, wandelingen. En met veel plezier werd een kloostertuin aangelegd waarbij velen niet alleen een steentje bijdroegen in het

onderhouden ervan maar ook de vruchten ervan mochten proeven.

Voor 2025 staan de volgende activiteiten op de agenda:

Zaterdag 5 april kloosterdag voor vrouwen

- Kloosterweekend op 16, 17 en 18 mei 2025
- In juni wordt er rondom het Brouwhuis (Hervormde kerk) een Kloostermarkt georganiseerd

The Chosen , De rots waarop het is gebouwd.

Op 22 jannewaris wolle wij wer in film sjen litte ut de reeks fan The Chosen yn de koste-rij om 19.45 oere. Dernei ha wij neipetear. Om 19.30 oere stiet de koffie klear. Graach moetsje wij jimme dan. Groetnis Piet en Gré.

Hart en Zieldienst – 22 december 2024

Zondag 22 dec. jl. organiseerde de jeugdraad een hele speciale Hart en Zieldienst. Deze dienst stond geheel in het teken van de Zandkunstenares. Helene Wieringa-Pruijssen was samen met haar man Harm-Jan onze gast. Zij waren speciaal voor deze dienst een dagje eerder vanuit Barneveld naar het hoge Noorden gekomen. We mogen terugkijken op een prachtige dienst waarin er voor jong en oud wat te beleven viel! Wat fijn dat de kerk zo goed gevuld was, en ook zoveel kinderen!

Bij binnenkomst kon elk even gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. Vanaf 10.30 uur begon de dienst met als thema: Liefde is het mooiste geschenk! Tine stak de 4^e adventskaars aan en Benthe las het bijbehorende gedichtje voor. Hierna kon elk meegenieten en zich verwonderen over de prachtige tekeningen die op de beamer ontstonden. Wat werd er nu weer getekend? De gemeente zong of luisterde naar de prachtige kerstliederen en de getekende plaatjes vormden het verhaal.

De kinderen mochten meedoen met het raadspelletje. Wat tekende Helene? Hierna was het tijd voor het Kerstverhaal: Het geschenk voor het Kind. Over Irenus, de zoon van Koning Balthasar, die stiekem op zoek gaat naar de pasgeboren Vredevorst. Hij neemt i.p.v. gouden geschenken zijn 3 mooiste spullen speelgoed mee: zijn bal, zijn lievelingsboek en Pluto zijn witte hondje. Onderweg geeft hij alles weg. Met lege handen komt hij uiteindelijk bij Maria en het kindje Jezus. Maar dat is niet belangrijk! Het kindje is blij met zijn lege handen. Want dat is het grootste geschenk voor het kind. Alles wat je doet voor anderen, heb je voor Hem gedaan.

Natuurlijk waren we ook heel erg benieuwd naar het eindbedrag van de pepermuntactie: Jan, Ilse en Laura maakten het nog even spannend door het eindbedrag van € 1.137,05 op een blanco cheque te schrijven! De opbrengst van de collecte tijdens de dienst bedroeg €767,00. Twee prachtige bedragen! Aangevuld door de kerk is het geweldige totaal bedrag van € 3.000,00 voor Ate♥ Onderzoek Metakids Serious Request opgebracht.

Na afloop mochten alle kinderen nog met de Zandkunstenares in het zand tekenen. Ook was er voor elk kind nog een tasje met een leuke Kerstverassing! Onze dank gaat uit naar iedereen die op welke manier dan ook mee heeft geholpen aan deze hele bijzondere dienst. We hopen elk op zondagavond 19 januari te ontmoeten bij onze NieuwjaarsPraise & Worshipavond met Luuk Salomons en Klaailûd.

See you! Jan, Piet, Elsanne, Lieuwkje, Sjouke en Sippie.



Verslag van de kerstavond op 24 december 2024

Afgelopen kerstavond mochten we samen met de clubjongeren een gezellig avondje met elkaar beleven. Net als vorig jaar een last-minute actie maar we waren toch weer met een mooie groep jeugd! Vanaf 19.00 uur was de Herberg geopend en kon elk gezellig aan de lange tafel aanschuiven om van een goed verzorgde broodmaaltijd (verzorgd door Piet en Jitske) te genieten. Naast de gebruikelijke kersttoppers als kerstbrood en suikerbrood waren er heerlijke kroketten, verschillende soorten brood, roomboter en andere lekkernijen. Esther had 2 heerlijke pannenkoeken soep voor ons gemaakt. Nadat elk vol en verzadigd was gingen we verder met het 2^e deel van de avond: DE KERSTCHALLENGE – een bijzonder spel waarbij je d.m.v. audiobestanden en opdrachten over bekende personages uit de bijbel onderdeel van een verhaal werd.

Spel 1 over Jacob was het spel over 2 leugens en 1 waarheid

Spel 2 over Lea was het spel met de post-it's met namen van de clubleden

Spel 3 over Ruth was het spel van de Stille stapel – probeer zonder met elkaar te praten kaarten met oplopende aantallen op te gooien.

Spel 4 was het spel waarbij er torens met tegenslagen moesten worden gebouwd.

Na elk spel kregen de deelnemers een stuk van het gebroken hart. Uiteindelijk werden alle stukken weer tegen elkaar gelegd en was het hart weer heel. Met als conclusie:

"Laat het licht door jou heen schijnen In een wereld die soms donker lijkt, kunnen wij het licht zijn. We kunnen anderen helpen die ook gebrokenheid ervaren. Vraag jezelf af: hoe kan ik vandaag iemand helpen om zijn hart te helen? Misschien door een vriendelijk woord, een daad van vergeving, of simpelweg door er voor iemand te zijn. Net zoals het licht van de kaars door de breuken van dit hart schijnt, zo kan ook Gods liefde door jouw gebrokenheid heen anderen bereiken." We mogen terugzien op een hele gezellige ontspannende avond!

Kerstochtend 25 december 2024 – zingen door de Flieterpen

Want een Kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven! Wat was het prachtig om op deze vroege ochtend weer met een grote groep jongeren en jong van hart mensen zingend door de Flieterpen te gaan! Na afloop was er tijd om met z'n allen nog even gezellig met elkaar na te praten en op te warmen onder het genot van een heerlijk ontbijtje in het dorps huis. Voor beide activiteiten, iedereen heel erg bedankt voor het komen en meedoen! Jan, Piet, Sjouke, Lieuwkje, Elsanne en Sippie



Kerstviering 65 plussers op 17 december 2024

Kerstviering voor 65 plussers georganiseerd door de diaconie in Reitsum. De meeste 65 plussers uit de gemeente in Reitsum waren naar de Kerst broodmaaltijd in het dorps huis op 17 december aanwezig. Hieronder staan enkele foto's. De organisatie was in handen van de diakenen. De muzikale begeleiding was in handen van Betty Wassenaar en Mevr. Sara Hilverda-Reitsma. De meditatie werd verzorgd door Dhr. T. Simonides uit Burdaard. Het was weer een gezellige avond.



Kerkelijkbureau

Bij geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. A.S. Sijens a.s.sijens@knid.nl Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com kopij kerkblad graag in word en tekst graag **verdana** 10.

**Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse
Gemeente Reitsum@pgreitsum16**

12-01	09.30 u	Ds. L. Adema. Heilig Avondmaal Coll.1e Stichting Oecumenische Hulp Koster: dhr. W. Zoodma	Metslawier
19-01	19.30 u	Praisedienst geleid door Luuk Salomons Met medewerking van Klaailûd Coll.1e Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee? Koster: dhr. J. de Jong	jeugdraad
26-01	09.30 u	Mevr. N. Berntsen Coll.1 ^e Kerk Coll.2e Leprastichting Koster: dhr. T.Santema	Leeuwarden
2-02	09.30 u	Dhr. J. Appelhof Coll:1 ^e Kerk Coll:2 ^e KIA werelddiaconaat Ethiopië Koster: dhr. Y. Wijbenga	Dokkum



Ds. René de Reuver
scriba generale synode

Hoe begin jij aan dit nieuwe jaar?

Laat je met opluchting het oude jaar achter je, of juist met dankbaarheid? Kijk je hoopvol vooruit, of juist met bezorgdheid?

Een nieuw jaar is voor veel mensen een moment om even pas op de plaats te maken, om terug te blikken en vooruit te kijken. Vaak komen daar ook goede voornemens bij kijken. 'Dit jaar ga ik eindelijk die tien kilo afvallen.' Of: 'Dit jaar ga ik wél meer tijd vrijmaken voor mijn gezin.'

Een ander perspectief.

Ook het huidige jaarthema van de Protestantse Kerk - 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk' nodigt uit om een pas op de plaats te maken. Maar dan wel op een radicaal andere manier. Want hoewel er helemaal niets mis is met goede voornemens, laat het licht van Gods koninkrijk ons perspectief nogal verschuiven. Dan gaat het opeens niet meer over onze eigen prestaties – of ons eigen falen - maar over onze ontvankelijkheid voor de goedheid van God.

In één bijbelverhaal wordt dat heel duidelijk. In de gelijkenis van de werkers in de wijngaard (Matteüs 20:1-16) vertelt Jezus over een landheer die er meerdere keren per dag op uit trekt om arbeiders te werven voor het werk in zijn wijngaard. Als de lange werkdag ten slotte afgelopen is, wordt het loon uitbetaald. En dan blijken alle arbeiders – of ze nu de hele dag of slechts één uur gewerkt hebben – hetzelfde loon te ontvangen. De arbeiders die de hele dag gewerkt hebben, vinden dat onrechtvaardig. Maar de landheer vraagt hen: *Ben je jaloeers omdat ik goed ben?*

Het goede van God.

Het voelt voor ons logisch om te denken in termen van bezit, van verdienen, van recht hebben op, van loon naar werken. Maar in Gods koninkrijk gaat het over gezien worden, mee mogen doen, mogen ontvangen. Ten diepste leven we van de goedheid van God, en die is niet afhankelijk van onze prestaties. Dat kan een bemoedigende boodschap zijn: ook als je jezelf tekort voelt schieten, mag je terugvallen op de liefde en genade van God. Maar het zet je ook op scherp. Lukt het je om met diezelfde blik naar anderen te kijken? Schrijf je anderen af als hun prestaties achterblijven, of geloof je dat God ook hen het goede wil geven?

Deze gelijkenis roept je niet op om alles uit je handen te laten glijden en rustig achterover te leunen. Ook in dit nieuwe jaar kan God volop nieuwe arbeiders in zijn wijngaard gebruiken. Mensen die 'als nieuw' in het leven durven te staan, zich durven te laten scherpen door het licht van Gods koninkrijk dat hen al toevalt. Mensen die iets van dat licht willen delen, juist op plekken waar het donker is. Doe je mee?

Een gezegend nieuw jaar!

Interkerkelijke vrouwenochtend in Burdaard

Voor 24 jan. 2025 nodigen wij alle vrouwen uit voor de eerste vrouwenochtend van dit nieuwe jaar. Dit wordt de vierde van het seizoen. Met een nieuwsgierig onderwerp: Wie overwint. Ineke Koolhaas zal hierover spreken. Wij zijn allemaal onderweg en wie geloofd ervaart strijd. Ineke zal ook spreken over de overwinning in Christus Jezus.

Hartelijk welkom

Namens het team Interkerkelijke Vrouwenochtenden Burdaard en omstreken.
Ietsje, Ineke, Klaske, Nely en Simone 0648755808.

INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND BURDAARD

"WIE OVERWINT"
INEKE KOOLHAAS

Ik heb de goede strijd gestreden,
Ik heb mijn loop ten einde gebracht,
ik heb het geloof behouden

2 Tim 4 : 7

**VRIJDAG 24
JANUARI 2025**

TOEGANG € 6
inclusief koffie/thee/cake

INFORMATIE : 06-48755808
LOCATIE : MFC HET SPECTRUM, SCHOOLSTRAAT 12
TIJD : INLOOP 9 UUR, START 9.30
OPPAS : ER IS OPPAS AANWEZIG
COLLECTE : VOOR DE ONKOSTEN