



Protestantse gemeente Reitsum c.a.

Gemeentenijis

Justerjûn ha wy wer in tsjerkeriedsgearkomste hân. It wie wer in goeie en fijne jûn. Ik kin net oars sizze. Je fiele je dêr thús. Mar toch, bin der ek dingen wêr at je net bliid fan wurde.

Docht it wurk der ta fan dizze ploech? It wurd krap mei dûmnys, om ús hinne al ferskate gemeenten sûnder herder. Mear opkomst fan jong en âld soe ek fijn wêze. Sok soarte dingen/ fragen fleane mij troch de holle. Mar wy hoege ek net alles te betinken. En we wit ek wol, hannen gear en betrouwe op ús Heit, want wat Hij begûn is, makket Hij ek ôf.

Mar we mei ek wer útsjen nei de tsjinsten dizze kommende moanne. Der stiet wer in Hart en Ziel tsjinst op de planning, mar ek alwer de lêste snein fan it tsjerkelik jier weryn wij stil stean by it ferstjerren fan ús gemeente lid Jan Feenstra. We stekke hjir in kears bij oan , mar ek foar oare minsken die wy misse . In waerm gefoel mei it jo jaan as jo mei meardere minsken sels in kears oanstekke.

Ek mei ik lâns dizze wei jim noch útnoegje foar ús gemeentejûn op 26 novimber.

Kom del, sa witte wy dat wy net allinich steane.

Groetnis fanút de tsjerkeried.

Verjaardagen

9-11	Mevr. W. de Vries-Schaafsma	73	Reitsum
15-11	Dhr. J. Drost	95	Ginum
18-11	Mevr. S. Zoodsma-Tolsma	70	Lichtaard
5-12	Dhr. J. Corporaal	85	Reitsum

Namens de gemeente van Reitsum c.a. een plezierige dag toegewenst samen met jullie kinderen en kleinkinderen.

Gebed om licht

*God, Bron van licht,
Het duister wint zo vaak
in de wereld, in ons leven.
En hoe graag we ook willen
dat het licht doorbreekt,
soms zijn we ziende blind.*

*Heer, U bent toch het licht,
U bent toch degene
die blinden zicht geeft,
die ogen opent,*

*die nacht verdrijft
en een nieuwe
dag laat aanbreken.*

*Leid ons aan uw hand
door de donkere dalen
tot er weer licht is,
begaanbare wegen.*

*Open ook onze ogen.
Breng licht in duisternis
tot de nieuwe morgen aanbreekt
en het nooit meer nacht wordt.*

(door Annemieke Bosman-Mohrmann)

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 29 oktober 2024.

Opening:

Door de voorzitter A. Zoodsma wordt eenieder welkom geheten. Hij opent de vergadering met het lezen van Jeremia 17; "Ik ken de mensen" zegt Jezus. Gevolgd door een meditatie: "Overwin het kwade door het goede". Daarna wordt een zegen gevraagd over deze avond.

Ingekomen

D. Deelstra geeft in haar bericht aan dat er een nijpend tekort dreigt te ontstaan in de preekvoorziening. Optie om meer samen te kerken of om vaker om 11.00 uur op zondag een dienst te plannen. Op Witte donderdag is er geen predikant om het avondmaal te begeleiden. Eventueel verzetten naar de Goede vrijdag. Ook het vinden van organisten wordt lastiger.

Zieken

We hebben aandacht voor de zieken en hen die zorg krijgen. Het doorgeven van zieken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door aan de wijkouderling.

Beroepen predikant

Er is nog geen voortgang. In de vergadering van de Classis (17 oktober j.l.) is over vacante gemeenten gesproken. Conclusie; op tijd samenwerking zoeken met andere gemeenten.

Evaluatie startdienst en ouderenreisje

Startdienst was een boottocht met dienst aan boord. Prachtig weer, mooie dienst. Ouderenreisje op de boot (Earnewâld) en afsluiting met buffet in dorps huis. Opkomst ongeveer 40 ouderen. Eigen bijdrage deze keer was 10 euro. Goed geslaagde middag.

Websitekerk

Er zijn verschillende websites bekeken om inspiratie op te doen. Met behulp van input van Dittie, Wieke en Betty gaat Jillert met de website aan de slag. Er komt een presentatie van de website voor hij online gaat.

Gemeenteavond

Onderwerpen die op de agenda moeten komen: Begroting diaconie en kerk, Beroepen predikant en Plaatselijke regeling. De Plaatselijke regeling krijgen de gemeenteleden via de mail toegestuurd.

Plaatselijke regeling

De plaatselijke regeling is op de vergadering vastgesteld.

Laatste zondag kerkelijk jaar

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is op 24 november. Dit afgelopen jaar is Jan Feenstra overleden. De familie wordt uitgenodigd voor deze dienst.

Begroting

Diaconiebegroting en Kerkbegroting zijn vastgesteld. Resultaat bescheiden positief. Pacht is omhoog gegaan. Een predikant is nog wel in de begroting meegenomen. Discussie

over de Solidariteitskas. Er is namelijk voorgesteld een percentage over het vermogen van de kerkgemeenten in de kas te leggen. Dit leverde veel negatieve reacties op. Dit voorstel is eerst uitgesteld.

Diaconie

N.a.v. notulen van 18-09-'24 Kerstvoorbereiding: 17 december broodmaaltijd ouderen.

Kerkrentmeesters N.a.v. notulen 22-10-'24 Wespennest verwijderd bij de kosterij.

Jeugdraad Voorbereiding kerkdienst 10 december; Schoenendoos actie, voorganger Johan Eisma. Jeugdclub moet nog opgestart worden.

Liturgie commissie Kerstnachtdienst: Corps Wanswerd is gevraagd.

Sluiting: Dhr. H. Hilverda sluit de vergadering met Avondgebed "Vergeef mij". Uit: "Mag ik met je mee" van Nel Benschop.

Volgende vergadering: Deze zal gehouden worden op 10 december in het dorps-huis "De Fjouwer" te Reitsum, aanvang 19.45 uur.

Vergadering van de diaconie 23 oktober 2024

Ingekomen stukken, bedankbrieven van:

Stichting Prins max.

Terre des Hommes.

World Servants.

Toekennen giften:

Giro 555 actie slachtoffers in oorlog gebied	€350,-
Leger des Heils	€250,-
Het Passion, daklozen en verslaafden	€150,-
Edukans onderwijs oost Afrika	€100,-
Vluchtelingenwerk Nederland	€250,-
Leprastichting	€100,-
St. ORA Gezinnen in oorlogsgebieden	€250,-
St. manege zonder drempel	€150,-

UITNODIGING: VOOR DE HART EN ZIELDIENST OP ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 VANAF 10.00 UUR START MET HIGH TEA/HIGH KOFFIE AANVANG DIENST 10.30 UUR.

We gaan er weer een fijne dienst van maken en hopen op een goede opkomst! Bij binnenkomst staat er een heerlijke High Tea/High Koffie op je te wachten!

Het thema van deze dienst is: **GEEF!** m.m.v. JOHAN EISMA

Deze Hart en Ziel dienst staat in het teken van De Schoenendoosactie en is natuurlijk weer geschikt voor alle leeftijden! Via de Schoenendoosactie worden alle kinderen op deelnemende basisscholen gevraagd om een schoenendoos te vullen met spullen voor kinderen die in een arm land opgroeien. In de folder leest u hier meer over.

Maar wij dachten dat deze actie niet alleen goed is voor de kinderen, maar dat ook wij als gemeente, jong en oud, daar een steentje aan kunnen bijdragen. Dat kan op verschillende manieren:

1. U kunt zelf een schoenendoos vullen met materialen. U kunt zelf dan de schoenendoos leuk inpakken en opkleuren, of anders doen de kinderen dat in de Hart en Ziel dienst wel voor U.
2. U kunt bijdragen door materialen te kopen en te schenken. Dat hoeft geen complete schoenendoos te zijn. De kinderen zorgen er dan voor dat die in een mooi versierde schoenendoos worden gepakt.

3. U kunt een bijdrage geven aan de actie door verzendkosten voor uw rekening te nemen.

Alle informatie staat in de folder, deze heeft u vorige week al in de brievenbus ontvangen. Schoenendoos of materiaal kunt u dan meenemen naar de dienst. Doet u mee?? Van harte welkom! Meer informatie is te krijgen bij:

Elsanne: 06-12117932 óf bij Sippie: 06-38484546



Naast inspirerende woorden kun je genieten van én meezingen met BLOEI. Bloei bestaat uit 4 leden: Trienke, Baukje, Jolanda en Bieuwkje en vormen samen een kwartet. Bloei wil graag met haar stemmen en muziek Gods naam groot maken en het evangelie doorgeven.

Hey Hoi Kinderen! Wij hebben jullie hulp nodig!

We denken dat er zondag best wel veel schoenendozen binnen komen die er misschien nog een beetje kaal uitzien! Het zou super toppie zijn dat jullie zondag, als heit en mem koffiedrinken, de schoendozen leuk gaan pimpen! Wij zorgen voor het materiaal! En natuurlijk is er in de dienst weer een coole kleurplaat! Kom je ook? dat zou super zijn!



Tot zondag! Je bent van harte uitgenodigd!
Elsanne, Jan, Lieuwkje, Piet, Sjouke en Sippie
De jeugdraad



Collecte 10 november: Wij doen mee aan de Schoenendoosactie!

In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doet de gemeente Reitsum mee aan de Schoenendoosactie. Via de actie krijgen kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau.



Tijdens de Schoenendoosactie versieren de kinderen en volwassenen een schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen.

Hoop en toekomst

Vorig jaar gingen er meer dan 42.300 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos, Moldavië, Albanië en Togo. De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in ontvangst. Kinderen in Moldavië hebben soms niet eens een eigen knuffel. En jongeren in Afrika kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich gezien.

Geloof in actie

Ook voor de kinderen is de Schoenendoosactie impactvol. Ze leren wat het is om tijd, bezit en liefde te delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat kan een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. De actie is een mooie manier om thema's zoals eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde in onze kerk

bespreekbaar te maken. Kinderen ontdekken hoe je het geloof heel praktisch handen en voeten kunt geven.

Wilt u meer weten over de Schoenendoosactie? Kijk op schoenendoosactie.nl

Collecte 17 november voedselbank Dokkum

Ook dit jaar ontvangen deelnemers vanaf 24 oktober van de Postcode Loterij een cadeaukaart ter waarde van € 12,50. Vorig jaar kreeg de Voedselbank in Dokkum een groot aantal van deze cadeaukaarten gedoneerd, waarmee wij bij Albert Heijn houdbare producten konden aanschaffen.



Activeren en vóór 17 nov bij de servicebalie van AH inleveren

De voedselbank doet dit jaar opnieuw een oproep om de cadeaukaart te doneren. *"We vragen je om de kaart vóór 17 nov (!) te activeren en aan ons te geven of bij Albert Heijn in te leveren. Wij kopen er dan tijdens de actieperiode (24 oktober tot 17 november) boodschappen voor."* U kunt de kaart bij Albert Heijn inleveren met vermelding voor voedselbank Dokkum tot **zaterdag 16 november 2024 of voor 13 november opsturen naar:**

Voedselbank, Learmûne 1, 9102 ED Dok-

kum.

Eerst activeren! Belangrijk is dat je de kaart **eerst activeert** zoals vermeld in de instructies op de kaart, anders is deze door de voedselbank niet te gebruiken.

Adventskalender

Ondertussen is ook de Petrus-adventskalender alweer te bestellen! Het thema is dit jaar: 'Als nieuw! Leven in het licht'. Tijdens Advent mogen we verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus, en zo valt in het donker van deze wereld het licht van Gods koninkrijk al naar ons toe. [Bestel de adventskalender nu gratis](#), dan heb je hem op tijd in je brievenbus.

Collecte Pastoraat 24 november

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde. Voor mensen in de gemeente én voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken.

Wat betekent dit werk voor Harry Tacken?

"Als geestelijk verzorger in het Jeroen Bosch ziekenhuis en bij de Van Neynsel stichting in Den Bosch geef ik geen behandeling, maar aandacht. Ik kom geen pillen brengen, maar vraag hoe het met iemand gaat. Ik ben beschikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een goed gesprek, ongeacht iemands levensbeschouwelijke achtergrond. Praten met mensen is de corebusiness van de zielzorg. Waar leef je voor? Wat wil je nog als het leven gaat eindigen? Wat doet er nu echt toe en wat is eigenlijk maar bijzaak? Als mensen ervoor openstaan, zeg ik dat God nabij is, op een andere manier dan hoe mensen er kunnen zijn."

Collecte Moldavië 1 december

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven alleen achter en hebben het moeilijk. Ouderen hebben geen sociaal vangnet en kunnen van hun kleine pensioen nauwelijks rondkomen. Kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en lopen een groot risico slachtoffer te worden geweld en mensenhandel.

Bethania, een christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, vangt deze kwetsbare kinderen na schooltijd op in twee opvangcentra. Ze krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.

Met je gift aan de collecte steun je via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie wereldwijd kwetsbare mensen, zoals kinderen en ouderen in Moldavië. Van harte aanbevelen!

Groeigroep/gespreksgroep

Wat gean we dwaan: In ôflevering sjen fan de filmreeks oer de bibel fan The Chosen.

Wanneer útein: 20 novimber om 19.30 oere yn de kosterij.

Foar wa: In elk is tige wolkom. Koffie en thee wurd setten troch Piet en Gré

Bibelkring

Op tiisdei 19 novimber komt de Bibelkring wer bijelkoar yn de kosterij om 20.00 uur. Elkenien is fan herte wolkom koffie en thee en yn koekje wurdt fersoarge.

Bedankt

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten, cadeautje e.d., die wij kregen bij ons 45jarig huwelijk.

Benne en Anny

U kunt weer dagboekjes bestellen.

Alleen voor de inwoners van de flieterpen .

Graag voor 2 december bestellen bij: Anny Vellema.

Tel: 0519339370

Email: b.vellema@knid.nl



€ 7.99

Dag in dag uit 2025 Dagboekje

€ 11,99

Dag in dag uit 2025 GROOT LETTER

€ 14.99

Dag in dag uit 2025 blokkalender

DAGBOEK
FILIPPUS
2025



€ 9,50

Filippus dagboek

Kerstviering 2024

Op dinsdag 17 december hopen we weer een kerstviering te houden in het dorps huis voor alle 65plussers uit de Flieterpen.

In het volgende kerkblad zult u een wat uitgebreidere uitnodiging vinden maar het zou fijn zijn als u zich toch zo spoedig mogelijk opgeeft anders wordt het wat kort dag na de uitgave van het decemnummer.

Dus geeft u zich onder voorbehoud alvast op bij Wieke 0519-339273 of jenwdejong3@outlook.com of bij Hâns 0519-339444 of hansilverda@hetnet.nl of trek één van de diakenen aan de mouw dan komt het altijd goed!

Alvast bedankt, de diaconie.

Vrijwillige bijdrage zending 2024

U kunt de jaarlijkse bijdrage voor de zending weer overmaken op het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van VRIJWILLIGE BIJDRAGE ZENDING. Het bankrekeningnummer is NL50 RABO 0367202840.

Zoals u misschien weet zijn we verplicht een bepaald bedrag per gemeentelid af te dragen aan de landelijke organisatie. We proberen dit in te zamelen d.m.v. collectes en de zendingsbus. De opbrengst hiervan is echter niet toereikend voor het gestelde quotum. Een vrijwillige bijdrage wordt daarom van harte bij u aanbevolen.

Oude postzegels, ansichtkaarten en telefoonkaarten kunnen nog steeds in de bak in de hal van de kerk worden gedeponereerd of in bundeltjes bij Baukje Stielstra in Ginnum worden gebracht.

De Diaconie.

Bastiaan Ragas speelt in Dokkum 10 december in De Herberg



Vorig jaar is deze voorstelling gespeeld in het MFC in Burdaard. Het is een meeslepende, indrukwekkende voorstelling die zowel jong als oud boeit.

Kaarten voor de voorstelling kosten €20,- per stuk en kunt u via de organiserende kerken t/m 15 november reserveren op de website: meevieren.nl/pgdaw

Deze voorstelling wordt georganiseerd door PG Dokkum en samenwerking Noardeast-Fryslan. Als u belangstelling heeft dan komt u op een **wachtlijst te staan** en krijgt u na 15 november bericht van pgdaw Dokkum of u een kaart kan krijgen.

Kerkelijk bureau

Bij geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. A.S. Sijens a.s.sijens@knid.nl Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com kopij kerkblad graag in word en tekst graag **verdana** 10.

Met **JOHAN EISMA & BLOEI**
HART EN ZIELDIENST
KERK VAN REITSUM



**KOM JIJ
OOK?!**

GEEF!

ZONDAG 10 NOVEMBER 2024

10.00 UUR START MET

HIGH TEA & HIGH KOFFIE

AANVANG DIENST 10.30 UUR

**Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse
Gemeente Reitsum@pgreitsum16**

10-11	10.30 u	Hart en Ziel dienst Johan Eisma	
	10.00 u	High Tea/High koffie	
		Coll. Schoenendoos	
		Koster: dhr. F. Sierksma	
17-11	09.30 u	Dhr. J. Wagenaar	Dokkum
		Coll. 1e Kerk	
		Coll. 2e Voedselbank Dokkum	
		Koster: dhr. H. Akkerman	
24-11	09.30 u	Mevr. A. Plantinga, laatste zondag kerkelijk jaar	
		Coll. 1e Kerk	
		Coll. 2e PKN pastoraat	
		Koster: dhr. A. Sierksma	
1-12	09.30 u	Da. F.F. Fink	Burgum
		Coll. 1e Kerk	
		Coll. 2e KIA werelddiaconaat Moldavië	
		Koster: dhr. H. Hoekstra	

Graag bij algemeen

Voor vrouwen

Van de tweede interkerkelijk vrouwenochtend in oktober is helaas geen aankondiging in dit kerkblad gekomen. Maar **op vrijdag 29 november 2024** zijn jullie weer meer dan welkom. De spreker is dan Froukje Wesseling met als onderwerp: Als de Leeuw van Juda brult. De morgen is van 9.30 tot ongeveer 11.30. De zaal is open **om 9.00 uur**. De entree is €6,- dit is incl. koffie/ thee met cake. Ook houden we een collecte. Tevens is er kinderoppas en een boeken/cadeauverkoop.

Kom gewoon maar eens langs. Tot 29 nov. Namens het team van de Interkerkelijke Vrouwenochtend: Ineke, Klaske, Nelië, Simone en Ietsje. 0621803908.

Minsken fan 'e wei

*'Aan de gemeente van God in Korinte,
geheiligd in Christus Jezus
en geroepen om Gods heiligen te zijn,
en aan allen die de naam
van onze Heer Jezus Christus aanroepen,
waar dan ook, bij hen en bij ons.'*
(I Korintiërs 1:2, NBV21)

Moeten we samenwerken?

Op bezoek in gemeentes leggen kerkenraden vaak de vraag naar samenwerking op tafel. Gelukkig is er op dit vlak niets dat moet. Door deel te zijn van de Protestantse Kerk werken we al samen, het is goed om daar ook stil bij te staan. Maar soms wordt de vraag heel concreet, vaak als het niet meer lukt om zelfstandig verder te gaan. En dan is het vaak ook al te laat, omdat er eigenlijk al geen energie meer is om die samenwerking vorm te geven. Daarom leg ik de vraag toch maar eens bij u op tafel. En op zoek naar een antwoord begin ik bij de woorden hierboven uit Paulus z'n brief aan de gemeente in Korinthe.

Gemeente in het grote verband

De woorden waarmee de apostelen hun brieven adresseren geven aan hoe de kerk toen georganiseerd was: met kleine gemeentes die zelfstandig hun weg gingen en toch in geloof onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Van Jeruzalem tot Rome kwamen er steeds meer gemeentes bij. En uiteindelijk waren er ze er zelfs in Sloten, Metslawier en Workum.

Dorpsgemeente

Die kleine plaatselijke gemeente heeft eeuwenlang standgehouden, waarschijnlijk ook in uw eigen dorp of stad. Door je geloof te delen met de mensen met wie je dagelijks omgaat, krijgt het geloof een gezicht. Je weet van gelovigen ver weg en lang geleden, en natuurlijk teer je op hun wijsheid en moed. Maar met de mensen om je heen moet je het doen. Op die manier raakt het geloof ook verworteld met het leven van alledag en is voor iedereen een geloofsgemeenschap op loopafstand bereikbaar.

Identiteitsgemeente

In de loop der eeuwen kwam er naast de plaatselijke gemeentes en parochies nog een andere vorm om samen te geloven. Mensen die zich niet thuis voelden in de kerk van hun eigen dorp of stad stichten een gemeente met een eigen identiteit. Zo ontstonden er vrij- en rechtzinnige, hoog- en laagliturgische, intellectuele en laagdrempelige gemeentes onder de noemer 'evangelisatie', 'modaliteitsgemeente' of mooier nog 'gemeente met smoel'. Ik houd van die gemeentes omdat ze vaak een heel eigen verhaal hebben en zo kunnen verwoorden waar ze voor staan. Ze missen de binding met één dorp of stad, maar zetten daar iets anders tegenover.

Regiogemeente

Nogmaals: de kracht van de dorpsgemeente ligt in de verwevenheid met de mensen en het leven van alledag. Of moet ik zeggen dat het daar lag? Veel dorpsgemeenschappen zijn nog altijd heel vitaal, andere dorpen zijn vooral woonplaats geworden, waarbij het leven in familie-, werk- en verenigingsverband zich ver daarbuiten afspeelt. Soms is de kerk er nog de enige maatschappelijke speler in het veld. En als ook die steeds kleiner wordt, komt als vanzelf de vraag op om ook het geloof buiten de woonplaats te vieren in een regiogemeente van heel veel dorpen bij elkaar.

Als je op weg gaat voor je boodschappen, je werk en je ontspanning, kan dat ook voor de kerk.

Kansen en risico's

Dorpsgemeente, identiteitsgemeente en regiogemeente zijn de basisvormen tot nu toe. De dorpsgemeente heeft de oudste rechten, verbindt geloof en leven, maar loopt ook het risico zo met het dorp te versmelten dat het geloof nog maar moeizaam ter tafel komt. De identiteitsgemeente geeft duidelijk haar eigen geluid, maar kan zich daar ook in verliezen en zo het contact met de buitenwereld kwijtraken. De regiogemeente is door bundeling van krachten efficiënt, maar kan daardoor ook wat kleurloos worden. Met een mengvorm kun je wellicht kansen benutten en toch risico's vermijden.

Regiogemeente met focus op de dorpen

Wanneer een dorpsgemeente te kwetsbaar is geworden om zelfstandig door te gaan, maar er toch nog mooie kansen liggen omdat het dorp nog altijd naast woonplek vooral een gemeenschap is, zou het zonde zijn om zondermeer op te gaan in een regiogemeente. Maar dat hoeft ook niet. Je kunt ook een regiogemeente vormen die juist als doel heeft het kerkelijk leven in de dorpen overeind te houden. De kerkenraad regelt dan centraal wat er centraal allemaal te regelen valt, maar stelt ook in elk dorp een kleine commissie in die bijvoorbeeld het onderling pastoraat, het contact met school en dorpsbelang, het schoonmaken van de kerk en de wekelijkse bloemengroet verzorgt. De zondagse viering is bij voldoende deelname in het eigen dorp, en anders bij toerbeurt in één van de andere dorpen in de regio. Kerkordelijk is dat prima te regelen, op voorwaarde dat je elkaar iets gunt en elkaar vertrouwt.

Regiogemeente met variatie in identiteit

Dezelfde formule kun je ook toepassen wanneer je niet zozeer verschillende dorpen, als wel verschillende vormen van geloofsbeleving met elkaar wilt verbinden. De grote, gezamenlijke kerkenraad kan dan beslissen over de zakelijke kant van het verhaal, kleine commissies kunnen zorgen voor vieringen in oecumenische, evangelische, confessionele of maatschappijkritische sfeer. Ook dit is kerkordelijk goed te doen, mits je elkaar vertrouwt en elkaar iets gunt.

Dorpsgemeente met eigen identiteit

Om het lijstje compleet te maken noem ik ook nog gemeente met een uitgesproken eigen identiteit die toch volop verbonden is met bijvoorbeeld het dorp of de wijk waar haar kerkgebouw staat. Of andersom: een dorpsgemeente die langzaam maar zeker een heel eigen karakter heeft gekregen.

Waar sta je?

Het is een aardige oefening om met elkaar uit te vinden in welk van bovenstaande modellen je je eigen gemeente herkent. Waarschijnlijk wel in meer dan één, het leven is nooit helemaal in modellen te vangen. Maar de meesten zullen zich wel in de dorpsgemeente herkennen. Bij sommigen begint dit beeld wat te kraken omdat de dynamiek in en met hun omgeving verdwijnt, bij anderen ook omdat ze zelf te kwetsbaar zijn geworden. En dan komt als vanzelf een volgend gesprekspunt op tafel.

Waar wil je naartoe?

'Blijf af van wat goed werkt' leerde een monteur me ooit, waarschijnlijk niet wetend dat ik ook bij niet werkende techniek graag op afstand blijf. Maar ik vertaal het graag naar de kerk: voer geen grote reorganisatie door in een gemeente waar alles lekker loopt. Pas als het dreigt te gaan schuren is het tijd om de koers te verleggen. Voor veel gemeentes in onze classis zal het dan richting regiogemeente gaan, waarbij ik duidelijk heb willen maken dat dit door focus op de dorpen of ruimte voor diversiteit niet onherkenbaar en onpersoonlijk hoeft te zijn. Ik raad elke gemeente aan om dit gesprek over de koers met elkaar alvast een keer aan te gaan.

Moeten we samenwerken?

Daar is nog een keer die vervelende vraag, en nog steeds is het antwoord: nee, we moeten niets. We kunnen er wel alvast over nadenken. Misschien zou uw gemeente er wel mee geholpen zijn. En nog belangrijker: misschien zou een gemeente bij u in de buurt ermee geholpen zijn. De vraag naar samenwerking is niet alleen urgent voor kwetsbare gemeentes, maar juist ook voor de gemeentes om hen heen. Ik praat daar graag nog eens met u over door.

Met hartelijke groet,

ds. Riemer Praamsma
uw classispredikant