



Protestantse gemeente Reitsum c.a.

Gemeentenijis

Tankber sjogge we werom op de fijne tinttsjinst fan 21 juli yn Ginum. Us foargonger fan dy moarn fiede him der ek fuort thús. Mei goed 60 man koene we omraak sjonge op de begelieding fan Pieter, Wybrig en harren bern. Heerlik sa'n 5 stimmig orkest(je). En om dat de koffie foar de tsjinst goed smakke, ha we nei ôfrin ek nog mar in bakje dien mei syn allen. It is altyd fijn at je sa de feestdagen ôfslúte meie en kinne.

Startsnein sit der wer oan te kommen, en wat foar ien.....mei-inoar op de boat! Gean jim ek mei? Fierder op yn it bledsje stiet mear hjir oer. De 65 plussers kinne dan op 26 septimber it wetter nochris op. Mei syn allen op paad (wetter), makket it safolle mear. Gean jim mei ús mei dizze winter?

Groetnis fanút de tsjerkeried.

Verjaardagen

14 september	Dhr. W. Zoodsma	71 jaar	Ginum
20 september	Mevr. F. A. Verwolf-Doorduyn	74 jaar	Lichtaard
29 september	Dhr. D. Deelstra	70 jaar	Reitsum
9 oktober	Dhr. P. K. Folkertsma	71 jaar	Lichtaard

Namens de gemeente van Reitsum c.a. een plezierige dag toegewenst samen met jullie kinderen en kleinkinderen.

Jubileum

Op D.V. 30 september 2024 hopen Johan en Tjitske Folkertsma – de Vries hun 30jarig huwelijksjubileum te vieren. Op D.V. 5 oktober 2024 hopen Benne en Annie Vellema – Woudstra hun 45jarig huwelijksjubileum te vieren. Namens de gemeente van Reitsum c.a. een mooie dag, samen met familie en vrienden.

*Goede God,
bewaars in ons de zomer,
de ontspanning,
de gezelligheid,
de opgedane fitheid,
de rust en de buitenlucht.
Geef ons de kracht om te starten
op het werk, in de buurt, op school,
thuis of voor het eerst op een nieuwe plek,
met een nieuwe baan of studie.
Breng ons rust, wanneer we opzien
tegen vereisten of verwachtingen,
plichten of tegenvallers.
Geef dat uw licht ons tegemoet stroomt,*

*en onze ogen opengaan voor wie op onze weg komt
met hulp en vrede.*

*Laat ons delen van de zomergloed,
bewaars in ons de warmte,
tot in de koude dagen,
zegen ons met uw hulp
en vrede.*

Amen

(door ds. Marieke Meiring)

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 23 juli 2024 in dorps­huis " de Fjouwer " te Reitsum

Opening: door de voorzitter A. Zoodsma wordt eenieder welkom geheten. Hij opent de vergadering met het lezen van Jesaja 41:5-10 "Wees niet bang". Gevolgd door een meditatie: Wees niet bang, ik ben bij je en ik steun je. Daarna wordt een zegen gevraagd over deze avond.

Notulen: 25-06-2024 de notulen worden goedgekeurd en getekend.

Zieken: we hebben aandacht voor de zieken en hen die zorg krijgen. Het doorgeven van zieken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door aan de wijkouderling.

Startdienst: op zondag 15 september is er een startdienst. We gaan varen vanaf Lauwersoog met de schipper Jacob van der Wal, tevens "voorganger". Klaailûd zorgt voor de muzikale begeleiding. Uitnodiging volgt nog.

Evaluatie tentdienst: prima verlopen dienst. Voorganger was Ruben van Vliet. Collecte voor Prins Max heeft €333, 85 opgebracht. Daar komt nog de declaratie van dhr. R van Vliet bij. Ook de bijdrage van fam. Reitsma viel in de smaak (Brassband Concordia)

Kerkenraadsvergaderingen 2024/ 2025: de eerste vergadering in september gaan we naar Gré Hoekstra. Vergaderdata: 17 september, 29 oktober, 10 december, 14 januari. Laatste zondag kerkelijk jaar: 24 november, Gemeenteavond: 26 november.

Beleidsplan: het beleidsplan van onze gemeente loopt van 2015-2025. Aangepast in 2020.

Kerkrentmeesters: notulen 11-07-2024 huizen moeten opgeknapt. Personeel lastig te krijgen, kan even duren.

Jeugd­raad: het nieuwe seizoen starten met greppeltocht in Reitsum op vrijdag 4 oktober Rootz regelt dit. Jeugdclub: A. Sierksma vragen voor activiteiten in de jeugdclub.

Rondvraag: het zoeken naar een predikant ligt even stil in de zomer. Starten weer in september.

Sluiting: Dhr. H. Hoekstra sluit de vergadering met "Gebed om te danken".

Volgende vergadering: deze zal gehouden worden op 17 september bij Gré Hoekstra te Lichtaard, aanvang 19.45 uur.

Alpha cursus at jim noch ris in Alpha cursus dwaan wolle, dat kin fanôf 16 septimber yn Burdaard. Mear hjir oer foar yn dit tsjerkeblêdsje.

Uitje 65 plussers de Flieterpen

Inmiddels hebben zich een kleine veertig deelnemers gemeld voor het uitje op donderdag 26 september a.s. We willen uiterlijk kwart voor één vertrekken vanaf het dorps huis, wilt u daarom half één aanwezig zijn?! Inschepen is om half twee. Mocht u zelf kunnen en willen rijden dan graag uw medewerking, de ouderen die van huis worden gehaald krijgen van tevoren bericht!

Het inscheepadres is: Rondvaardij Princenhof De Stripe 2 9264 TW Earnewâld.

De boottocht is inclusief twee keer koffie/thee met gebak, andere consumpties voor eigen rekening.

We hopen rond kwart voor vijf terug te zijn in het dorps huis voor een drankje en aansluitend een hapje eten. Wilt u na afloop de eigen bijdrage van 10 euro per persoon voldoen?

We hopen op een gezellige middag!

De diaconie.

Start van het jeugdwerk 2024/2025

Na de startdienst op de Waddenzee op 15 september start ook het jeugdwerk weer. Als jeugdraad denken we na over hoe we het dit seizoen in kunnen vullen. Wel kunnen we jullie meedelen dat op 4 oktober 2024 een soort nachtelijke greppeltocht/speurtocht/survival in de Flieterpen is.

Met Roetz als medeorganisator kan de jeugd uit heel (Noord-Oost) Friesland hieraan meedoen. Leeftijd van 12-17 jaar. Eindpunt is in de Spiker (=kaatshokje). Later meer bijzonderheden.
Groeten van de jeugdraad.



**Collecte voor World Servants tijdens de start op het Wad
Collecte 15 september.**

Collecte voor World Servants:

In juli 2025 gaat een groep jongeren uit Moarreljussens e.o. via World Servants drie weken naar Ghana. Hier gaan ze in het dorp Kwabanta samen met de lokale gemeenschap klaslokalen bouwen. "Voor ons is naar school gaan heel gewoon. Maar in de meer afgelegen gebieden in Ghana zoals Kwabanta, is naar school gaan nog niet standaard. Kinderen werken mee op het land en de scholen zijn ver weg. In het regenseizoen blijven kinderen daarom vaak thuis. In Kwabanta zijn er al twee lokalen en een waterpomp gebouwd. Tijdens World Servants reis gaan we bouwen aan 3 extra lokalen zodat er veel meer kinderen in de eigen omgeving naar school kunnen.

Met dit World Servants project bouwen we aan verandering. Met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld, wil World Servants jongeren uitdagen om te dienen, zodat door gelijkwaardige interactie levens veranderd worden. Het project zorgt niet alleen voor nieuwe lokalen in het dorp, maar brengt ook nieuwe kennis en energie in de lokale gemeenschap.

Tijdens de drie weken dat we er zijn wordt er ook dagelijks een programma voor de kinderen in Kwabanta georganiseerd. Ook hopen we zelf veel te leren van de mensen daar en van de cultuur van het land. Er worden ook lokale kerkdiensten bezocht en we gaan elke ochtend met elkaar in gesprek over een thema uit de bijbel. Het wordt een ervaring om nooit te vergeten!" Meer informatie over de deelnemers en het verloop van de actie is te vinden op deze site:

<https://www.worldservants.nl/moarreljussens> Uit onze gemeente doen Bavius Bakker en Warner de Boer (jr) mee. Wij willen hen als gemeente ondersteunen en bevelen deze collecte van harte aan!

Zondag 15 september 2024 -Start van het nieuwe seizoen Met Waddenschipper Jacob van der Wal & Klaailûd Vertrek: 13.00 uur Locatie: Lauwersoog

De Jeugdraad nodigt U van harte uit om samen als gemeente een prachtige Start van het nieuwe seizoen met elkaar te beleven op een unieke locatie:

We zijn deze middag te gast bij Waddenschipper Jacob van der Wal en zijn bemanning. We gaan genieten van Gods Schepping: Het prachtige Waddengebied, zelf voelen hoe het is om over het water te kunnen lopen! Niets hoeft alles mag! En geschikt voor alle

WAD' n WONDER!

*** GEEF JE SNEL OP ***

Waddenschipper Pass

WADDENSCHIPPER
schipper.com

BESTEMMING:	DATUM:	TIJD:	M.M.V.
Visserijhaven 9976VN te Lauwersoog	15.09.2024	13:00 Vertrek 18:00 Aankomst	Klaailûd & Jacob van der Wal

Voor vragen, bel/app ons gerust! De jeugdraad

leeftijden!

Het thema van deze middag is: "Wad' n Wonder!"

We gaan in de haven van Lauwersoog aan boord en vertrekken dan om 13.00 uur voor een tocht over Werelderfgoed Waddenzee in westelijke richting – u kunt van tevoren eerst thuis eten. Na een poosje komen we bij de zeehondenbank. Hier zal Waddenschipper het schip stil leggen zodat we alle gelegenheid hebben om deze grote zeezoogdieren goed en rustig te kunnen bekijken. Hierna varen we door naar een drooggevalen zandplaat waarna wij, samen met een begeleider van Waddenschipper, het schip via een ladder kunnen verlaten om met eigen blote voetjes te ervaren hoe het is om daar op de zeebodem te lopen. De gids kan u meer vertellen over wat er zoal te vinden is op de zeebodem die 2x per dag heel even boven water komt. Na ongeveer een uurtje op de plaat te hebben rondgekeken komt iedereen weer terug aan boord en gaat de tocht weer richting Lauwersoog terug. **Onderweg gaat het anker uit en zal de dienst midden op zee plaatsvinden.**

Waddenschipper **Jacob van der Wal** uit Eastrum is óók onze voorganger. Jacob werkt op één van Gods mooiste scheppingen namelijk: het Werelderfgoed Waddenzee. Hij heeft daar een eigen familiebedrijf samen met zijn vrouw en zonen en verzorgt rondvaarten, zeehondentochten en wadlooptochten. Omdat Jacob overtuigd Christen is, geeft de aanwezigheid in dit bijzondere natuurgebied in combinatie met de rust die er van uit gaat enorme kansen om over de grootheid van God te kunnen spreken. Jacob neemt ons daarom graag mee in die wonderlijke Waddenwereld, en zal zeker niet nalaten om daar de heerlijkheid van God zoveel mogelijk aan ons te laten zien.

Naast inspirerende woorden kun je genieten van en meezingen met: **KLAAILÛD** die deze keer geheel akoestisch haar medewerking aan de dienst gaat verlenen. We zijn tenslotte in een uniek gebied! De Collecte tijdens de dienst is voor: **World Servants.**

Kids Ahoy!!

Ahoy!! Is een scheepsgroet! Eigenlijk zeggen wij hier dus gewoon: Hallo Kinderen! Er leeft van alles op het Wad, bijvoorbeeld een strandgaper. Die is vast héél slaperig, gaaaaap. Mosselen, oesters, kokkels, kwallen, vissen, zeehonden en nog veel meer! Durf jij een pier aan te raken? Als je van boord gaat, kunnen de gidsen je helpen om ze te vinden, want sommige dieren zie je zo en voor anderen moet je echt op zoek gaan. Ga je mee??



Na afloop van de dienst halen we het anker omhoog en kunnen we nog heerlijk nagenieten tijdens de terugvaart. We zullen rond 18.00 uur weer in de Haven zijn zodat elk weer op tijd voor het avondeten thuis kan zijn.

We zijn te gast bij Waddenschipper. Daarom willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. **Geef je daarom zo snel mogelijk op bij:**

Sippie: 06-38484546 óf bij Piet: 06-51455625

Heb je geen vervoer? Ook dat gaan we regelen als je je opgeeft bij Sippie of bij Piet! Het schip: de Blijdschap heeft helaas geen voorzieningen voor mensen die afhankelijk zijn van hulpmiddelen, er zijn 6 traptreden die gemaakt moeten worden. Maar we kunnen elkaar ondersteunen, laat het ons weten!

En tot slot kunt u meenemen:

Zonnebrandcrème en zonnebril, warme kleding voor als we aan dek zitten
Een handdoek en eventueel extra kleding kan handig zijn.
Eventueel een flesje drinken

Als u wat aan boord wilt kopen: **Dit kan alleen tegen contante betaling.**

Locatie: Visserijhaven/afmeerplek 3 9976 VN Lauwersoog

Bij slecht weer gaat het uitje niet door en gaan we over op Plan B!



Tot zondag 15 september! See You!

Jeugdraad Protestantse Gemeente Reitsum Jan, Elsanne, Lieuwkje, Sjouke, Piet en Sippie

Collecte 29 september Syrië

De kerk zoekt jongeren op Een van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is samen met jongere generaties optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat jongeren een kerk komen binnenstappen, maar daar te zijn waar de jongeren zijn. Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land, zoals het opzoeken van jonge zinzzoekers.

Collecte 6 oktober KIA Israël zondag

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving.

Kerk in Actie steunt via het programma werelddiaconaat het werk van partnerorganisatie Sadaka-Reut die gezamenlijke activiteiten organiseert op middelbare scholen en universiteiten.

Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan

met elkaar in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Met je gift in de collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat steun je onder andere jongeren in Israël die bouwen aan een cultuur van vrede. Van harte aanbevelen!



Interkerkelijke Vrouwenochtenden Burdaard

Na de zomerstop hopen wij op **27 september 2024** weer van start te gaan met de maandelijkse vrouwenochtenden. Spreker is dan Majoor Fred van der Werf van het Leger des Heils. Hij heeft veel gereisd en kan dus veel verhalen, aldus van der Werf zelf. Het wordt een goede ochtend. Met zingen, bidden en luisteren. Elkaar ontmoeten en bijpraten bij koffie of thee met cake.

En meer zien van de Liefde van God, onze Vader en van God, de Zoon, onze Heer Jezus Christus van de Heilige Geest, onze Helper en Trooster. Welkom op vrijdag 27 sept. in het MFC in Burdaard.

Wij beginnen om 9.30 maar de zaal is open **vanaf 9 uur**. Wij eindigen om ongeveer **11.30. De entree is 6 euro**.

Tot dan!

Namens het team van de Vrouwenochtenden Burdaard e.o. Simone 0617086407
Ineke, Nely, Klaske en Ietsje.

Bedankt

Wy Wolle elkenien betanke foar alle kaarten, besites, blommen, fruit en oare attinsjes tidens Bauke syn ferbliuw yn it sikehûs en thús. It hat ûs tige goed dien.

Bauke en Maaike

Kerkelijk bureau

Bij geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden graag bericht aan Dhr. A.S. Sijens a.s.sijens@knid.nl Adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com kopij kerkblad graag in word en tekst graag verdana 10.

Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse Gemeente Reitsum@pgreitsum16

08-9	09.30 u	Dhr. J.Y. van der Wal	Moarre
		Coll. 1e Kerk	
		Coll. 2e PKN jonge generaties Nederland	
		Koster: dhr. O. Hoekstra	
15-9	13.00 u	Dhr. Jacob van der Wal	Lauwersoog
	Aan boord	Boottocht vanaf Lauwersoog	
		Coll. Startdienst World Servants	
		Koster: dhr. D. Deelstra	
22-9	09.30 u	Ds. W. J. Van Dijk	Anjum
		Coll. 1e Kerk	
		Coll. 2e KIA zending Syrië	
		Koster: dhr. W. Zoodsma	
29-9	09.30 u	Ds. B. Timmer	Burdaard
		Coll. 1e Kerk	
		Coll. 2e KIA missionair werk Nederland	
		Koster: dhr. J. de Jong	
6 -10	09.30 u	Ds. K. De Gier	Dokkum
		Coll. 1e Kerk	
		Coll. 2e KIA werelddiaconaat (Israëlzondag)	
		Koster: Dhr. T. Santema	

Hoe denken protestanten over de komst van Gods koninkrijk?

Het stelt protestanten gerust dat het koninkrijk van God gaat komen. Dat blijkt uit panelonderzoek van de Protestantse Kerk in Nederland. Van de deelnemers geeft 46% aan een grote mate van geruststelling te ervaren, 24% een redelijke mate van geruststelling en 15% enige mate. Slechts 7% wordt niet gerustgesteld.

Vrede, gerechtigheid en liefde. Bij het koninkrijk van God denken de deelnemers aan dit onderzoek vooral aan de volgende woorden: vrede (48%), gerechtigheid (46%) en liefde (39%). Daarnaast wordt door veel mensen 'de nieuwe hemel en een nieuwe aarde/wereld' genoemd.

Ongeduldig en vol vertrouwen wachten. Daarnaast roept de komst of de aanwezigheid van het koninkrijk van God vooral vertrouwen (62%), perspectief (53%) en verlangen (51%) op. Slechts 5% geeft aan ongeduldig te wachten op de komst van het koninkrijk. Toch vraagt 24% regelmatig in gebed of Gods koninkrijk snel mag komen. En als de zin 'Uw koninkrijk kome' in het Onze Vader klinkt, hoopt 81% daar ook echt op.

Hier en nu. Of het koninkrijk iets van het 'hier en nu' is of 'van straks en later' zijn de meningen verdeeld. Een kleine meerderheid denkt bij het koninkrijk van God aan 'straks en later', de andere helft vindt het koninkrijk van God iets van het 'hier en nu'. Dit komt aardig overeen met de 54% van de respondenten die aangeeft dat ze het belangrijk vinden om nu al gestalte te geven aan het koninkrijk van God door het goede te doen.

Visienota 'Van U is het Koninkrijk'. Dit onderzoek is gedaan in aanloop naar het jaarthema 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. Dit jaarthema loopt van september 2024 tot september 2025 en is inhoudelijk gebaseerd op het hoofdstuk 'Van U is het Koninkrijk' uit [de visienota](#) van de Protestantse Kerk. Scriba René de Reuver zegt daarover: "We bidden om de komst van het koninkrijk van God. Tegelijkertijd weten we door het woord van Jezus dat het koninkrijk nabij is, onder ons, hier en nu. Het is overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem laten vinden. Dit vraagt om de levenskunst van scherp zien en onderscheiden waar het op aankomt. Zoals Paulus zegt: 'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.' Deze levenshouding daagt ons uit om 'als nieuw' te leven. Door te bidden, te zingen, te vieren en het goede te doen voeden we deze hoopvolle levenshouding." Om die reden zijn er in dit onderzoek ook wat vragen gesteld over bidden.

Bidden. De deelnemers aan dit onderzoek geven aan vooral te bidden uit dankbaarheid (76%) en vragen God om te zorgen voor hun naasten en henzelf (73%). Het minst wordt er in gebeden gevraagd waarom er zoveel ellende in de wereld is (52%) en gevraagd of Gods koninkrijk mag komen (36%). PKN