



Protestantse gemeente Reitsum c.a.

Uit de gemeente

Laurens Wiegersma, Flieterpsterdijk 22 werd de afgelopen tijd met spoed opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. Al langer voelde hij zich niet zoals je graag wilt en nu was het dus menens. In het ziekenhuis werd een stent geplaatst; dat zorgt voor verruiming, maar een goed verder herstel en revalidatie zal nog wel de nodige tijd en aandacht vragen, beterschap gewenst, Louw en Hannie.

Vakantie

Van vrijdag 12 mei tot en met vrijdag 26 mei hopen Jannie en ik te genieten van 2 weken vakantie op Terschelling. Met Hemelvaart zijn we even terug 'oan de wâl'. Ik mag met Hemelvaart nog voorgaan in Raard. Enkele van de kinderen zitten die dagen in het huisje dat we huurden. Zondags gaan wij weer die kant op.

Tijdens die 14 dagen heb ik Teun Simonides weer bereid gevonden om achterwacht voor het pastoraat te zijn. Fijn dat dat weer kan.

Dat we deze keer 2 weken gaan heeft te maken met dat onze vakantie vorig jaar mei niet doorging vanwege het overlijden van Jannie 's broer toen. Dat was meereden dat we er deze keer een week aan vast knopen (en na de drukte van verbouwen is een extra week ook wel heel welkom).



Verjaardagen

22-05-2023 dhr. B. Folkertsma 74 jaar Ginnum
04-06-2023 dhr. W. Hoekstra 85 jaar Dokkum

Namens de gemeente van Reitsum c.a. van harte gefeliciteerd en een plezierige dag toegewenst met jullie kinderen en kleinkinderen.

Heer, wijs mij de weg

*Heer, wilt U mij de juiste weg wijzen?
Ik ben verdwaald op mijn levenspad
Omdat ik u steeds maar weer vergat
Bij al mijn gewone dagelijkse reizen.*

*Heer, leer mij de juiste weg te vinden
Opdat ik nooit weer af zal dwalen
En opgelucht mag ademen
Mij dan opnieuw aan U zal binden.*

*Heer, ik ben de weg kwijtgeraakt
De weg die ik moet bewandelen
Om naar Uw wil te mogen handelen
Ik heb mijn plicht voor U verzaakt.*

*Heer, ik weet de juiste weg is naar U
Uw grote liefde kan ik niet weerstaan
Laat mij op de goede weg weer gaan
Voor altijd, iedere morgen, ook nu.*

Fedde Nicolai

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 4 april 2023 in dorpshuis "de Fjouwer "te Reitsum.

Opening: door de voorzitter G. Hoekstra wordt eenieder welkom geheten. Ds. A. Elverdink opent de avond met het lezen van Psalm 24. Palmпасen; maak open de poorten voor de koning, hierna gebed.

Notulen 21-02-2023: de notulen worden goedgekeurd en getekend.

Kerkenraadzaken: We hebben aandacht voor de zieken en hen die zorg krijgen. Het doorgeven van zieken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door aan ds. A. Elverdink of aan de wijkouderling.

Evaluatie Groothuisbezoek: de avonden waren goed bezocht. Elke avond weer anders door de samenstelling van de groep en afhankelijk van de "diepgang".

Gemeenteavond 12 april: voor de pauze het jaarboekje met daarin de begroting bespreken. Christien Schneider is gevraagd te vertellen over het Vluchtelingenwerk maar zij kan niet aanwezig zijn. Ds. A. Elverdink komt met het thema: De Wederkomst in het Nieuwe Testament. Uitnodigingen komen in het kerkblad.

Gemeente-zondag 23 april: de slotdienst is deze keer een gemeentezondag. Om jonge gezinnen meer bij de kerk te betrekken is gekozen voor een dienst in Sanjes-Safari" in Feanwâlden. Het thema is: "Na regen komt..." Geschikt voor alle leeftijden. Na de dienst is ieder vrij om door het park te dwalen.

Bevestiging ambtsdragers 7 mei: de bevestigingsdienst is op zondag 7 mei, bevestiging van A. Zoodsma, R. Folkertsma en herbevestiging van H. Akkerman. Na de dienst koffie en gebak. Kerkenraadsleden die afscheid nemen krijgen een bos bloemen tijdens de dienst en een cadeaubon op de kerkenraadsvergadering.

Inspiratie dag op 22 april: in de Westereen. Ds. A. Elverdink, G. Hoekstra en P. Reitsma gaan er naar toe.

Preekrooster: het wordt steeds moeilijker om het preekrooster te vullen. Er zijn minder dominees en ook komt een dubbele boeking vaker voor. Besloten is de dienst wel door te laten gaan met een vervangende preek. Dhr. P. Reitsma is wel bereid dan voor te gaan. Ds. A. Elverdink stelt voor een dienst op te nemen en deze op de beamer te tonen. Ook kun je bij een dubbele boeking deze "preek" opvragen. Of misschien een geplande dienst via YouTube.

Theatervoorstelling: in het MFC Burdaard in samenwerking met Nachtzon Media biedt de Protestantse Kerk gemeenten de mogelijkheid om een theatervoorstelling 'In Gods naam' te boeken. De voorstelling wordt gespeeld door Bastiaan Ragas. Hij verwoordt hierin zijn hernieuwde ontdekking van de Bijbel. Onze gemeente Reitsum heeft hier ook belangstelling voor. We hebben ons aangemeld.

Regelen uitje Kerkenraad: de gehele kerkenraad gaat koffiedrinken bij ds. A. Elverdink, daarna maken we een fietstocht en naar Paviljoen de Leyen om samen te eten.

Ds. A. Elverdink: er zijn verschillende gemeenten vacant. De vraag om begravenissen te leiden is daardoor toegenomen. In Raard/Foudgum wordt de kerkenraad te klein. Er zijn minimaal twee ouderlingen nodig om alles verantwoord te laten draaien.

Diaconie: bij de collecte voor de Hersenstichting (H. en Z. dienst) heeft de diaconie nog 200 euro bijgelegd. Opbrengst was daardoor ongeveer 400 euro. Vanaf december 2022 wordt er elke maand 33 euro afgeschreven voor ons sponsorkind.

Kerkrentmeesters: notulen van de vergadering op 28 febr. en 8 maart 2023. Bij de begroting van de Kerk wordt nog een toelichting gegeven. Resultaat dit jaar is negatief. Oorzaken zijn; herwaardering grond en energiekosten. Verwachting is dat dit komend jaar weer rechtgetrokken wordt. De begroting komt in het jaarboekje en wordt op de gemeentevond van 12 april toegelicht.

Jeugdraad: de rekening van de Jeugdraad wordt opgeheven. De kosten zijn te hoog. Betalingen kunnen via de kerkrekening als B. Reitsma akkoord gaat. De slotdienst dit jaar is een gemeentezondag. Het vrijdagmiddaguurtje voor de jeugd is nu op woensdag, dit i.v.m. met bijbaantjes e.d. op vrijdag. Het chill-moment van de 17+ groep was geen succes; er wordt met Meinte naar een andere opzet gezocht. Er is een volleybaltoernooi gehouden (YMCA) waar 20 teams aan meededen. Reitsum was er ook met twee teams.

De Hart en Ziel dienst met voorafgaand de Kletsplot-avond (Jeroen van 't Hekke) was geslaagd.

Liturgiecommissie: Paaszondag wordt de paaskaars aangestoken. Tijdens een lied wordt de kaars binnengedragen.

Rondvraag: Pad naar de kerk en de kosterij moet herstraat i.v.m. boomwortels. Ook zijn er herstelwerkzaamheden nodig op de begraafplaats. Ds. A. Elverdink is van 12-26 mei op vakantie. Er was een vraag uit de gemeente over het eigenaarschap van het pad naar de kerk in Lichtaard. Dit moet bij het kadaster gevraagd worden.

Sluiting: de voorzitter bedankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid. Zij sluit de vergadering met een gedicht uit de Elizabeth Bode "Nooit zal het donker wennen".

Volgende vergadering: deze zal gehouden worden op 16 mei in dorps huis "de Fjouwer" te Reitsum aanvang 19.45 uur.

De Diaconie vergadering gehouden op maandag 01-05-2023 bij Laurens Wiegersma om 19.45 uur.

Hans Hilverda de voorzitter heette ons welkom. Laurens leest voor:

In mijn hoofd heb ik 'n kastje.

Een kastje met daarin stil verdriet.

Soms gaat het even open, bij 'n geur, n'foto of bij het horen van n'lied.

Dan denk ik aan de mensen, die mij in het leven ontvallen zijn.

Ik sluit soms snel het kastje, om niet te voelen, daarvan de pijn.

Het liefst had ik in mijn hoofd zo'n kastje niet.

Maar ik weet, niemand ontkomt in zijn leven, aan zo'n kastje met verdriet.

Altijd zijn mijn dierbaren bij me, in mijn hart en in mijn hoofd.

En ik zal ze pas vergeten, wanneer mijn eigen levenskaars is gedoofd.

De notulen werden nagekeken en goed gekeurd. Daarna behandelden we de ingekomen stukken. Toen was het tijd voor pauze, we kregen een lekker stukje gebak bij Laurens omdat dit de laatste vergadering voor hem was. Richtsje was er nu ook bij, welkom Richtsje bij de diakenen. Wij wensen je veel succes bij het uitvoeren van je taak als diaken.

Er zijn ook bedank brieven binnen gekomen: Warchild, See You Foundation, Heifer stop honger, overwin armoede.

We kennen onderstaande doelen een gift toe:

Wereld delen	€200
Stichting Hoop voor Albanie	€200
MAF Nederland	€200
Simavi	€100
Stichting Amref Nederland	€300
Lepra stichting	€200

Voor de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

Laurens eindigt met het Gebed voor het werk: Goede God Ik dank voor de aarde, die U geschonken hebt om te bebouwen en te bewaren. Ik dank dat U mij roept om hier op aarde, U en de mensen om mij heen te dienen. Zegen mij op deze dag met de vrucht van uw Geest.

Dat liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing mijn leven vervullen. Zegen mij op de plaats waar U mij roept.

Op school, om mijn werk, thuis.

Help mij om de mensen die U op mijn weg brengt tot bloei te brengen.

Help mij om te zorgen voor uw schepping.

Help mij om vrede en recht te brengen.
Zegen mij daartoe met moed, wijsheid en genade.
Door Jezus Christus, die Heer is over alles wat leeft.

Amen.

De volgende vergadering wordt gehouden Ma 12-06-2023 bij Hans Hilverda.

Overdenking

Meester men zoekt u wijd en zijd, komend langs velerlei wegen.

Daarom zoekt U mensenkind; zoek, Herder, mij, opdat ik vind...
LvdK, Gez. 170: 1(begin) en 5 (slot)

Ja, hoe zit dat nou eigenlijk met de schapen en de Herder: wie zoekt nou wie ?! (en 'wie weet Wie of Wie weet wie te vinden' ?)

Het lied hierboven begint met mensen die God zoeken, wijd en zijd, langs velerlei wegen. Maar geldt dan net zoals er 'vele wegen naar Rome leiden', dat er ook vele wegen, vele godsdiensten de weg naar God kunnen wijzen ? Kijk, religieuze zoekers zijn er vele, onder allerlei godsdiensten. Wie ben ik dan om te stellen dat mijn zoektocht (mijn zoeken en vinden) beter is geweest dan die van een ander; een Boeddhist, Moslim of Hindoe? Maar aan de andere kant: wat doe ik met de woorden van Jezus: "Niemand komt tot de Vader dan door mij"?

Nogmaals er zijn in deze wereld, ook in onze tijd nog, heel wat religieuze zoekers.

Maar, dacht ik: als je iets of iemand wilt gaan zoeken, dan moet je wel weten wie of wat je zoekt. Als ik één van onze jongens toen ze 10 waren naar de garage had gestuurd:

'Chris of Sander, wil jij voor mij even de waterpomptang halen?' Grote kans dat ze met een nijptang, platbektang, zijknijptang, spitsbektang, of zelfs met een lijmtang of bah-cosleutel waren komen aanzetten, als ik ze niet eerst geleerd heb wat een waterpomptang is en hoe die er uit ziet



...

Geldt dat niet ook als we God zoeken? Want gaat het daarbij om het vinden van rust en evenwicht in jezelf; weer in balans komen? Dan zou je kunnen denken dat Mindfulness je dicht bij God brengt of Yoga (en dat zijn prima manieren om je rust en balans te hervinden in het leven, maar of je daar God vindt ...) Of God moet Almachtig en Rechtvaardig en Eerlijk zijn en Hij moet vooral Liefde zijn. Maar ik weet niet of ik op die manier ooit bij een gekruisigde Heiland uitkom... Wie of wat moet ik zoeken ?!

En dan denk ik aan die gelijkenis die Jezus vertelde; die van die 99 schapen en eentje was er zoek geraakt. 'Op zoek gegaan' misschien wel, maar juist zo 'zoek geraakt'. En dan is het de herder die op zoek gaat.

Met het laatste (66e!) couplet van Psalm 119 zingen we "Ik was een schaap en had de weg verloren. Zoek, Heer, uw knecht ..." Zoek ik God, of moet Hij mij zoeken en weten te vinden?

In het Nieuwe Liedboek staan naast liederen ook hele mooie gedichten en gebeden. Zo ook een gedicht, een gebed van kerkvader Augustinus – op pag. 1351

*Op de plaats waar ik was
Wanneer zocht ik U daar
En U stond gewoon vóór mij
Maar ik was ook van mijzelf weggelopen
en kon mezelf niet vinden,
laat staan U!*

Als ik als mens God moest zoeken als mijn kind de waterpomptang zou ik Hem ooit gevonden hebben? Zou ik dan ooit in een gekruisigde en opgestane Heer de Zoon van God en de herder van mijn leven herkend hebben?

Kijk kort nog even naar de regels 5 en 6 van Gz. 170: 5.

5 'Daarom zoekt U elk mensenkind,

6 zoek, Herder, mij, opdat ik vind'.

Hoe zit het in regel 5: Wie is daar het onderwerp? En wie of wat is het lijdend voorwerp? Bedoelt de dichter te zeggen: 'Daarom is God op zoek naar elk mensenkind'? Of bedoelt hij te zeggen: 'Daarom is elk mensenkind op zoek naar God'?

Wat is nodig voor een geslaagde zoektocht?

En dan denk ik aan mijn jongens van 10, die inmiddels 30 en 27 zijn. De ene kan ik al wel om een waterpomp sturen. Die weet wat ik bedoel. De ander zal nog steeds geen idee hebben van wat hij moet halen, vrees ik. En, helaas, voor beide, als het gaat om het zoeken van God ...

Dan denk ik aan dat prachtige dooplied NLB 778: 3

"Geef dat wij niets zozeer begeren
als dat ons kind U kennen zal".

Ik hoop en bid dat Hij hen (en mij!) blijft zoeken en vroeg of laat zal weten te vinden.
ds. A. Elverdink

Bij de diensten:

Dankbaar blik ook ik terug op de gemeentezondag die we op **23 april** hadden in Sanjes-Safari. Fijn dat dat op zo'n manier kan. In opstekker foar ús allegear !

Op zondag **7 mei** mochten wij nieuwe ambtsdragers bevestigen in een feestelijke dienst, waarin het ging over "levende stenen".

Laurens Wieggersma nam afscheid als diaken. Dank, Louw, voor je betrokken inzet in de afgelopen jaren; ook in een stuk bezoekwerk dat je waarnam in één van de wijken.



Kerkrentmeester Herman Akkerman mochten we herbevestigen voor een nieuwe termijn van 4 jaar. Fijn dat je dat wilt doen!

Na 2 jaar vrijaf, trad onze oud-voorzitter, Auke Zoodsma als ouderling opnieuw toe tot de kerkenraad. En Richtsje Folkertsma – van der Velde kwam als diaken nieuw in de kerkenraad. We hopen dat je er snel je draai mag vinden!

De derde en vierde week van mei hopen wij vakantie te houden, zie elders in het kerkblad.

Met Pinksteren, **28 mei**, hoop ik weer voor te gaan in Reitsum. Het rooster reikt Handelingen 2: 1 – 24 aan; en we zullen ongetwijfeld kort iets van Handelingen 2 lezen. Maar de preek zal deze keer vooral gaan over Romeinen 5: 1 – 11; en dan met name vers 5:

*"dat Gods liefde
in ons is uitgegoten
door de heilige Geest
die ons gegeven is".*



KIA Binnenlandsdiaconaat: Kerk-zijn met en voor elkaar

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk, begeleidt en ondersteunt kerken bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Een mooi voorbeeld is het initiatief 'Assen Bloeit'. Het kerkgebouw De Open Hof is alle dagen open voor de stadsbewoners. Het is een plek van ontmoeting, waar je op adem kunt komen, samen kunt eten en mee kunt doen met workshops. Door het organiseren van al deze activiteiten gaat 'Assen bloeit' armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding. Het draait om het zien van en het zijn mét de ander.

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Geef in de collecte en steun het diaconale werk van Kerk in Actie. Helpt u mee? Van harte aanbevolen.



Collecte 21 mei Missionair werk PKN



**Kinderen en ouders samen
op zoek naar zingeving**

Vandaag is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. In heel Nederland ondersteunt de Protestantse Kerk nieuwe kerkplekken. Want hoewel er steeds minder mensen naar de kerk gaan, betekent dat niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het evangelie op een eigentijdse manier wordt gedeeld.

Bij pioniersplek 'Zin op school' in Waalwijk komt de dominee elke woensdag naar school. Hij gaat samen met kinderen én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. Geef in de collecte voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk pioniersplekken zoals 'Zin op school' in Waalwijk. Van harte aanbevolen!

Collecte 28 mei pinksterzending Egypte

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld om een eigen bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch de bijbelverhalen lezen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden. Dat lukt alleen als je het hele bijbelboek leest. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. Een feest van hoop!



Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Doet u mee? Van harte aanbevolen.

Teambuilding fan de tsjerkeried.

Teambuilding, as nim it mar gesellich mei elkoar der op út. Sneon 29 april wie it safier. Mei 8 mannen en froulju, en de fytsen efteryn binne we op nei Eastermar ôfstutsen. Dêr stie in lekker bakje kofje mei oranjekoek foar ús klear bij Anne en Janny, op de Toerleane. Nei dit earste pypskoft ha we de fytsen útladen en stutsen we ôf foar in rûntsje om de Leyen. Dumni foarop, sa koenen we net ferdwale. Yn de Pein ha we de tsjerke besjoen, wêr at Anne grutbrocht is. De kerkrentmasters ha sels nog mei de koster de toer beklommen, fan binnen fansels. No moasten we noch in lyts eintsje nei it restaurant de Leyen, ûnder Rottefalle. 20 km fytst, dan ha jo wol in slokje fertsjinne, yn de sinne wie it dan ek noflik sitten. Hjir kamen doe noch 4 fan ús tsjerkeried by, die earst oare ferplichtings hienen. Nei in pannefol iten en goeie petearen, binne we wer op nei hûs ôfsetten. Kin wol werris.

Groeten Gré

Pinksterfeest Veenklooster 2023

Het thema van Pinksterfeest Veenklooster 2023 is 'Amazing Grace' "Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die t niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan `k zien."(opwekking 428). Zou dit de niet de uitwerking kunnen zijn wanneer de Heilige Geest mensen in hun hart raakt? Ik kan mij zo voorstellen dat dit de reden geweest is dat er zo op die bijzondere manifestatie van de Geest na de hemelvaart van de Here Jezus zoveel mensen tot geloof

kwamen. Ook tijdens latere opwekkingen in de wereldgeschiedenis komen mensen tot het besef dat er door Genade van God bevrijding en vrede voor hen is.

Moge ook het Pinksterfeest 2023 voor iedereen die er naar uitzielt een vreugdevolle ervaring van God 's Genade worden!

Lieuwe Bijleveld

Voorzitter Pinksterfeest Veenklooster

Vrijdag 26 mei	Activiteit
21.00	Gezamenlijke start voor vrijwilligers Pinksterfeest Veenklooster
Zaterdag 27 mei	Activiteit
10.00 – 12.00	Mannenontbijt met spreker Vrouwen evenement: Willy Postma (All-in coaching)+ zanggroep

Vanaf 14:00 tot 17:00	Meet & Greet: ontmoeting voor jong en oud Met Zin in muziek (Evert Groenendijk Muziekwerk)
20:00 – 22:00	Concertavond met Lemster mannenkoor en dominee Jelle de Kok
zondag 28 mei	Activiteit
13:30 – 14:30	Sing-in met gospel- en worshipband
20:00 – 22:00	Gospel Celebration - Maak kennis met black gospelmuziek! Met o.a. Elvis E, Muriël Blijd en dominee Orlando Bottenbley. In het voorprogramma: rap- en zanggroep Mengus Tickets (10 euro, excl. servicekosten): www.pinksterfeest.com/gospelcelebration
Maandag 29	Activiteit
10:30 – 12.00 (inloop vanaf 09:30 uur)	Openluchtdienst in het Veenkloosterbos Bernard Terlouw Muziek: Ronald en Gerke Postema: elektrische piano en gitaar + eventueel drummer? Zangeressen: Anneke Ypma en Wendy van der Velde
10:00 – 12:00	Kinderprogramma (vanaf basisschoolleeftijd) in tent op het festivalterrein Kindertheater Matthijs Vlaardingerbroek Tienerprogramma op het festivalterrein
12:30 – 16:00	Diverse activiteiten, muziek, eten en drinken op het festivalterrein Workshops, Markt, Opblaasattracties, Oegandees kinderkoor (UP4S), Muziekoptredens
13:00 – 15:00	Beleefroute in het Veenkloosterbos Muziek bij koffiebar: Entheos Vocal Group
16:00 – 18:00	Afsluiting: Johnny & the Jazzuits

Bekijk het volledige programma op: www.pinksterfeest.com

23 APRIL 2023 SLOTZONDAG-GEMEENTEZONDAG IN SANJES SAFARI!

Zondag 23 april jl. organiseerde de Jeugdraad een hele speciale slotzondaggemeentezondag in het restaurant van Sanjes Safari! Na een lange voorbereiding was het dan eindelijk zover en mochten we onder stralend voorjaarsweer een prachtige club van 75 mensen welkom heetten op deze prachtige locatie! Met verschillende dieren op de achtergrond was het één en al vrolijkheid.

Vanaf 10.00uur kon men onder het genot van een bakje koffie met lekkers even gezellig bijpraten. Hierna begon de dienst om 10.30uur en kon elk genieten van en meezingen met onze eigen band Klaailûd die speciaal voor deze gelegenheid in Sanjes Safari alle te zingen nummers in een akoestisch jasje hadden gegoten! Het was prachtig! Nadat we allen het lied "Ken jij dit verhaal" over Noach hadden gezongen, kwam Noach (Meinte) met een vraag de zaal binnen. Hij had een mooie bouwtekening gemaakt met de maatvoering zoals God hem dat had opgegeven. Maar de maatverdeling in "El" stond niet op zijn meetlint, daarom vroeg hij dominee Anne of hij ook wist hoeveel "El" in cm omgerekend was. Na een niet tevreden antwoord wist gelukkig een van de jongeren wat het wel was. Altijd handig als er zoveel kennis in deze gemeente is!

Freek Vonk (Jan S.) die zou helpen met de indeling van de hokken werd er ook nog bij gehaald. Freek was super enthousiast, hij zag hier in Sanjes Safari zoveel zeldzame dieren! Ook had Freek: Balli de gorilla meegenomen, die nog opzoek was naar een vrouwtje.

"Alléén als soort in de Ark" meegaan was toch niet de bedoeling? Gelukkig waren er veel kinderen en jongeren in de dienst die Noach en Freek wel wilden helpen met het bouwen van de boot en naar het zoeken naar een vrouwtje voor de gorilla. Hierna gingen de kinderen met Noach, Freek en de gorilla mee het park in. Vervolgens ging de dienst verder. Dominee Anne verzorgde de overdenking over Genesis 8 en 9 over Noach en het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. De collecte tijdens deze dienst was voor: Manege Zonder Drempels welke het prachtige bedrag van **€ 191,40** heeft opgebracht! Na afloop van de dienst kwamen de kinderen weer terug van hun speurtocht door het prachtige park. Helaas moesten ze de gorilla bij de apenkooi achter laten maar gelukkig duurde het nog wel even voordat Noach de Ark klaar had en de regen losbarstte, zodat Ballie de gorilla nog even op zoek kon gaan naar een vrouwtje! De kinderen en jongeren hadden inmiddels wel trek gekregen. Gelukkig stond er bij binnenkomst heerlijke soep en broodjes klaar, verzorgd door Klaas Keekstra en kon elk na afloop van de dienst heerlijk van deze maaltijd gaan genieten. Hierna was elk vrij om nog het park te verkennen, de dierentuin te beleven, het natuurmuseum te bekijken en heerlijk in het indoor en outdoor speelpark te spelen! Het was een prachtige dag! Onze dank gaat uit naar iedereen die op welke manier dan ook mee heeft geholpen om deze prachtige gemeentezondag vorm te geven. Een dienst waarin er voor jong en oud wat te beleven viel! Het was geweldig! Een speciale dank aan Wimer Visbeek voor zijn gastvrijheid! Wil je nog even nagenieten van deze morgen? Bekijk dan de foto's (gemaakt door Wieger) op: **Protestantse Gemeente Reitsum@pgreitsum16** én op onze facebooksite!

De Jeugdraad.

PS. Na afloop van de dienst heeft elk gezin een zakje met zonnebloemzaadjes meegekregen! Zaai deze zaadjes snel en doe mee met de wedstrijd! In september zal er een oproep komen om de lengte van de zonnebloem door te geven! Heb je de hoogste zonnebloem? Dan komt er iemand van de Jeugdraad langs om het na te meten en win je een leuke prijs! Veel succes!



Bedankt:

Hallo gemeente leden, Ik wou hiermee u nog even bedanken voor het enorme medeleven, de telefoontjes, het spontaan langs komen, de bloemen en de fruitmanden en de kaarten die ik mocht ontvangen, na mijn hartinfarct(en). Het katheteriseren, dotteren en het plaatsen van een stent.

Ik ben er nog niet, maar dank zij het adequate optreden van mijn vrouw kan ik het na vertellen. Carpe Diem is mijn motto.

Ik probeer zo goed als mogelijk mijn dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Met vriendelijke groet,
Laurens Wiegersma.

Datum	Kerk/Diaconie	Doel	Bedrag
5-2-2023	Kerk		€ 19,40
5-2-2023	Diaconie	KIA Werelddiaconaat	€ 48,40
12-2-2023	Kerk		€ 35,10
12-2-2023	Diaconie	KIA Noodhulp Ethiopië	€ 107,75
19-2-2023		Giro 555 (Turkije/Syrië)	€ 686,40
26-2-2023	Kerk		€ 30,20
26-2-2023	Diaconie	KIA zending Zambia	€ 45,10
5-3-2023	Kerk		€ 27,10
5-3-2023	Diaconie	KIA Voorjaarszending Palestina	€ 42,55
8-3-2023	Kerk		€ 49,65
8-3-2023	Diaconie	KIA werelddiaconaat Ghana	€ 96,85
12-3-2023		Stichting Stop Hersentumoren	€ 201,95
19-3-2023	Kerk		€ 20,50
19-3-2023	Diaconie	PKN missionair werk	€ 24,15
26-3-2023	Kerk	Kerk	€ 30,80
26-3-2023	Diaconie	KIA werelddiaconaat	€ 47,60
2-4-2023	Kerk		€ 33,60
2-4-2023	Diaconie	Open doors	€ 57,90
6-4-2023		Oecumenische hulp	€ 79,25
9-4-2023	Kerk		€ 27,90
9-4-2023	Diaconie	KIA werelddiaconaat Modavië	€ 55,35
16-4-2023	Kerk		€ 27,90
16-4-2023	Diaconie	Wilde Ganzen	€ 28,90

Kerkelijk bureau

Bij geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden graag bericht aan Pietie van der Meer-de Groot pvdmeer2@hotmail.com adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 9175 GG Reitsum. Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij ds. A. Elverdink of de wijkouderling. E-mail: a.elverdink@ziggo.nl Bij verhuizing en kopij kerkblad graag bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com kopij graag in **word en verdana 10**.

**Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse
Gemeente Reitsum@pgreitsum16 en op www.deflieterpen.nl**

14-05	09.30 u	Ds. E. van der Veer Coll.1 ^e Kerk Coll.2 ^e KIA binnenlands diaconaat Koster: Dhr. A. Sierksma	Ferwert
18-05	09.30 u	Dhr. Riemersma, Hemelvaart Coll.1 ^e Kerk Coll.2 ^e Hemelvaartsdag ZOA Koster: Dhr. H. Hoekstra	Dokkum
21-05	09.30 u	Mevr. N. Berntsen Coll.1 ^e Kerk Collecte: 2 ^e PKN missionair werk Koster: dhr. L. Wiegersma	Leeuwarden
28-05	09.30 u	Mevr. A. Plantinga, Pinksteren Collecte: 1 ^e Kerk Collecte: 2 ^e Pinksteren KIA zending Koster: dhr. H. Hilverda	EE
04-06	09.30 u	Ds. J. van den Boogaard Coll.1 ^e Kerk Coll.2 ^e Stichting Bartimeüs Koster: dhr. J. Reitsma	Hallum