



Voormalige Dambitzplaats

Jonkheer Dambitz was vanaf 1640 eigenaar van deze boerderij. Pas in het jaar 1748 ging de boerderij over naar burgemeester G. Hiddema. Dan is Jantje Aukes maar liefst 50 jaar lang pachter. Later pachtten Jan L. Reitsma en vervolgens Sijbe Oenes Straatsma de “pleats”.

Begin 1900 woont H. Meindersma hier; hij is de eerste voorzitter van de buurtvereniging van Lichtaard, die op 23 maart 1909 wordt opgericht. Honderd jaar later, op 18 april 2009, hebben de Lichtaarders n.a.v. dit feit een groot reüniefest georganiseerd!

In de twintiger jaren waren de gebr. Langhout de pachters. Ze hadden er ook een hooi- en strohandel bij. Sytse Kroodsma (1877-1954) nam daarna de pacht over. Zijn boerderij in het “leechje” was afgebrand. Het “leechje” is het stuk afgegraven terp ten zuiden van het kerkje. Later werd dit stukje land ook gebruikt als sportterrein van de korfbalclub Wêz Fluch. Dan moesten eerst de schapenkeutels met een schep verwijderd worden voordat de wedstrijd kon beginnen! In de negentiger jaren is de afgegraven terp met modder opgehoogd en zijn er vier nieuwe huizen gebouwd.

Drie generaties lang woonden hier Kroodsma's. Op 22 november 1961 ging de boerderij van Hans en Tietje Kroodsma verloren door een grote brand, vermoedelijk ontstaan door hooibroei. Er werd op dezelfde plaats een geheel nieuwe boerderij gebouwd. Het bijzondere aan deze “kop-hals-romp” is, dat de hooizolder helemaal van steen en beton is.

In 1976 werd de melkproductie door zoon Ritske gestaakt. In de daaropvolgende jaren werd door verschillende boeren gebruik gemaakt van de stallen. In 1992 liet mevr. Kroodsma-Zijlstra een nieuw huis naast de boerderij bouwen, waar zoon Hans inmiddels woont. De nieuwe Dambitz werd aan Douwe en Nieske de Groot verkocht.

Op de foto ziet u de oude Dambitzplaats. De achterkant grenst aan de Noordermieddyk.