



Kerkje te Lichtaard

De naam Lichtaard zou zijn oorsprong kunnen vinden in het feit, dat de stichter van het dorp een man zou zijn “van vroolicke en wispeltuurghe inborst”. Echter, dat lijkt wat vergezocht: Winsemius heeft het over Lichtavert of wel lichte terp (werd = wierde = terp). De “werd” namen moeten evenals de “um” namen heel oud zijn.

Het kerkgebouw, waarschijnlijk aan Petrus gewijd, staat op een terprestant, dat dateert uit de voor- Romeinse ijzertijd. De kerk heeft een ingebouwde toren, met houten zijschotten aan de noord- en zuidzijde .

De kerk was oorspronkelijk een dochterkerk van de parochie van Hallum. Volgens een acte uit 1550 moesten parochianen van de Vlieterpen meewerken aan het uitgraven van de kerkhofgracht van Hallum!

In 1580 werd het grootste gedeelte van de inkomsten besteed aan reparatie.

Kerkvoogdijrekeningen vermelden posten over verbouwingen in 1785: houtwaren f 154,-

In 1851 worden kerk en toren grondig gerestaureerd, onder toezicht van architect Rolsma.

Het inwendige van de toren is dan zo slecht, dat “het rampen had kunnen veroorzaken”.

Waarschijnlijk is de toren er later “ingebouwd”. U kunt het ook aan de steen zien.

De kerk bestond eerst uit het schip en een aangebouwd portaal, waarin de klokken hingen, net zoals in Jannum!

In 1861 worden nieuwe pannen op het dak gelegd.

De “prysterhof” ligt ten zuiden van de kerk. In 1944 zijn daar opgravingen verricht en er zou o.a. een wijwatervat gevonden zijn.

In 1973 is de kerk opnieuw gerestaureerd.

Als u door de zware kerkdeur naar binnen stapt en bij de preekstoel gaat staan, ziet u dat deze van eikenhout is gemaakt. De preekstoel van 1642 heeft een achtzijdige kuip en een klankbord. De kuip is op de hoeken versierd met gegroefde kolommen met een manchete en heeft Friese, getoogde panelen; de preekstoel vertoont veel overeenkomst met die van Reitsum. In het midden van het schip is tijdens de restauratie van 1973 een gemetseld graf gevonden.

In de toren hangen twee klokken: Klok I heeft als bovenrandopschrift Sanctus Petrus XIV. Klok II heeft als opschrift AD MCCCC IIII (1404) O REX GLORIE CRISTE veni cum pace. (= In het jaar des Heren 1404 O Koning van de Heerlijkheid kom in vrede).

Op de vloer staat een smeedijzeren uurwerk, gemerkt 1713 H J (is waarschijnlijk gemaakt door Hessel Johannes).

Het kerkje is van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en wordt voor verschillende doeleinden gebruikt.

