



Dubbele woning met hok

Dit huis, dat omstreeks 1920 is gebouwd, werd bewoond door de gebroeders Rients en Gatze Reidsma.

Rients, die in het linker gedeelte woonde, was melkrijder. In 1928 kwam de familie Klaas en Anna Kroodsma er wonen. Anna was de zus van Rients en Gatze Reidsma.

De moeder van Klaas, Fetje Kroodsma-Stuivinga, kwam bij hen inwonen.

Aan de linkerkant stond een groot hok, wat gebruikt werd als stal. Er pasten 8 koeien in.

In 1929 verhuisde de familie Kroodsma naar de Dambitz "pleats" en kwam Metske Elgersma hier met z'n gezin wonen. Metske Elgersma was een zoon van Steffen Elgersma, die verderop in de eerste boerderij over de brug woonde. Hij verliet in 1935 de woning om de boerderij van zijn vader over te nemen. Metske is later met zijn gezin naar Canada geëmigreerd.

In 1935 kwamen er twee gezinnen wonen, namelijk op de linkerkant het gezin van Gerrit en Sijtske Wierda en op de rechterkant het gezin van Ruurd en Tsjikke Boonstra.

Gerrit Wierda verhuisde een jaar later al naar Lichtaard nr.1 (de eerste boerderij zuidwest in Lichtaard). Zijn zoon Folkert met zijn vrouw Renske namen zijn plaats in.

Toen Folkert en Renske in 1947 de kleine boerderij verlieten kwam de familie Ruurd Boonstra op de linkerkant wonen. Deze was groter dan de rechterkant en ze konden de ruimte wel gebruiken met 9 kinderen. De rechterkant werd nu het eigendom van Sybren en Fetje Hilverda. Fetje was de dochter van Klaas en Anna Kroodsma, die hier eerder hadden gewoond.

In 1952 emigreerde de familie Boonstra naar Canada. Hun plaats werd ingenomen door Lammert en Sijtske Vaartjes. Sijtske was de zus van Ruurd Boonstra. In 1953 kwam Freerk Folkertsma naast hen wonen.

In 1967 werden de woningen omgebouwd tot één grote woning. Frans Hoekstra, een zoon van Gosse en Willemke Hoekstra, werd hier de eigenaar van. Hij had hier een autohandeltje gevestigd.

In 1972 kwamen Cees en Cisca Verwolf hier wonen. In 1987 lieten zij een nieuwe woning (rechts hiernaast) bouwen en verkochten het huis aan de familie Oberman. Die woont hier nog steeds.

De foto laat zien: een zus van Renske Woudman, Renske zelf, die met Folkert Wierda was getrouwd. Voor ziet u drie dames; in het midden Fetsje Kroodsma met de twee meisjes, die samen met hun moeder bij "Folkerts Rinske op besite wienen". De man met de fiets is Ruurd Boonstra.